

Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

Παρατηρήσαμε τις εικόνες και μελετήσαμε τα κείμενα του βιβλίου. Για να γίνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα φέραμε στην τάξη μας τα καπέλα του De Bonno, τα καπέλα της σκέψης. Εργαστήκαμε, λοιπόν, με κεντρικό θέμα τον πόλεμο, φορώντας τα καπέλα μας.

Με το *άσπρο καπέλο* ανακαλύψαμε *τις πληροφορίες* που κρύβονταν στα κείμενα που διαβάσαμε



Με το *μαύρο καπέλο* αναφερθήκαμε στην *κακή πλευρά του πολέμου*.



Με το *κόκκινο καπέλο* εκφράσαμε τα *συναισθήματά* μας για την κατάσταση του πολέμου και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για τα συναισθήματα των παιδιών που ζουν έναν πόλεμο.



Με το **κίτρινο καπέλο** ανακαλύψαμε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα και ένα **φως** μέσα στο σκοτάδι του πολέμου



Αυτό το φως το έφερε και το **πράσινο καπέλο της δημιουργικότητας** που μας έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τρόπους με τους οποίους θα φέρναμε την ειρήνη στον κόσμο όλο.



Το **μπλε καπέλο** έφερε τις λύσεις γιατί μπορούμε τα σχέδιά μας να τα κάνουμε **πράξη** και να έχουμε ειρήνη στον δικό μας κόσμο , τον κόσμο του σήμερα , στον κόσμο του αύριο!!!

