

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ – ΡΟΔΟΣ

Το κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα της Ευρώπης. Η σημερινή του μορφή οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στους Ιωαννίτες Ιππότες ή αλλιώς Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι κατείχαν το νησί από το 1309 ως το 1522.

Το τάγμα του Αγίου Ιωάννη

Το τάγμα του Αγίου Ιωάννη ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ με στόχο τη νοσηλεία και περίθαλψη των προσκυνητών και σταυροφόρων αλλά πολύ σύντομα μετεξελίχθηκε σε μάχιμη στρατιωτική μονάδα. Όταν οπισθοχώρησε από την Ιερουσαλήμ και αργότερα από την Κύπρο, το τάγμα ίδρυσε την έδρα του στη Ρόδο και απέκτησε ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς ο στόλος των Ιωαννιτών Ιπποτών έγινε ο φόβος και ο τρόμος όλων των πλοίων, ελέγχοντας τα περάσματα και κουβαλώντας λάφυρα και θησαυρούς στη Ρόδο.

Στη διάρκεια της παραμονής των Ιπποτών στη Ρόδο, οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν, εκσυγχρονίσθηκαν και ενισχύθηκαν. Ένα νοσοκομείο, ένα παλάτι, αρκετές εκκλησίες ήταν ορισμένα από τα πολλά δημόσια κτίρια που αναγέρθηκαν την εποχή αυτή. Τα κτίρια αυτά αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα Γοτθικής κι Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.

Οι Ιωαννίτες Ιππότες «χάρισαν» στο νησί που τους φιλοξένησε, μερικές από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας του και στον σημερινό κόσμο μια από τις πιο εντυπωσιακές μεσαιωνικές καστροπολιτείες.

Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρου

Κάστρο μέσα σε κάστρο, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγιστρου είναι το πιο εντυπωσιακό οχυρωμένο κτίσμα της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Χτισμένο στη θέση της κάτω Ακρόπολης της Αρχαίας Ρόδου, στην αρχική θέση του ναού του Θεού Ήλιου, το παλάτι δημιουργήθηκε τον 14ο αιώνα από τους Ιππότες, προκειμένου να αποτελέσει την προσωπική

κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως το διοικητικό κέντρο της πόλης.

Όταν η Ρόδος κατελήφθη από τους Οθωμανούς το 1522 το Παλάτι μετατράπηκε σε φυλακές και το 1856, μετά από μια έκρηξη πυρομαχικών στα υπόγεια του, καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος του.

Ωστόσο, το Παλάτι γνώρισε νέες δόξες όταν κατά τη διάρκεια της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα (1912-1948) ο Ιταλός διοικητής Cesare Maria De Vecchi αποφάσισε να το ανακατασκευάσει με βάση τα αρχικά σχέδια και να το μετατρέψει σε επίσημη κατοικία του εκάστοτε Ιταλού Διοικητή αλλά και θερινό ανάκτορο για τον Ιταλό βασιλιά Βιτόριο Εμανουέλε τον Γ' και αργότερα τον Μπενίτο Μουσολίνι.

Το κάστρο σήμερα

Το κάστρο της Ρόδου είναι μια ολόκληρη μεσαιωνική πόλη που περιβάλλεται από τείχη, τα οποία με τη σειρά τους οριοθετούν την τάφρο που το περιζώνει. Πετρόχτιστες γέφυρες ενώνουν τη σύγχρονη πόλη με την παλιά που είναι κτισμένη στο εσωτερικό του.

Εκτός από αυτές τις γέφυρες, υπήρχε παλαιότερα ένας ακόμα τρόπος πρόσβασης στο εσωτερικό του κάστρου, μέσω υπόγειων στοών, στις οποίες μπορούσε κανείς να εισέλθει διαμέσου ορισμένων ανοιγμάτων της τάφρου που διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Στις μέρες μας ελάχιστες στοές έχουν παραμείνει βατές και οι πιο πολλές έχουν πια καταρρεύσει ή μπαζωθεί.