

Τα Ξεφτέρια της Ε' Τάξης



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Η πώληση του πρώτου τεύχους της εφημερίδας μας εντυπωσίασε όλους τους κατοίκους της Νέας Μανολάδας και έκανε ρεκόρ πωλήσεων. Εμείς ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτό που φτιάξαμε και χτυπήσαμε κάθε πόρτα του χωριού μας για να πουλήσουμε την εφημερίδα μας. Μας είπαν όλοι πάρα πολύ ωραία σχόλια. Τους άρεσαν όλα τα άρθρα μας, οι φωτογραφίες μας και μας είπαν ότι γέλασαν ιδιαίτερα με τα ανέκδοτα μας. Μαζέψαμε αρκετά χρήματα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για να πάμε μια εκδρομή ή ότι άλλο χρειαστεί. Ελπίζουμε να σας αρέσει και το δεύτερο τεύχος μας!!!

Ομάδες: Ιουστινιανός, Μέγας Κωνσταντίνος, Παλαιολόγος, Ηράκλειος



Τα Ξεφτέρια της Ε' τάξης



ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η ώρα της κάλπης έφτασε...Οι μελλοντικοί ψηφοφόροι....

Στις 30 Νοεμβρίου, η τάξη μας έκανε εκλογές. Η κυρία μας, μας είχε φέρει ένα κουτί για κάλπη όπου ψηφίζαμε για να βγάλουμε το 5 μελές συμβούλιο της τάξης για να μας εκπροσωπεί όπου χρειαζόταν. Η κυρία Ασημίνα μας έβγαζε φωτογραφίες ενώ βάζαμε τις ψήφους μας μέσα στην κάλπη. Πρόεδρος βγήκε ο Δημήτρης Πατινιώτης, Αντιπρόεδρος ο Νίκος Χαβαριιώτης, Γραμματέας η Άννα Παπανικολάου, Ταμίας η Αναστασία Δημητροπούλου και Μέλος η Μαρία Μυσιρλάκη. Καλή επιτυχία στο έργο τους!!!



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ.....

Οικολογικά θέματα σελ: 8 Οι εμπειρίες μας σελ: 6 Η εκδρομή μας σελ:4 Μου αρέσει δεν μου αρέσει σελ:3
Η βαλίτσα της πρώτης γραφής σελ: 2 Ανέκδοτα σελ: 7 και πολλά άλλα

Τα ποιήματα μας...

Εγώ και η πατρίδα μου

Είμαι από την Ελλάδα μια χώρα με λιακάδα. Με λένε Μαρία και κατοικώ στην Νέα Μανολάδα. Στις 28 Οκτώβρη στην εθνική μας γιορτή τον εθνικό ύμνο τραγουδώ και την ελληνική σημαία με περηφάνια την κοιτώ.

Μαρία Μυσιρλάκη

Σκυλογατοπερδέματα

Σκύλος: Με τα νύχια σου το χαλί κουρελιάζεις.

Τι έχεις και νευριάζεις;

Γάτα: Όταν περνά άνθρωπος γαβγίζεις και όταν περνώ εγώ ροχαλίζεις..

Σκύλος: Κάθε φορά που σε βλέπω εδώ μου έρχεται αναγωγή στο λεπτό.

Γάτα: Θέλω να φύγεις από εδώ γιατί δεν σε μπορώ.

Σκύλος: Ήρθε η ώρα να φύγω εγώ πριν γίνει πόλεμος εδώ

Γάτα: Αντίο σε αποχαιρετώ πριν βγάλω νύχια στο λεπτό.

Αναστασία Δημητροπούλου

Νανά Κυριαζή

ΤΑ ΞΕΦΤΕΡΙΑ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2^ο ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Ε' τάξη Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανολάδας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Ασημίνα Μπουχάγιερ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ: Μαθητές της Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανολάδας.

Εκτύπωση: Δημοτικό Σχολείο Ν. Μανολάδας

Η βαλίτσα της πρώτης γραφής.



Εμείς τα παιδιά της Ε' τάξης μαζί με τα παιδιά της Γ' τάξης πήγαμε στο εργαστήριο για να ανοίξουμε μια βαλίτσα που μέσα είχε πληροφορίες για πώς γράφανε παλιά και που γράφανε. Όταν είδαμε την παλιά γραφή, δηλαδή τι χρησιμοποιούσαν για να γράψουν και πως έγραφαν, εντυπωσιαστήκαμε για την πρόοδο που έχουμε κάνει όσον αφορά το τότε. Μας άρεσε τόσο πολύ που ακούγαμε με το στόμα ανοιχτό. Είδαμε διάφορα είδη χαρτιών που χρησιμοποιούσαν, όπως πάπυρο, χαρτί από δέρμα ζώου και άλλα. Είχαμε τη δυνατότητα να γράψουμε με πένα και μελάνι σε μια κέρινη πλάκα χρησιμοποιώντας κάτι που έμοιαζε με ραβδί. Είδαμε μια μικρογραφία του δίσκου της Φαιστός και ένα βίντεο για το πώς φτιάχνεται ο πάπυρος όπως και πολλά άλλα.

Ομάδες Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Παιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος



Εμείς με τη μικρογραφία του δίσκου της Φαιστός



Γράφοντας στην κέρινη πλάκα

Μου αρέσει δεν μου αρέσει...

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να πηγαίνω σχολείο.

Δεν μου αρέσει να μαλώνουν οι άνθρωποι.

Γιώργος Ανδρέου

Μου αρέσει να χορεύω και να τραγουδάω.

Δεν μου αρέσει η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Κατερίνα Χαβαριώτη

Μου αρέσει το ποδήλατο και να ακούω μουσική.

Δεν μου αρέσει η βία και το μαύρο χρώμα.

Αγγελική Λεολέη.

Μου αρέσει να παίζω με τις φίλες μου, να πηγαίνω στο σχολείο και να πηγαίνω βόλτες με τις φίλες μου.

Δεν μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Άννα Παπανικολάου

Μου αρέσει να παίζω με τις φίλες μου, να πηγαίνω βόλτες και μου αρέσει το σχολείο.

Δεν μου αρέσει το μπάσκετ και το χάντμπολ

Μαρία Σπατιώτη

Μου αρέσει το παγωτό σοκολάτα και η φακή.

Δεν μου αρέσει η φασολάδα

Δημήτρης Νικολακόπουλος

Μου αρέσει να πηγαίνω σχολείο και να αθλούμαι

Δεν μου αρέσει να χτυπάω και να πηγαίνω άσχημα στα τεστ

Αναστασία Κυριαζή

Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο να διαβάζω βιβλία

Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω

Μαρία Μυσιρλάκη



Μου αρέσει το μπάσκετ

Δεν μου αρέσει το σπανακόρυζο

Δημήτρης Πατινιώτης

Μου αρέσει να κάνω βόλτες στην παραλία

Δεν μου αρέσει ο μουσακάς

Αναστασία Δημητροπούλου

Μου αρέσει η μπάλα

Δεν μου αρέσει η πατσά

Ζώης Κοτσώνης

Μου αρέσει το ποδόσφαιρο

Δεν μου αρέσει η φασολάδα

Νίκος Χαβαριώτης

Μου αρέσει να παίζω μπάλα στη Δόξα

Δεν μου αρέσει να τρώω σουφλέ

Νίκος Χαραλαμπόπουλος

Μου αρέσει το ποδόσφαιρο

Δεν μου αρέσει η ντομάτα

Αλέξης Σταθόπουλος

Μου αρέσει το σχολείο και το ποδήλατο.

Δεν μου αρέσει να κάνω κάτι που δεν θέλω.

Ευθυμία Νίκα



ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ

Μια μέρα στο Κατάκολο στο Μουσείο Τεχνολογίας.....

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 επισκεφτήκαμε το Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας στο Κατάκολο. Στο Μουσείο αυτό είδαμε πολλές κατασκευές των Αρχαίων Ελλήνων. Εκεί ήταν μία κυρία η οποία μας ξενάγησε και μας έκανε να καταλάβουμε πως οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν πολλά πράγματα που ακόμα και εμείς δεν πιστεύαμε ότι υπήρχαν στην αρχαιότητα. Συγκεκριμένα είδαμε ένα σχέδιο αρχαίου ναού στο οποίο άνοιγαν αυτόματα οι πόρτες, είδαμε ρολόγια και ξυπνητήρια όπως ένα ηλιακό ρολόι, το ξυπνητήρι του Αρχιμήδη, τα καράβια των αρχαίων Ελλήνων τα όπλα που χρησιμοποιούσαν τότε και διάφορους γερανούς. Επίσης είδαμε τον πρόγονο του ρομπότ, δηλαδή την αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνα όπως και τον πρόγονο του κινηματογράφου. Ακόμα είδαμε το «έξυπνο» ποτήρι του Πυθαγόρα, κανάτες όπως και το πρώτο πυροσβεστικό όχημα. Είδαμε και πολλά άλλα και μας έκαναν να αισθανθούμε περήφανοι για την καταγωγή μας. Αξίζει να το επισκεφτείτε!!!!

Ομάδες Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Παλαιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος



Εμείς στο Μουσείο Τεχνολογίας στο Κατάκολο



Κάποιες από τις εφευρέσεις που είδαμε



Στην εφημερίδα Πατρίδα στον Πύργο...

Θέλοντας να δούμε πώς λειτουργεί μια πραγματική εφημερίδα πήραμε την πρωτοβουλία και ζητήσαμε να επισκεφτούμε την εφημερίδα «Πατρίς». Έτσι την ίδια μέρα μετά το μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας στον Πύργο. Ο υπεύθυνος που μας ξενάγησε μας είπε ότι η εφημερίδα Πατρίς είναι η πιο παλιά εφημερίδα στην Ελλάδα. Πρώτα μας έδειξε τα γραφεία των δημοσιογράφων και του αρχισυντάκτη. Είδαμε ότι στην εφημερίδα δουλεύουν εκτός από τους δημοσιογράφους και άλλες ειδικότητες όπως λογιστές, γραφίστες και διάφοροι τεχνικοί. Μετά μας πήγε στο μέρος όπου εκτυπώνεται η εφημερίδα και μας έκαναν εντύπωση τα τεράστια μηχανήματα που χρησιμοποιούν. Μετά βγάλαμε φωτογραφίες με τον υπεύθυνο και μας είπε ότι θα αφιερώσει ένα άρθρο για μας στην εφημερίδα Πατρίδα κάτι το οποίο μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενους και φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ομάδες Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Παλαιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος



Εμείς στην εφημερίδα Πατρίδα

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου...

Με αφορμή την ενότητα 9 στο βιβλίο της Γλώσσας μας που αφορά τα Βιβλία και τις Βιβλιοθήκες, αλλά και το ξεχωριστό άρθρο-αφιέρωμα για την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου αποφασίσαμε να την επισκεφτούμε. Η υπεύθυνη μας ξενάγησε σε όλους τους ορόφους αφού πρώτα μας ενημέρωσε για τους βασικούς κανόνες λειτουργίας μιας δανειστικής βιβλιοθήκης. Εκεί μάθαμε ότι πρέπει να κάνουμε ησυχία διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να διαβάσουν και θέλουν ηρεμία. Μας έκανε εντύπωση το ότι εκτός από το διάβασμα των βιβλίων μπορείς να μπαίνεις στο διαδίκτυο όποτε θελήσεις, γιατί υπάρχουν υπολογιστές. Επίσης μας έκανε εντύπωση τα χιλιάδες βιβλία που είχε εκεί όπως φαντασίας, διάφορα λογοτεχνικά και πολλά άλλα και ότι η υπεύθυνη τα θυμόταν απέξω και ανακατωτά. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και σίγουρα θέλουμε να ξαναπάμε...

Ομάδες Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Παλαιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος



ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΣ

«Ταξίδι στα Γιάννενα»

Μια κανονική ημέρα, μαζί με την οικογένεια μου, πήγαμε στο θείο μου στα Γιάννενα. Εκεί έφτασα βράδυ. Ο θείος και η οικογένεια του ήταν ξύπνιοι όταν μπήκαμε στο σπίτι τους και μείναμε έτσι μέχρι τις 2 το βράδυ. Την επόμενη ημέρα, όταν ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό και έπειτα παίξαμε με τον ξάδελφο μου στον υπολογιστή. Την επόμενη μέρα κάναμε βόλτα στα Γιάννενα. Είχε πολύ ωραία αξιοθέατα όπως το σπίτι της κυράς Φροσύνης, το κρυφό σχολειό και ένα κρυφό τούνελ κάτω από τη λίμνη. Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω εκεί γιατί πέρασα θαυμάσια.

Δημήτρης Νικολακόπουλος

«Στην Πολιτεία της Πάτρας»

Πριν καιρό τα Χριστούγεννα είχα πάει στην Πολιτεία ένα πολυχώρο διασκέδασης στην Πάτρα. Εκεί είχε πολλά πράγματα να παίξει κανείς όπως τρενάκι, τραμπολίνο, πατινάζ, αλογάκια και αυτοκίνητα. Εγώ πήγα στο τρενάκι, στο τραμπολίνο και στα αυτοκινητάκια. Βγάλαμε φωτογραφίες στην φάτνη και μετά φύγαμε. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα το τραμπολίνο γιατί με πέταγε πολύ ψηλά.

Νίκος Χαβαριώτης

«Η καλύτερη μου εκδρομή»

Μια φορά με τα αγγλικά είχα πάει στον Ιπποκάμηλο μια εκδρομή. Εκεί είχε φουσκωτή τσουλήθρα, είχε τραμπολίνο και λίγο πιο πέρα περίπτερο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί έκανα πολλή ώρα τσουλήθρα και είδα διάφορα ζώα όπως παπαγάλους, παγώνια και άλλα. Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω

Γιώργος Ανδρέου

«Μια μέρα στο βουνό»

Το καλοκαίρι με τον πατέρα μου πήγαμε σε ένα μεγάλο βουνό. Εκεί στο βουνό είχε ένα δάσος και κάψαμε δέντρα με ένα ειδικό μηχάνημα που κόβει ιδιαίτερα γρήγορα. Μετά από αυτή την κουραστική

μέρα κάτσαμε σε ένα εστιατόριο φάγαμε και μετά γυρίσαμε σπίτι.

Νίκος Χαραλαμπόπουλος

«Στην παραλία»

Μια από τις ωραιότερες εμπειρίες που έχω ζήσει είναι πέρυσι το καλοκαίρι που είχα πάει με τα ξαδέλφια μου τον θείο μου, τη θεία μου και την αδερφή μου στην θάλασσα η οποία τότε δεν είχε καθόλου κόσμο. Έτσι κάναμε ότι θέλαμε. Εκεί παίξαμε διάφορα παιχνίδια, όπως κάναμε κοκορομαχίες, παίξαμε με την άμμο, πηδάγαμε από τα βράχια και κάναμε πολλές βουτιές. Αυτή είναι η ομορφότερη εμπειρία μου. Ήταν τέλεια.

Κατερίνα Χαβαριώτη

«Το καλοκαίρι στην Πάργα»

Μια ηλιόλουστη μέρα το καλοκαίρι ξεκινήσαμε εγώ και η ξαδερφή μου με την οικογένεια μας για την Πάργα. Ήταν υπέροχα, το ξενοδοχείο θαυμάσιο και βγαίναμε κάθε βράδυ. Ένα πρωί πήγαμε στον Αχέροντα. Πέρασαμε ένα δρομάκι που οδηγούσε στον ποταμό. Τα νερά ήταν πολύ παγωμένα και κρυστάλλινα και κάτω οι πέτρες γλίστραναν. Η εμπειρία μας αυτή θα μας μείνει αξέχαστη

Αναστασία Δημητροπούλου

Αναστασία Κυριαζή

Στο ALLU FUN PARK

Πέρσι το καλοκαίρι είχα πάει στο Allu Fun Park και έπαιξα σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Το πρώτο που έκανα ήταν να μπω στο τρενάκι τρόμου. Μέσα ήταν πολύ σκοτεινά και είχε μόνο κεριά. Μόλις πέρασαμε την πόρτα του πρώτου δωματίου ήταν μια ηθοποιός που έπαιζε μια νύφη με αίματα ήταν λίγο τρομακτικά αλλά δεν με πείραζε και συνέχισα και στα άλλα δωμάτια.

Αλέξης Σταθόπουλος

Διακοπές στην Αράχοβα

Μια μέρα είχαμε πάει στην Αράχοβα. Εκεί πήγαμε στα χιόνια παίξαμε χιονοπόλεμο και ανεβήκαμε με τον τελεφερίκ. Κάποια στιγμή όταν έπρεπε να κατεβούμε με το τελεφερίκ κόπηκε το ρεύμα. Φοβηθήκαμε τόσο πολύ που νομίζαμε ότι θα πέσουμε

στα βράχια. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, παρόλα αυτά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.

Μαρία Μυσιρλάκη

Μια μέρα στο ALLU FUN PARK

Μια μέρα είχαμε πάει με τα Αγγλικά μια εκδρομή στην Αθήνα. Εκεί πέρασα φανταστικά. Εγώ μαζί με τον Ζώη η μαμά μου και η μαμά του πήγαμε σε διάφορα και πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια. Πήγαμε στον καταρράκτη και μάλιστα φορέσαμε και αδιάβροχα για να μην γίνουμε μούσκεμα. Έπαιξα και άλλα παιχνίδια και έκανα πατινάζ ήταν τέλεια.

Αγγελική Λεολέη

Ο ανεμοστρόβιλος

Εγώ και οι γονείς μου μέναμε στην Βάρδα πριν έρθω να μείνω στην Νέα Μανολάδα. Όταν ήμουν στην κουζίνα και μπήκα στην τραπεζαρία φύσηξε ένας πολύ δυνατός αέρας σχεδόν σαν ανεμοστρόβιλος και κατέστρεψε πολλά μαγαζιά, αυτοκίνητα και ξεριζώσε πολλά δέντρα. Είχα μείνει άφωνη ευτυχώς το σπίτι μας δεν έπαθε τίποτα.

Μαρία Σπατιώτη.

Μια τρομακτική ημέρα στην Θάλασσα

Μια καλοκαιρινή ημέρα έκανα μπάνιο στην Θάλασσα. Έκανα πολλές βουτιές και ειδικά μακροβούτια που μου αρέσουν. Όταν έβγαινα από την Θάλασσα ξαφνικά περνά από πάνω μου σε μικρή σχετικά απόσταση ένα μίνι αεροπλάνο. Τρόμαξα αρκετά γιατί αυτό που έκανε γιατί ήταν αρκετά επικίνδυνο. Η μέρα μου αυτή ήταν αξέχαστη.

Έφη Νίκα

Ας γελάσουμε...

..Ανέκδοτα..

Η δασκάλα στον μαθητή της:

-Θωμά η σειρά σου. Πες μου δύο αντωνυμίες

-Ποιος; Εγώ;

- Μπράβο, ο επόμενος



Ο Τοτός επιστρέφει στο σπίτι από το σχολείο κρύβοντας τον έλεγχο του πίσω από την πλάτη του, δίνει έναν σιλό στον μπαμπά του και του λέει:

- Μπαμπά ξέρεις να υπογράφεις με κλειστά μάτια;

Ο φαντάρος στο μάγειρα:

-Πεινάω τόσο που θα έτρωγα και άλογο.

-Τυχερός είσαι. Αυτό θα σε βρῖρω σε λίγο.



Ο αξιωματικός στον στρατηγό:

-Στρατηγέ μου, συμφορά!! Την χάσαμε την μάχη.

Ο στρατηγός:

- Ε τότε τι κάθεται; Τρέχα να την βρεις

Γιατρέ όταν περπατώ πονούν τα πόδια μου. Τι πρέπει να πάρω;

- Ένα ταξί



Ένας κύριος μπαίνει θυμωμένος σε ένα κατάστημα που πουλάνε γραφομηχανές.

- Φέρνω πίσω τη μηχανή που αγόρασα λέει στον υπάλληλο.

- Γιατί τι έχει;

- Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.



Δύο αγελάδες καταστρώνουν ένα σχέδιο διαφυγής από τη φάρμα. Λέει η μία αποφασισμένη:

- Λοιπόν αν ο αγρότης είναι δεξιά θα φύγουμε από τα αριστερά. Αν ο αγρότης είναι αριστερά θα φύγουμε από τα δεξιά.

Πάω να δω που είναι

Μετά από λίγο

- Τζίφος, ο αγρότης δεν είναι εδώ!!!

Γιατί δεν πρέπει να ροχαλίζεις μέσα στην τάξη;

Για να μην ξυπνήσεις τον διπλανό σου.

Μια μέρα πριν το Πάσχα δυο αρνιά συζητούν. Λέει το ένα:

- Πάμε αύριο για καφέ;

- Μπα δεν μπορώ έχω αύριο γύρισμα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αδέσποτα ζώα στην Νέα Μανολάδα

Ένα από τα πολλά προβλήματα της Νέας Μανολάδας είναι τα αδέσποτα ζώα. Στην Νέα Μανολάδα υπάρχουν διάφορα είδη ζώων, τα οποία τριγυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά κάνοντας αρκετή φασαρία. Λόγω των αδέσποτων ζώων τα παιδιά της γειτονιάς φοβούνται να βγουν έξω και να παίξουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι να στείλουμε τα ζώα στο Δήμο. Οι υπηρεσίες του θα τα περιποιηθούν και θα βρουν εθελοντές οι οποίοι θα τα δώσουν σε διάφορες οικογένειες που θα τα φροντίσουν.

Αναστασία Κυριαζή

Κάδοι ανακύκλωσης και σκουπίδια

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νέα Μανολάδα είναι ότι δεν έχουμε κάδους ανακύκλωσης με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανακυκλώνουμε ούτε χαρτιά ούτε γυάλινα μπουκάλια. Αυτό είναι αρκετά αρνητικό γιατί έτσι δεν βοηθάμε όσο θα έπρεπε στην προστασία του περιβάλλοντος μας. Δυστυχώς όμως έχουμε και ένα πιο σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Μανολάδα. Το πρόβλημα που μας απασχολεί είναι τα σκουπίδια από τη λαϊκή που οι άνθρωποι τα πετάνε χωρίς να σκέφτονται ότι μολύνουν τους δρόμους μας. Αυτό που θέλουμε είναι να μας βοηθήσει ο δήμαρχος όσο μπορεί για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό γρήγορα.

Έφη Νίκα

Τα σκουπίδια στη Νέα Μανολάδα

Ένα θέμα που αντιμετωπίζει το χωριό μας όπως είπαμε και παραπάνω είναι τα σκουπίδια. Οι υπεύθυνοι που μαζεύουν τα σκουπίδια μερικές φορές αργούν να έρθουν να τα μαζέψουν. Αυτό δεν είναι

πολύ σωστό γιατί τα σκουπίδια μυρίζουν και μολύνουν το περιβάλλον. Μερικοί άνθρωποι επίσης δεν βάζουν τα σκουπίδια μέσα στον κάδο και τα αφήνουν έξω. Νομίζω ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να προσέχουν που βάζουν τα σκουπίδια τους έτσι ώστε οι άνθρωποι του Δήμου να μην δυσκολεύονται να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς να έχουμε καθαρό χωριό.

Αγγελική Λεολέη



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

«Οι Θαυμάσιοι σπόροι...»

Στο σχολείο μας με τη βοήθεια του διευθυντή μας, κύριου Σάκη, κάναμε ένα μάθημα που αφορά την καλλιέργεια διάφορων σπόρων. Οι σπόροι ήταν πολλοί και διάφοροι. Σπόροι λαχανικών και όσπριων όπως μαιντανός, καρότο, άνηθος, ραδίκια, καλαμπόκι, φασόλια, δυόσμος, κ.α. Ο κύριος μας έδειξε πώς φυτεύουμε τους σπόρους και πως πρέπει να τους καλλιεργούμε. Τους φυτέψαμε σε ειδικά δοχεία και τα φροντίζουμε καθημερινά. Ελάτε να τα καμαρώσετε!!!



6 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ



Στις 6 Μαρτίου ήταν η παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Ο κύριος της Έκτης τάξης και η κυρία μας, την επόμενη μέρα, μας έδειξαν διάφορα βίντεο για τη σχολική βία. Συμμετείχαν εκτός από εμάς και την έκτη τάξη, η τρίτη και η τετάρτη τάξη δημοτικού. Εμείς είδαμε τα βίντεο και προβληματιστήκαμε αρκετά, είδαμε πράγματα που δεν θα θέλαμε να συμβούν σε εμάς αλλά ούτε θα θέλαμε να τα προκαλέσουμε σε κανέναν. Μάθαμε ότι η βία δεν είναι μόνο σωματική αλλά και λεκτική, ψυχολογική και διαδικτυακή κ.α. Κατάλαβαμε ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ούτε να χτυπάμε κανέναν γιατί μπορεί να του δημιουργήσουμε ψυχολογικά τραύματα. ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ!!!

Ομάδες Ίουστινιανός, Ηράκλειος, Παλαιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος



ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ...

Υπάρχουν στ' αλήθεια εξωγήινοι;

Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν στην αλήθεια εξωγήινοι. Το διάστημα είναι τόσο μεγάλο, που κάπου θα υπάρχουν αρκετοί πλανήτες όμοιοι με τη Γη με ζωντανά πλάσματα.

Δημήτρης Νικολακόπουλος, Αναστασία Δημητροπούλου, Έφη Νίκα & Νίκος Χαβαριώτης



Γιατί τα σκυλιά κουνούν την ουρά τους;

Τα σκυλιά κουνούν την ουρά τους όταν είναι χαρούμενα. Ούτε εμείς μπορούμε να καθίσουμε ήρεμοι όταν ήμαστε χαρούμενοι έτσι δεν είναι; Πηδάμε πάνω - κάτω, χτυπάμε τα χέρια μας για να δείξουμε πόσο ευτυχημένοι είμαστε.

Έτσι είναι και τα σκυλιά δείχνουν με την ουρά τους αν είναι χαρούμενα ή θυμωμένα.

Άννα Παπανικολάου, Αγγελική Λεολέη, Γιώργος Ανδρέου, Δημήτρης Πατινιώτης

Ξέρατε ότι τα μωρά χρυσόψαρα είναι σχεδόν μαύρα όταν βγουν από το αυγό;

Όταν τα μωρά χρυσόψαρα βγαίνουν από το αυγό τους έχουν ένα σκούρο χρώμα, σχεδόν μαύρο. Καθώς μεγαλώνουν τα περισσότερα γίνονται πορτοκαλί. Μερικά ωστόσο αποκτούν και άσπρο χρώμα.

Αλέξης Σταθόπουλος, Κατερίνα Χαβαριώτη, Ζώης Κοτσώνης



Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στο σπίτι;

Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στις δουλειές του σπιτιού. Μπορούμε να βοηθάμε τη μαμά μας και το μπαμπά μας σε ότι χρειαστούν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ρωτήσουμε και θα μας δείξουν με μεγάλη ευχαρίστηση ποιες δουλειές μπορούμε να κάνουμε.

Μαρία Μυσιρλάκη, Νίκος Χαραλαμπόπουλος, Αναστασία Κυριαζή, Μαρία Σπατιώτη





ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821



Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 εμείς και η Στ' τάξη αναλάβαμε την γιορτή της 25^{ης} Μαρτίου. Με αυτό τον τρόπο θελήσαμε να τιμήσουμε τους ήρωες του 1821 που επαναστάτησαν εναντίον χιλιάδων Τούρκων για να κερδίσουν το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία της πατρίδας μας. Ετοιμάσαμε τραγούδια, είπαμε ποιήματα και είδαμε βιντεοπροβολή με τα ιστορικά γεγονότα του 1821. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι παίξαμε ένα θεατρικό που τίτλος του ήταν «Στα ίχνη των αγωνιστών της λευτεριάς». Στην αρχή της σκηνής παρουσιάσαμε τις γενναίες Σουλιώτισσες οι οποίες στάθηκαν στο πλευρό των παλικαριών μας με τόλμη και αυτοθυσία. Μετά ακολούθησαν σημαντικές σκηνές της ιστορίας μας όπως την απελευθέρωση της Καλαμάτας, την μάχη στο Μανιάκι και το φίλημα του Ιμπραήμ στον ήρωα Παπαφλέσσα. Αισθανθήκαμε πολύ περήφανοι που παίξαμε τόσο σημαντικούς ήρωες της επανάστασης. Οι γονείς μας, μας έδωσαν συγχαρητήρια για την προσπάθεια μας και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήγαμε τόσο καλά!!! **Ζήτω η 25^η Μαρτίου 1821!!! Ζήτω το Έθνος!!!**



Ομάδες Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Παλαιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος



Εμείς περιμένουμε να αρχίσει η γιορτή



Οι παρουσιάστριες της γιορτής μας



Εμείς υποδύμαστε τους ήρωες και τις ηρωίδες του 1821





ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσουμε το Πάσχα μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζεται το Πάσχα με μοναδικό τρόπο. Έθιμα και παραδόσεις ζωντανεύουν και λαογραφικές εκδηλώσεις γίνονται σε κάθε τόπο της χώρας μας. Το βάψιμο και το τσούγκρισμα των αυγών, η Περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους και η μεταφορά του Αγίου Φωτός από την εκκλησία στο σπίτι είναι σε όλους κοινά. Η κάθε περιοχή όμως έχει και τον δικό της τρόπο που γιορτάζει τόσο τα Πάθη όσο και την Ανάσταση.



Κεντρική Ελλάδα

Πηγή: www.nextdeal.gr

Στην Αράχωβα, ανήμερα του Πάσχα ξεκινάει η περιφορά της Εικόνας του Αγίου Γεωργίου την οποία συνοδεύουν γύρω στα 500 άτομα, ντυμένα όλα με παραδοσιακές Αραχωβίτικες ενδυμασίες. Από την Κυριακή ξεκινάει το «Πανηγυράκι του Αγίου Γεωργίου», όπως το λένε οι ντόπιοι, που διαρκεί μέχρι την Τετάρτη και περιλαμβάνει χορούς, τραγούδια και αγώνισματα, όπως η σφαιροβολία, η πάλη και το σήκωμα της πέτρας.

Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μ.Παρασκευής, πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου, σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι. Εκεί βρίσκονται αναμμένες δάδες, ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του Κάστρου. Στο μέσο της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν ένα μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι συνθέτοντας μία φαντασμαγορική εικόνα.



Πελοπόννησος

Στο **Λεωνίδιο**, το βράδυ της Ανάστασης ο ουρανός γεμίζει με φωτεινά αερόστατα, τα οποία ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε ενορίας. Τα αερόστατα άρχισαν να κατασκευάζονται στο χωριό στα τέλη του 19ου αιώνα και οι Λεωνιδιώτες συνεχίζουν να τα φτιάχνουν μέχρι σήμερα.

Στην **Καλαμάτα**, αναβιώνει ένα έθιμο, που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821, ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών» (ομάδες παικτών) ή αλλιώς σαίτοπόλεμος. Σύμφωνα με το θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν σαίτες γεμάτες εκρηκτικά και αναχαίτισαν το ιππικό των Τούρκων, τρομάζοντας τα άλογα τους και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η νίκη σε μια μάχη δεν αποκτιέται μόνο μέσα από την αριθμητική υπεροχή.

Κυκλάδες

Στην **Κύθνο** την Κυριακή του Πάσχα κάνουν...κούνια «Στην πλατεία του νησιού στήνεται μία κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται με γάμο.

Στην **Πάρο**, η περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησας, κάνει δεκαπέντε περίπου στάσεις. «Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση.

Επτάνησα

Στην **Κέρκυρα**, οι «μπότιδες» πέφτουν βροχή. Στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου όταν τελειώσει η ακολουθία της πρώτης Ανάστασης στη Μητρόπολη και αφού τελειώσει και η περιφορά του επιταφίου του Αγίου Σπυρίδωνα, χτυπούν οι καμπάνες των εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν χιλιάδες πήλινα δοχεία γεμάτα νερό (μπότιδες) στους δρόμους, με μεγάλο κρότο.

Ομάδες Ιουστινιανός, Ηράκλειος, Παλαιολόγος & Μέγας Κωνσταντίνος

**Το Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανολάδας
σας εύχεται
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!**



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΑΚΟ ΜΑΣ...

Κάποιες από τις κατασκευές μας...



Εμείς δημιουργούμε...

