



Φύλλο 2: Μακέτα σχεδιασμού της ψηφιακής ιστορίας

Τίτλος: «Τα τρία μικρά λυκάκια»

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν τρία μικρά λυκάκια. Το πρώτο ήταν άσπρο, το δεύτερο μαύρο και το τρίτο γκριζο με πράσινη ουρά.



Μια μέρα, η μαμά τους, τους είπε ότι μεγάλωσαν και ήρθε η ώρα να φτιάξουν το δικό τους σπιτάκι. Τα έστειλε, λοιπόν, στο καλό και τα προειδοποίησε να φυλάγονται από τον Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι. Έτσι, τα λυκάκια πήρανε τον δρόμο τους.



Στην αρχή, τα λυκάκια συνάντησαν ένα καγκουρό που τους έδωσε τούβλα, για να φτιάξουν ένα σπιτάκι. Φτιάζανε το τούβλινο σπιτάκι τους, αλλά σύντομα, ο Ρούνι Ρούνι εμφανίστηκε κι επειδή τα λυκάκια δεν του άνοιγαν να μπει στο σπίτι τους, εκείνος φύσηξε δυνατά για να το ρίξει. Δεν τα κατάφερε, όμως επανήλθε με ένα πελώριο σφυρί, γκρέμισε το σπιτάκι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια, που, για να γλιτώσουν, κρύφτηκαν πίσω από ένα πηγάδι.



Τα λυκάκια αποφάσισαν να χτίσουν ένα πιο γερό σπίτι, με τσιμέντο που τους έδωσε ένας κάστορας. Και πάλι, όμως, ο Ρούνι Ρούνι τα βρήκε κι επειδή τα λυκάκια δεν του άνοιγαν, ο εκείνος φύσηξε δυνατά για να ρίξει το σπίτι. Δεν τα κατάφερε, γι' αυτό ξανάρθε με ένα κομπρεσέρ, γκρέμισε το σπιτάκι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια, που για να γλιτώσουν, κρύφτηκαν πίσω από έναν φράχτη.



Τα λυκάκια αποφάσισαν να χτίσουν ένα ακόμα πιο γερό σπίτι, με ασφάλι που τους έδωσε ένας ρινόκερος. Και πάλι ο Ρούνι Ρούνι τα βρήκε, αλλά επειδή τα λυκάκια δεν του άνοιγαν, φύσηξε δυνατά για να ρίξει το σπίτι. Δεν τα κατάφερε, όμως ξανάρθε με δυναμίτη, τίναξε το σπιτάκι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια, που, για να γλιτώσουν, κρύφτηκαν μέσα σε μια κουφάλα.



Τότε, για καλή τους τύχη, τα λυκάκια συνάντησαν ένα φλαμίνγκο που έσερνε ένα καρότσι με λουλούδια. Το φλαμίνγκο τους έδωσε λογίων λογίων λουλούδια με τα οποία έχτισαν ένα λουλουδένιο σπίτι. Δεν ήταν πολύ γερό, όμως ήταν το πιο όμορφο σπιτάκι του κόσμου!



Ο Ρούνι Ρούνι δεν άργησε να τα βρει. Χτύπησε την καμπάνα κι επειδή τα λυκάκια δεν του άνοιγαν, εκείνος πήρε βαθιά ανάσα για να φυσήξει και να ρίξει το σπίτι, μα... ένωσε τότε την ευωδιά των λουλουδιών κι αντί να φυσήξει, άρχισε να μυρίζει. Οι μυρωδιές των λουλουδιών τον έκαναν ανάλαφρο και μαλάκωσαν την καρδιά του. Όταν τα λυκάκια άνοιξαν την πόρτα είδαν τον Ρούνι Ρούνι με μια μαργαρίτα στο αυτί να χορεύει ταραντέλα.



Ο Ρούνι Ρούνι από ύπουλο κακό γουρούνι άλλαξε κι έγινε θαυμάσιο καλό γουρούνι. Αρχίσανε τότε τα λυκάκια με τον Ρούνι Ρούνι τα παιχνίδια και τα κεράσματα. Και από τότε έζησαν όλοι μαζί χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι.

