

«Η τέχνη.... το παραμύθι μας»



Συνεργάτες
Οι μαθητές του τ. ε. από
όλες τις ομάδες
Οι εκπαιδευτικοί της
παράλληλης στήριξης
Ελένη Δήμου
Ελένη Μαραζιώτη
Μαρία Τούσια



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στο τμήμα ένταξης
του 4ου δημοτικού
σχολείου Δάφνης
Σχεδιασμός -υλοποίηση
Σμυρنيώτη Βασιλική ΠΕ 70 ΕΑΕ

Τα έργα που επεξεργαστήκαμε...

1. **Είδαμε, απολάσαμε, μελετήσαμε....** οι άθλοι του Αλέξανδρου Ρ. Μαγκρίτ, 1967 , **διαβάσαμε και ακούσαμε ...** Το ποίημα/μελοποιημένο τραγούδι «Κουβέντα με ένα λουλούδι», ένα από τα «Δεκαοχτώ λιανοτραγούδα της πικρής πατρίδας». **Παρακολουθήσαμε και συζητήσαμε** πάνω σε αποσπάσματα από :©Ταινία «RIO 2» – (2014)(Προστασία περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη υλοτομία)

2. **Είδαμε, απολάσαμε, μελετήσαμε...** ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙ, Ιακωβίδης, 1900., **διαβάσαμε και ακούσαμε** το ποίημα: Γεώργιος Βιζυηνός: Η μητέρα..., ακούσαμε το τραγούδι Μ. Χατζιδάκις-Δ. Γαλάνη "Προσωπογραφία της μητέρας μου" (Σείριος), και Αφροδίτη Μάνου – Μαμά

3. **Είδαμε, απολάσαμε, μελετήσαμε...** Το παιδί με το περιστέρι , 1901 Pablo Picasso, **διαβάσαμε και ακούσαμε το ποίημα:** «ΕΙΡΗΝΗ» ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ - Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα 1930-1960, Β' τόμος, Εκδόσεις «Κέδρος», Αθήνα 1961, **ακούσαμε** το τραγούδι «Γαϊτανάκι.. Αν όλα τα παιδιά της γης», Μουσική/Στίχοι: Κηλαηδόνης Λουκιανός/Γιάννης Ρίτσος , 1973

4. **Είδαμε, απολάσαμε, μελετήσαμε...** ΟΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ, ΑΓ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 1962, **ακούσαμε** το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Χαρταετοί», **ακούσαμε** το τραγούδι: The Olympians / Πασχάλης Αρβανιτίδης: ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ [δισκάκι Philips, 1971/ LP «Πασχάλης», Philips, 1972], (μουσική-στίχοι Πασχάλης Αρβανιτίδης), **διαβάσαμε** το «Ποίημα για τους φίλους», απόσπασμα, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Ποιήματα, μτφρ. Δ. Καλομοίρης , Ελληνικά Γράμματα, 1995



1.



2.



3.



4.

Ομάδα Ε



Το κορίτσι με τα άσπρα
αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά
Τα παιδιά θέλουν να παίξουν
Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!



Δημήτρης 05/4/2022

Το κορίτσι με τα άσπρα
αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά
Τα παιδιά θέλουν να παίξουν
Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!

Το κορίτσι με τα άσπρα
 Το κορίτσι με τα άσπρα
 Αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
 γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά
 Τα παιδιά θέλουν να παίξουν
 Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!
 Ζ. Ξυδάκης
 Παρατηρώ στον γαλάζιο ουρανό
 που κάνει τον φωτεινό κηλό
 Τον ήλιο ν' ανατέλλει απ' το βουνό
 Ν' αλλάζει της καρδιάς τον κτύπο!!!
 Βλέποντας τον ήλιο γεμίζω από χαρά
 Λουλούδια ανθίζουν στο χώμα
 Το περιστέρι ανοίγει τα φτερά
 Και δίνει στη ζωή μας χρώμα!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης



5/4/2022
«Ειρήνη»

Παρατηρώ τον γαλάζιο ουρανό
 που κάνει τον φωτεινό κηλό,
 τον ήλιο ν' ανατέλλει απ' το βουνό
 αλλάζει της καρδιάς τον κτύπο!!!
 βλέποντας τον ήλιο γεμίζω από χαρά
 λουλούδια ανθίζουν στο χώμα
 το περιστέρι ανοίγει τα φτερά
 και δίνει στη ζωή μας χρώμα!

Το κορίτσι με τα άσπρα
 αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
 γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά!!!
 Τα παιδιά θέλουν να παίξουν
 σε έναν κόσμο ειρηνικό!!!

Το κορίτσι με τα άσπρα
 Αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
 γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά
 Τα παιδιά θέλουν να παίξουν
 Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!
 Ζ. Ξυδάκης
 Παρατηρώ στον γαλάζιο ουρανό,
 που κάνει τον φωτεινό κηλό
 Τον ήλιο ν' ανατέλλει απ' το βουνό
 Ν' αλλάζει της καρδιάς τον κτύπο!!!
 Βλέποντας τον ήλιο γεμίζω από χαρά
 Λουλούδια ανθίζουν στο χώμα
 Το περιστέρι ανοίγει τα φτερά
 Και δίνει στη ζωή μας χρώμα!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης





Μητέρα και παιδί
Το παιδί δεν θέλει αγκαλιά
Κόκκινο φόρεμα, μαλλί ξανθό.
Ευχάριστη απολαυστική μυρωδιά!
Στο μικρό σπιτάκι το παλιό
Ν' ανοίξει μόνο του φτερά
που τόσο πολύ τα λαχταρά!
Μ' αγάπης και στοργής λόγια γλυκά
Βγαίνει στο παράθυρο και πετά!!!

Δημήτρης , Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης

Η αγάπη δίνει κού!!!



Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!

Μαμάειο για παιδί

Το παιδί δεν θέλει αγαλιά
 κόκκινο φόρμα, μάλλι ταντό.
 Ευχάριστη απολαυστική μυρωδιά!
 Στο μικρό στήθος το παιλό
 Ν' ανοίξει μόνο του φτερά
 που τόσο πολύ τα λαχταρά!
 Μ' αγάπης και σταργής λόγια γλυκά
 βγαίνει στο παράθυρο και πετά!!!

Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Δήνα, Σταμάτης



Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!
 Η καρδιά σου χαρά!!!

Φίλια

Λαχταράει να ξεβλάσει
 τους ανθρώπους που αγαπάει
 χαριστιά πέτα φιλιά!
 Η ελευθερία σου γελά
 πέτα πέτα φιλιά
 και χόρεψε τραλιά.
 Για να βρεθείς στην αγαλιά
 της Παναγιάς,
 για να αποκτήσεις μια ιερή καρδιά.
 Αναστάσιση γλυκιά,
 Εμπιστοσύνη και ελπίδα
 Φίλε μου, φίλε μου
 Μ' ενθουσιασμό σας φωνάζω γλυκά χαρά!!!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Δήνα, Σταμάτης



«ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡ»
 Το παλιό δεν αλλάζει
 Κόκκινα κόκκινα κίτρινα
 Εμπόρευμα Πράσινα
 Στο γέλιο σπιτικά το παλιό
 να αντάξω μόνο του
 Που τόσο πολύ να
 με φέρνει και στο σπίτι
 Βράζει στο πιάτο και πλάι!!!



Handwritten notes on a green sticky note, partially illegible.



Handwritten notes on a green sticky note, partially illegible.

Φίλη
 Αγαπώ να ξαναβρω
 τους ανθρώπους που αγαπώ
 καρτερά μετά φίλη !
 Η εκκένωση σου γιό,
 Πάτα κέρμα φίλη
 και χέρφι τρελά
 Για να βρεθείς στην ανακάλυξη
 της Παναγιάς,
 για να αποκτήσεις μια ήπιη καρδιά
 Αναστάσιμη γλυκιά,
 Εμπιστοσύνη και ελπίδα
 Φίλε μου, φίλη μου
 Μ' ενθουσιασμό σας φωνάζω γινη χαράν!!!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Όλγα, Σταμάτης




2

Επισκεπτόμαστε ένα έργο
 - Τι κάνει εκεί;
 Μην κόβεις το δέντρο!!
 - Θέλω να στοίξω...
 Και να ζωγραφίσω.
 Να φτιάξω όμορφα χαρτιά
 Κι ένα σπίτι ζωστή!!
 - Μην κόβεις το δέντρο!!
 Κάνε ανακύκλωση,
 Επαναχρησιμοποίηση,
 Στόλις με φαντασία!
 Πάρε από τη φύση
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 Πάρε γνώση απ' τα βιβλία!!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης

«Παιδιά με ένα ήλιο»
 - Τι κάνει εκεί;
 Μην κόβεις το δέντρο!!
 - Θα να στοίξω να ζωγραφίσω να φτιάξω όμορφα
 χαρτιά με ζωστή ζωστή!
 - Πάνε ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, στόλις με φαντασία
 Πάρε από τη φύση πηγές ενέργειας!! Πάρε
 γνώση από τα βιβλία!

Δημήτρης
 Κωνσταντίνα
 Όλγα

Επισκεπτόμαστε ένα έργο
 - Τι κάνει εκεί;
 Μην κόβεις το δέντρο!!
 - Θέλω να στοίξω...
 Και να ζωγραφίσω.
 Να φτιάξω όμορφα χαρτιά
 Κι ένα σπίτι ζωστή!!
 - Μην κόβεις το δέντρο!!
 Κάνε ανακύκλωση,
 Επαναχρησιμοποίηση,
 Στόλις με φαντασία!
 Πάρε από τη φύση
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 Πάρε γνώση απ' τα βιβλία!!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης



1. Το παιδί με το περιστέρι
 Το κορίτσι με τα άσπρα
 Αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
 γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά.
 Τα παιδιά θέλουν να παίζουν
 Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!

2. Ειρήνη
 Παρατηρώ στον γαλάζιο ουρανό,
 που κάνει τον κήπο φωτεινό
 Τον ήλιο ν' ανατέλλει απ' το βουνό
 Ν' αλλάζει της καρδιάς τον κτύπο!!!

Βλέποντας τον ήλιο γεμίζω από χαρά.
 Λουλούδια ανθίζουν στο χώμα
 Το περιστέρι ανοίγει τα φτερά
 Και δίνει στη ζωή μας χρώμα!


Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης

Επισκεπτόμαστε ένα έργο
 - Τι κάνει εκεί;
 Μην κόβεις το δέντρο!!
 - Θέλω να στοίξω...
 Και να ζωγραφίσω.
 Να φτιάξω όμορφα χαρτιά
 Κι ένα σπίτι ζωστή!!
 - Μην κόβεις το δέντρο!!
 Κάνε ανακύκλωση,
 Επαναχρησιμοποίηση,
 Στόλις με φαντασία!
 Πάρε από τη φύση
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 Πάρε γνώση απ' τα βιβλία!!
 Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης

Το κορίτσι με τα άσπρα
 Αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
 γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά.
 Τα παιδιά θέλουν να παίζουν
 Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!

2. Ειρήνη
 Παρατηρώ στον γαλάζιο ουρανό,
 που κάνει τον κήπο φωτεινό
 Τον ήλιο ν' ανατέλλει απ' το βουνό
 Ν' αλλάζει της καρδιάς τον κτύπο!!!

Βλέποντας τον ήλιο γεμίζω από χαρά.
 Λουλούδια ανθίζουν στο χώμα
 Το περιστέρι ανοίγει τα φτερά
 Και δίνει στη ζωή μας χρώμα!




1. Το παιδί με το περιστέρι
 Το κορίτσι με τα άσπρα
 Αγκαλιάζει σφιχτά το περιστέρι
 γιατί δίνει ασφάλεια η αγκαλιά.
 Τα παιδιά θέλουν να παίζουν
 Σ' έναν κόσμο ειρηνικό!!

2. Ειρήνη
 Παρατηρώ στον γαλάζιο ουρανό,
 που κάνει τον κήπο φωτεινό
 Τον ήλιο ν' ανατέλλει απ' το βουνό
 Ν' αλλάζει της καρδιάς τον κτύπο!!!

Βλέποντας τον ήλιο γεμίζω από χαρά.
 Λουλούδια ανθίζουν στο χώμα
 Το περιστέρι ανοίγει τα φτερά
 Και δίνει στη ζωή μας χρώμα!

Δημήτρης, Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης



«Ναύτιο και Παιδί»

Το παιδί τον εαυτό ακαθάρτα
κίτρινα χέρια, παλάμι φαίνεται
Ευχαριστώ, αγγελάκι μου
Είσαι τόσο γλυκό μου παιδί
Που μες στον κόσμο σου
Με αφήνεις να σε βλέπω
Με αγάπη και σεργιάνι
Με αγάπη στο παιδί μου
Με αγάπη στο παιδί μου
Με αγάπη στο παιδί μου

Μουσική

Το παιδί τον εαυτό ακαθάρτα
κίτρινα χέρια, παλάμι φαίνεται
Ευχαριστώ, αγγελάκι μου
Είσαι τόσο γλυκό μου παιδί
Που μες στον κόσμο σου
Με αφήνεις να σε βλέπω
Με αγάπη και σεργιάνι
Με αγάπη στο παιδί μου
Με αγάπη στο παιδί μου
Με αγάπη στο παιδί μου



Το παιδί τον εαυτό ακαθάρτα
κίτρινα χέρια, παλάμι φαίνεται
Ευχαριστώ, αγγελάκι μου
Είσαι τόσο γλυκό μου παιδί
Που μες στον κόσμο σου
Με αφήνεις να σε βλέπω
Με αγάπη και σεργιάνι
Με αγάπη στο παιδί μου
Με αγάπη στο παιδί μου
Με αγάπη στο παιδί μου



Φιλία

Λαχταρώ να ξαναδώ
τους ανθρώπους που αγαπώ
Χαρταετέ πέτα ψηλά !
Η ελευθερία σου γελά.
Πέτα τέρμα ψηλά
και χόρεψε τρελά.
Για να βρεθείς στην αγκαλιά
της Παναγιάς,
για να αποκτήσεις μια ζεστή καρδιά.

Αναστάτωση γλυκιά,
Εμπιστοσύνη και ελπίδα

Φίλε μου, φίλη μου
Με ενθουσιασμό σας φωνάζω «γεια χαρά»!!!

Δημήτρης , Κωνσταντίνα, Όλγα, Σταμάτης



Πες το μ ένα ποίημα.....ομάδες Α'-Στ'

9-5-2022

«Μητέρα»

Τα μυστικά σου δέξο φίλα
 μαντίου δέν θείω μπροστά
 και όχι δόγμα πίκρα
 Εγώ σε δίνω φίλο ποίη

15/4/2022

«Διακονία»


Οδηγητή
 Έτσι να γαρμ δίνουσαι
 Λύσια, για το μέρις φερνέ
 Κα φέρε μαζί το κέφ σου
 Ο μαρφα να περνούμε το
 Πόσα που περνούμε
 Εστίχως που δέν έχουμε καρνίτια
 Σαν της προηγουμένης χρόνιας

«Ανοιξη»

Πόσο χρώμα νίδω αυγά
 αρμοιοδαίλοδα κοτζέω στο βόνο
 να βρώ περισσιό χρώμα
 από το γολαζίο αίρω.

5/5/2022

Με τον κήληρά μου αυθιέω στα βόνα
 Βίδη ληρο να σέρω
 και θ' αυθιέν ζάνα
 Να πιν νιρό σ'ιούραι πια να πιν χαθώ
 ήρνον τίδα στο ψάδι πια περκαίω
 να δίκη που σπαρφη γίλιω




5-4-2022

Ανοιξη

Ανάλω τ'ην πλάκα και τα παρθέλα
 Νε κίτων οι πλάκα και ούδες
 Ομορφιά, χαμπίες, χρώμα και στίς
 Που τις πλάκα ν'ετομα παχά!

Εκνε το κήση φάνι
 Η Ανοιξη φέρνει το γόητα!





15 ημερομηνία

Ανοιξη

Ανάλω τ'ην πλάκα και τα παρθέλα
 Να κήλων οι πλάκα και ούδες
 Ομορφιά, χαμπίες, χρώμα και στίς
 Που τις πλάκα ν'ετομα παχά!

Εκνε το κήση φάνι
 Η Ανοιξη φέρνει το γόητα!

Ποιήματα

Ποιήματα (δημοσιογραφία)

Ποιήματα (δημοσιογραφία)

Ποιήματα (δημοσιογραφία)

74/4/2022

Επιτάλους κρηθαι!!!
 Κορίτσια!
 Δεν ζέρω αν σας λείψατε,
 Ρωτώ απλώς...
 Όλοι μαζί, και πάλι
 Με χαρά
 Η, θάση!



Μια χιονοπαράδα που μιλάει και μου λέει :
«Σ' Αγαπώ πολύ τα φουφούρα φουφούρα
που μου βιάζονται την καρδιά».
«Μισώ πολύ την χειμωνιάτικη αυγή
που με βιάζει να δουλέψω σαν σκλάβι».
«Έχω μια λασκάρα που άλλο δεν κρατάει
να βρω μια βάλι χιανίς να δουλέψω στην
παγωμένη αυγή».
«Ευχόμαι με πάρα να τελειώσει αυτή η
σιμωράρα».
Ελένης ΣΤ



Ατομικές
εργασίες με
επιλογή
τεχνικής από
τον/την
μαθητή/τρια

10/11/2022
Η Λυδία
Μαθαίνω να φτιάχνω κέικα
Αχμπαμπουλά!!
Τριτάτα παγωμένα
Ορφέα μαλακά
Στα γούστα σου, να φτιάξω κέικα!!
Αχμπαμπουλά!!
Πολύ αγαπώ πολύ πολύ
Αφίτηδες και να φτιάξω κέικα
την Ορφέα κέικα
και τα Τριτάτα κέικα
Λέ το να φτιάξω κέικα
Όλα είναι να φτιάξω
αγαπώ πολύ
το όσσο σε αγαπώ!!
Αγαπώ φιλικά σου τον κόσμο
και τα φουφούρα
αγαπώ σου τον γάδο!!



Ο χειμώνας ανθρώποι αν ήταν, υγιείς και
επιβίοντες θα ήταν.
Χρυσά αν ήταν, άσηρα και άσηρα θα ήταν.
Σίνο αν ήταν, πολίτη αγάπη άσηρα και άσηρα
θα ήταν.
Φαγητό αν ήταν, φρέσκο άσηρα θα ήταν η φύση
θα έδρανε από τα έλαια και τα μυρωδιά από τα
αρωματικά.
Φύση αν ήταν, μελιό θα ήταν μιας και είναι της
ελαχίστης και είναι τόσο λαχταριστή.
Πολιτικό αν ήταν, δικαιοσύνη θα ήταν για όλους
στην παγωμένη αυγή.
Μουσικό όργανο αν ήταν, κίθάρα θα ήταν θα ήταν
η φωνή των παιδιών να τραγουδάει από τα δέντρα,
και τις πλαγιές να αβάνε και να...



Ομαδικές δραστηριότητες ...τεχνικές χαικού, ή αρκτικόλεξα κ.λ.π.

Οργανο σου αν ήταν
Σταματάς οργανό σου
και μέλλω
Να σε τραγουδάει
το όσσο σου
Αγαπώ
Αγαπώ σου τον γάδο
Αγαπώ σου τον γάδο
Αγαπώ σου τον γάδο
Αγαπώ σου τον γάδο
Αγαπώ σου τον γάδο

Γ' τάξη 2021
Φύσα αέρα
έναντι μου φέρε στήμη
να κιν' τελειώσει ποτέ
γιατί
η δύναμή σου
καις αγκαλιάζει
κι' μας δροσιζει
μας τα φιδιούει
και μας φωτίζει!!
Ομάδα Γ' Δ
Δημιουργική
μαθητική εργασία

Ήλιε μου καλέ
βγες απ' τα σύννεφα
πλιαχτίδες βροχίς
Γεράστε τα λουλούδια μας
Τώρα το καλοκαίρι
πάντα σου ζητάμε
Όταν ο ήλιος παίει
έκεί για να γελήσει

Τα μαύρα σου μάτια
και το δέλεο μπροστά
και οι κόκκινα σου
και οι κόκκινα σου
Καθαρά 7.6.2022
Χέει έσσο σου
σε έσσο σου
στον αέρα
του φρέσκου σου
καλοκαιριού σου
Στη βάλισσα σου
την αγαπώ σου
να σου αγαπώ σου
αγαπώ σου
και στα πόδια σου αγαπώ σου





Κάποιες στιγμές από το τ. έ.....



Η ιστορία εν στη συνέχεια
-οι
-φωτοική εργασία δημιουργήσες γραφής

Μια φορά μας είναι μαζο στην μια περιεργη. Πολυμασιακη στη οποια εμεσαν διάφορα ηρώες παραμυθιέ. Ηταν κολλοι, ο Άλλα η Χισοση, ο Σπαϊντερμαν και ο Σπίου δημιουργησαν πολλή παραλήρημα γιατί είχαν διαφορετικές σκαχμες και διαφορετικές συνθέσεις ποιά ετοχλήσες.

Άρχισά ο Σοσα άφησε ποιαού λασηες. Απ' την άλλη ο Σπαϊντερμαν βοηθούσε στην υοδαριότητα σουραλίντας ποιαίς καιροές νερού με τους ισούς του. Οι δυο τους άμεις προουαλούσαν φασαρία και πλημύριζαν όλους τους διάβρογους στην προσπάθεια τους να ιυανοποιησαν τη Χισοση η οποία συνέγες τους φώναζε. Η υατάσταση αυτή συνεχίζον για μια εβδομάδα και τα πράγματα γινονταν όλο και χειροτερα. Όλοι αυτοι αποφάσισαν να μάται συνέλευση για να προβεί λύση.

Αφού συζητήσαν ματέληξαν να ηηέσουν βοήθεια απο τους λιιδνους, οι οποίονοι τους εδρασαν προγραμμα και έτσι όλα πήραν τον δρομο τους.

Ελένη Φουφλή



Ευχαριστώ, για άλλη μια χρονιά, τους μαθητές μου, γι' αυτό το δημιουργικό ταξίδι.....
Σμυρνιώτη Βασιλική

