

Παραθέτουμε δύο αποσπάσματα από το ημερολόγιο που κράτησε μια μαθήτριά μας, η Άντια, και που συνοψίζουν νομίζουμε όλο το νόημα του προγράμματος:

««ΤΙ ΕΙΝΑΙ ROCK;». Αυτό είδα γραμμένο στον πίνακα της τάξης μόλις μπήκα. Και πάνω σε αυτό το θέμα κινηθήκαμε. Τι είναι rock λοιπόν; Rock είναι τρόπος έκφρασης, τρόπος ζωής ... Αυτά και άλλα πολλά ακούστηκαν. Και όμως στο τέλος δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε κάπου. Γιατί; Προφανώς επειδή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός για το τί είναι rock... Στο rock δεν μπορείς να βάλεις ταμπελάκια και κανόνες. Ίσως αυτό να μην μας βοηθά πολύ να καταλάβουμε τι είναι. Ίσως πάλι να μας τα εξηγεί όλα.-Νοέμβρης 2007»

« Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν... έτσι λένε... έτσι και η δική μας μικρή αναζήτηση μέσα στον τεράστιο κόσμο του Rock έφτασε στο τέλος της... Όλους αυτούς τους μήνες μάθαμε πολλά ... πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ... Σίγουρα υπήρχαν και κάποιες άσχημες στιγμές αλλά δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις όμορφες... Τελικά το Rock νίκησε... Νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενη που φτάσαμε έως εδώ... Όσο θυμάμαι τις απορίες και τις αμφιβολίες στην αρχή γελάω. Ποτέ δεν φανταζόμουν αυτή την κατάληξη...και φυσικά δεν τη φανταζόμουν καλύτερη απ' ότι είναι... Rock ... όλοι λίγο πολύ τώρα πια καταλάβαμε πάρα πολλά γι' αυτό ... Όχι τα πάντα... ο κόσμος του είναι τόσο μεγάλος και τόσο μυστήριος που δεν ξέρω αν ποτέ κανείς μπορεί να πει πως ξέρει τα πάντα για αυτό... Δεν ξέρω για τους άλλους αλλά μέσα μου είμαι κι εγώ rock. Ανακάλυψα πως είναι πολύ εύκολο αλλά και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο να είσαι rock... Για να είσαι φτάνει να έχεις άποψη δική σου και όχι αυτή που πρέπει να έχεις για να εντυπωσιάσεις... Να είσαι rock στην καρδιά, όχι στο ντύσιμο... Να είσαι ο εαυτός σου... και ίσως γι' αυτό να είμαι κι εγώ rock fan. Απλά όσο περνά ο καιρός όλο και περισσότερο καταλαβαίνω πως ο πραγματικός μου εαυτός αρχίζει εκεί που τελειώνει η επιφάνεια και ξεκινά η ψυχή! Rock εαυτέ μου ΚΑΛΗΜΕΡΑ! –Ιούνης 2008»