

Πρόγραμμα Συμβιώνω με τα Ζώα Γύρω μου

Τι σημαίνει "σέβομαι" τα ζώα; Τι σημαίνει όταν λέμε ότι τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε ή ότι είναι φίλοι μας; Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε ότι τα αγαπούν όμως η συμπεριφορά τους δείχνει το αντίθετο; Κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε μέσα στην τάξη με το Πρόγραμμα Συμβιώνω με τα Ζώα Γύρω μου του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων «Η Προστασία των Ζώων» που μέσω της Πανελληνιακής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας έχει ταξιδέψει στην Κρήτη, στα νησιά των Κυκλάδων και του Β. Αιγαίου συναντώντας μέχρι σήμερα 19.000 μαθητές με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση.



Μια συνεργασία των:

Δήμος Χανίων –Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

www.chania.gr - d-oikanap@chania.gr τηλ:2821 3 41643,645

[www.facebook.com/Δήμος Χανίων](https://www.facebook.com/Δήμος-Χανίων) - Municipality of Chania

Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων»

www.animalscare.gr - τηλ 2821033547

Πρόγραμμα «Συμβιώνω με τα Ζώα Γύρω μου»,

www.sumvionometazoa.wordpress.com

www.onchania.com



Μια πρωτοβουλία του
Δήμου Χανίων

Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου

Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
στα σχολεία



Είτε έχουμε δύο, λιγότερα, περισσότερα ή καθόλου πόδια, είτε έχουμε μουστάκια, ή μάτια ή κεραίες, ή μυρίζουμε με τη γλώσσα μας, είτε ζούμε στη ζέστη, στο κρύο, μέσα ή έξω από το νερό, σε μικρές ή τεράστιες ομάδες, όλα τα ζώα θέλουμε να ζήσουμε, και να ζήσουμε όσο πιο ελεύθερα κι ευτυχισμένα γίνεται.

Υπάρχουν όμως και κάποια ζώα που ζουν κοντά μας και λέμε ότι είναι η συντροφιά μας, οι φίλοι μας. Τι σημαίνει όμως να είμαστε φίλοι;

Φίλος είναι κάποιος που τον σεβόμαστε και μας σέβεται, που μοιραζόμαστε μαζί σημαντικές στιγμές, ευχάριστες αλληλίες και πιο δύσκολες, που παίζουμε μαζί. Σίγουρα θέλουμε οι φίλοι μας να είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι! Πώς μπορώ όμως να κάνω τους φίλους μου ευτυχισμένους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες; Μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Ένας κόσμος όπου θα ήμασταν όλοι ίδιοι θα ήταν τουλάχιστον βαρετός!

“ Η αγέλη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο για τους σκύλους. Φαντάζεσαι πως αισθάνονται όταν είναι μόνοι τους ή όταν οι φίλοι τους, οι άνθρωποι, τους εγκαταλείψουν; ”



Μπορώ να παίξω με κάποιον όταν είναι μέσα σε κλουβί;;;

Καθαριότητα: Πρέπει να φροντίζω να είναι καθαροί αλλιώς δεν τους κάνω μπάνιο πιο συχνά από 1 φορά κάθε μήνα με το ειδικό σαμπουάν γιατί θα τους πέσουν τα μαλλιά... Αν λερώνονται πιο συχνά ή έχουν αλλότσια, μπορώ να χρησιμοποιήσω σκέτο νερό. Τις γάτες δεν ξεχνώ να τις χτενίζω, γιατί καθώς κάνουν μπάνιο με τη γλώσσα τους, καταπίνουν πολλές τρίχες.



Φαγητό- Νερό: Κάθε μέρα τους δίνω ειδική τροφή αλλά και από τη δική μου. Προσέχω όμως να μην τους δίνω γλυκά, πολύ αημέρα και κόκαλα γιατί μπορεί να τους κολλήσουν στο λαιμό ή να τους τρυπήσουν το στομάχι ή την κοιλιά. Δεν ξεχνάω το καθαρό νερό, ειδικά το καλοκαίρι που κάνει τόσο ζέστη!

Κτηνίατρος: Προσέχω την υγεία του φίλου μου. Πάω στον κτηνίατρο όταν δω σημάδια ότι είναι άρρωστος ή κακόκεφος, αλλιώς και για έλεγχο και εμβολιασμό μια φορά το χρόνο. Δεν ξεχνώ ότι πρέπει να τον προστατέψω από ψύλλους, τσιμπούρια και σκνίπες. Συζητώ με τον κτηνίατρο για τη στέρωση ώστε να ενημερωθώ υπεύθυνα.



Σπίτι: Εμείς και οι φίλοι μας χρειαζόμαστε ένα ήσυχο και ασφαλές μέρος για να κοιμόμαστε, μια φωλιά, όπως όλα τα ζώα. Στο σπίτι μας θέλουμε να έχουμε ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, να αισθανόμαστε ασφαλείς, και να μην μας ενοχλούν την ώρα που κοιμόμαστε χωρίς λόγο!



Βόλτες: Η βόλτα είναι για τους φίλους μας ότι είναι για εμάς το διάλειμμα στο σχολείο. Είναι η ώρα που παίρνουμε καθαρό αέρα, που πάμε στην τουαλέτα, που επικοινωνούμε και παίζουμε ξένοιαστα. Φαντάζεσαι να μην έβγαίνες καθόλου διάλειμμα;

Παρέα: Τι φίλοι είμαστε αν δεν κάνουμε παρέα και αν δεν παίζουμε μαζί; Ειδικά οι σκύλοι είναι ζώα αγέλης, που σημαίνει ότι αισθάνονται ασφάλεια όταν είναι με την παρέα τους. Τους φίλους μου δεν τους εγκαταλείπω ξαφνικά μια μέρα επειδή τους βαρέθηκα σαν να ήταν παιχνίδια ή επειδή έκαναν μια ζημιά! Οι γάτες είναι πιο μοναχικά ζώα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ζητούν χάδια και δεν τα απολαμβάνουν γουργουρίζοντας.



Βρίσκοντας νέους φίλους: Μην ξεχνάμε ότι τους φίλους δεν τους επιλέγουμε ανάλογα με την εξωτερική τους εμφάνιση και δεν τους αγοράζουμε. Τους διαλέγουμε και μας διαλέγουν! Άλλωστε υπάρχουν τόσα ζώα σε καταφύγια και στο δρόμο που ψάχνουν για σπίτι και παρέα. Έχουμε πολλή υπομονή μαζί τους για να συνηθίσουμε να ζούμε αρμονικά μαζί. Άλλωστε θα είμαστε φίλοι για πολλή, πολλή χρόνια.

“ Τα κόκαλα σπάνε σε κομματάκια που είναι μυτερά σαν καρφίτσες. Θα δίναμε ποτέ στους φίλους μας να φάνε καρφίτσες; ”