

«Δρω... από απόσταση!»

Ευέλκτπ - Τα φανταστικά μας ταξίδια!

Β' Δημοτικού



Ο Πασπαρτού ανηφόρισε χρήγορα προς την παχόδα στο λόφο Μαλαμπάρ και στάθηκε για λίγο να τη θαυμάσει εξωτερικά. Εκείνη την εποχή απαγορεύονταν ξένοι να μπαίνουν σε ινδικούς ναούς. Ξέρετε όμως,

πόσο περίεργος ήταν ο Πασπαρτού! Δεν άντεξε και μπήκε μέσα για να δει το εσωτερικό της, που ήταν διακοσμημένο με υπέροχα ινδικά στολίδια. Ξαφνικά ένωσε να τον πετάνε στο ιερό πλακόστρωτο. Τέσσερις οργισμένοι ιερείς όρμησαν καταπάνω του, του έβγαλαν με βία τα παπούτσια του και άρχισαν να τον χτυπούν, βγάζοντας άγριες κραυγές.

Ο Γάλλος όμως, όπως ήταν χεροδεμένος, κατάφερε και τους έριξε κάτω και όση ώρα αυτοί προσπαθούσαν να ξεμπερδευτούν από τα μακριά τους ρούχα, αυτός έφυγε τρέχοντας για το σταθμό. Στις 7.55 μ.μ. ανέβηκε στο τρένο χωρίς τα παπούτσια του και τα πράγματα που είχε φωνίσει. Στις 8.00 ακριβώς το τρένο αναχώρησε για Καλκούτα.



Την άλλη μέρα στο σταθμό Μπουρχαμπούρ, ο Πασπαρτού αγόρασε ένα ζευγάρι πανάκριβα πασουμάκια στολισμένα με ψεύτικα

μαρχαριτάρια. Μετά από δύο ημέρες ταξίδι, στις 22 Οκτωβρίου, 8 η ώρα το πρωί, το τρένο ξαφνικά σταμάτησε με ένα δυνατό τράνταγμα στον σταθμό Ρόταλ! «Οι επιβάτες θα κατεβούν εδώ!» φώναξε ο ελεγκτής. Ο Φιλέας Φογκ και ο Πασπαρτού είδαν ότι οι γραμμές του τρένου, σταματούσαν λίγα μέτρα πιο μακριά.

Τελικά κατάφεραν και νοίκιασαν έναν τεράστιο ελέφαντα για δύο χιλιάδες λίρες και, αφού αγόρασαν λίγα τρόφιμα ξεκίνησαν για το Αλλαχαμπάντ παίρνοντας το πιο σύντομο μονοπάτι μέσα από ένα πυκνό δάσος με χουρμαδιές.

Την επόμενη μέρα, το απόγευμα αντιλήφθηκαν μια πομπή να έρχεται προς το μέρος τους. Κρυμμένοι πίσω από τους πυκνούς θάμνους είδαν μια άμαξα με ένα άσχημο άγαλμα πάνω της, τη θεά Κάλι, και από πίσω ιερείς να

σέρνουν μια γυναίκα. Ο Ινδός τους εξήγησε ότι ήταν φανατικοί πιστοί της θεάς που ήθελαν να κάψουν ζωντανή την πριγκίπισσα Αούντα, μαζί με τη σορό του συζύγου της, σύμφωνα με τα τοπικά θρησκευτικά έθιμα. Ο Φιλέας μαζί με τον Πασπαρτού κατάφεραν και έσωσαν την πριγκίπισσα την τελευταία στιγμή και την πήραν μαζί τους.

Από το Αλλαχαμπάντ πήραν ξανά το τρένο για την Καλκούτα, όπου έφτασαν στις 7 το πρωί. Ήταν 25 Οκτωβρίου και είχαν περάσει 23 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι.

Είχαν φτάσει στην Καλκούτα ακριβώς την ημέρα που είχε υπολογίσει ο Φιλέας Φογκ!



Αυτή η εικόνα θα σου δείχνει τα λεπτά που χρειάζεσαι για να ολοκληρώσεις ολόκληρο το φύλλο εργασίας.



1. Αφού διαβάσεις αρκετές φορές το παραπάνω κείμενο, προσπάθησε να απαντήσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.

- Για ποιον λόγο ο Πασπαρτού μπήκε στην παγόδα;

- Πώς κατάφερε να ξεφύγει από τους ιερείς της παγόδας;

- Τι αγόρασε στον σταθμό του Μπουρχαμπούρ;

- Πόσα χρήματα πλήρωσε ο Φιλέας για να ενοικιάσει τον ελέφαντα;

- Ποια ήταν η γυναίκα που έσωσαν μέσα στη ζούγκλα; (όχι μόνο το όνομά της)

- Πόσες μέρες είχε διαρκέσει το ταξίδι τους, από το Λονδίνο μέχρι την Καλκούτα;



Βασίλης Παπαγιάννης - Τα κατορθώματα της 2ας

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις που είναι μέσα στο πλαίσιο και ταιριάζουν.

χτες	πρόπερσι	μεθαύριο	χτες
άβριο	προχθές	αύριο	σήμερα

Αν σήμερα είναι Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ο Φιλέας αναχωρεί από τη Βομβάη,

- ήταν Σάββατο, Οκτωβρίου.
- ήταν Παρασκευή, Οκτωβρίου.
- θα είναι Δευτέρα, Οκτωβρίου.
- θα είναι Τρίτη, Οκτωβρίου.

3. Να βάλεις σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις:

Ξαδέλφη, εγγονός, παππούς, μαμά, μητέρα, γιαγιά, θεία, Ξάδελφος, θείος, αδελφός, πατέρας, μπαμπάς, προγιαγιά

4. Να κλίνεις τα ρήματα: εγώ αντέχω, εγώ είμαι, εγώ κάθομαι

εγώ....		

5. Ο Φιλέας Φογκ σε λίγες ημέρες έχει γενέθλια και ο Πασπαρτού θέλει να του γράψει μια ευχετήρια κάρτα, αλλά δεν ξέρει πώς. Μπορείς γράψεις και να ζωγραφίσεις μία γι' αυτόν;

Αντιγραφή : «Ξαφνικά ένωσε να τον πετάνε το ιερό πλακόστρωτο. Τέσσερις οργισμένοι ιερείς όρμησαν καταπάνω του, του έβγαλαν με βία τα παπούτσια του και άρχισαν να τον χτυπούν, βγάζοντας άγριες κραυγές.»