

«Δρω... από απόσταση!»

Ευέλικτη – Τα φανταστικά μας ταξίδια!

Β' Δημοτικού



Δίπλα από την πόλη της Ινδίας είδε κάτι μικρές βάρκες, γεμάτες κόσμο, που έφευγαν προς ένα νησάκι που διακρίνονταν στο βάθος, απέναντι από το λιμάνι της Βομβάης.

Εκεί δίπλα υπήρχε ένα μεγάλο ρολόι και πριν λίγο είχε χτυπήσει τη μισή ώρα. Τώρα ήταν έξι παρά τέταρτο. Γεμάτος περιέργεια αποφάσισε να επισκεφτεί κι αυτός το νησί "Ελέφαντα", όπως του είπε ένας ντόπιος ότι το έλεγαν. Του μίλησε και για κάτι σπηλιές με τεράστια αγάλματα. "Αυτό κι αν είναι περίεργο!", είπε χαμογελαστός και πήδηξε στην επόμενη βάρκα.

Ο Ινδός βαρκάρης χαμογελαστά, του είπε ότι τον έλεγαν Παντζάμπ και ότι το εισιτήριο κόστιζε 1 ρουπία. Ο Πασπαρτού, αφού βεβαιώθηκε ότι σε μία ώρα θα ήταν πάλι πίσω, πλήρωσε το εισιτήριο και κάθισε δίπλα από κάποιους ντόπιους που φορούσαν στο λαιμό τους πολύχρωμες, λουλουδένιες χιρλάντες. «Χτες ήταν η χιορτή του Θεού Σίβα και πάμε να του αφήσουμε αυτά τα λουλούδια», του είπαν.

Ο Πασπαρτού θυμήθηκε τότε ότι και στο Παρίσι οι πιστοί άφηναν κι αυτοί λουλούδια στους ναούς. Πέρσι, μάλιστα, τέτοιον καιρό περίπου, είχε συνοδεύσει την προηγούμενη κυρία του σε μια τελετή, σε έναν τεράστιο ναό. «Του χρόνου άραγε, πού θα είμαι»,

αναρωτήθηκε. Δεν του πολυάρεσαν πλέον τα ταξίδια! Αλλά με τον Άγγλο κύριο που είχε μπλέξει μάλλον θα έπρεπε να τα συνηθίσει!

Σε λίγη ώρα έφτασαν στο νησί και ακολουθώντας τους ντόπιους, βρέθηκε μπροστά στην είσοδο μιας τεράστιας σπηλιάς. Ένας πελώριος πέτρινος ελέφαντας τον κοίταζε παράξενα.

Προσπερνώντας τον ο Πασπαρτού μπήκε στο σπήλαιο και τότε έμεινε ακίνητος, λες και έγινε κι αυτός άγαλμα!

Τεράστια αγάλματα του θεού Σίβα και διάφορες άλλες παραστάσεις, στόλιζαν τους τοίχους του σπηλαίου.

Θαυμάζοντας όλα αυτά τα αριστουργήματα, δεν κατάλαβε πότε πέρασε η ώρα. Ο Παντζάμπι, ο βαρκάρης, έψαχνε να τον βρει.

Η ώρα ήταν περίπου 7.30 μ.μ. όταν έφτασαν πάλι πίσω στο λιμάνι.

«Σε 30 λεπτά φεύγει το τρένο», σκέφτηκε. «Έχω χρόνο να περάσω και να δω απ' έξω την παγόδα του Μαλαμπάρ» και κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τον λόφο.

Που να ήξερε ο κακόμοιρος τι τον περίμενε...



Αφού διαβάσεις αρκετές φορές το παραπάνω κείμενο, προσπάθησε να κάνεις τις παρακάτω δραστηριότητες.

- Βάλε στη σωστή στήλη τις λέξεις με τα έντονα γράμματα

ουσιαστικά	επίθετα	ρήματα	επιρρήματα

- Βρες στο κείμενο τις λέξεις που φανερώνουν την ώρα και συμπλήρωσε τα κουτάκια.



- Στο τετράδιό σου να κλίνεις τα ουσιαστικά: ο βαρκάρης, ο χρόνος, η βάρκα
- Αντιγραφή : «Σε λίγη ώρα έφτασαν στο νησί και ακολουθώντας τους ντόπιους, βρέθηκε μπροστά στην είσοδο μιας τεράστιας σπηλιάς. Ένας πελώριος πέτρινος ελέφαντας τον κοίταζε παράξενα.»