

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

Ήταν αληθινός κυβερνήτης.

Δίκαιος.

Φιλελεύθερος,

Απ' την άφιξη,

Με θέληση

Η υποδοχή του μεγαλοπρεπής.

Με δάφνες,

Ελιές,

Το πλήθος ανυπομονεί,

Αναστάτωση επικρατεί.

Υψηλές οι βλέψεις,

Για ανάπτυξη,

Μεγαλεία,

Της Ελλάς η ψυχή,

Απ' το σωτήρα πα' να σωθεί.

Μεγάλες και οι συγκρούσεις

Στο στόχο προσηλωμένος

Ανένδοτος,

Απ' την μοίρα προσμένει ελπίδα

Ουδείς πάνω απ' τη πατρίδα

Ήταν αληθινός κυβερνήτης.

«Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ»

Με το πρώτο φως του ήλιου
Η πατρίδα μας ξαναγεννιέται,
Στον αιθέρα υπάρχει ένα αίσθημα ελπίδας
Στο βάθος του ορίζοντα
Ξεπρόβαλε ένα πλοίο, άγνωστο,
Δεν το έχουμε ξαναδεί
Μόλις έριξε άγκυρα
Ξεπρόβαλε από μέσα του ένας
Λαμπρός άνδρας που έμοιαζε με
Φίλο και όχι με εχθρό – ο Καποδίστριας
Ήρθα! Φώναξε με όλη του την δύναμη
Ήρθα να ημερέψω την ψυχή σας, να μπαλώσω
Τις πληγές σας, να ξαναφέρω το φως
και την ελπίδα πλάι σας
Η τυραννία δεν υπάρχει πια,
Πέθανε μαζί με τις κακές αναμνήσεις.

Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΠΙΔΑ ΞΕΨΥΧΗΣΕ

Μια μια τις πληγές προσπαθεί να γιατρέψει
Η Ελλάς μακριά από του εχθρού τη βλέψη.
Γιατί έως τώρα υπόμεινε 400 χρόνια τυραννία
Η πατρίδα των αρετών, θεέ μου τι βλασφημία!

Μα τώρα ο ήλιος ανατέλλει στη μικρή τη χώρα,
Καθώς ένας ηγέτης ξεπροβάλλει σ' αυτή τη κρίσιμη την ώρα.
Προσηλωμένος στις μούσας του την σωτηρία
Και στο λαό να επιφέρει ευημερία/ευτυχία

Προσπαθεί!
Νους, σώμα και ψυχή
Ο θρίαμβος ορατός,
Η γαλήνη ατραπός!

Μα το φως το κάλυψε σκοτάδι
Λες και ο λαός έπεσε στον Άδη.
Θάνατο μυρίζει ο αιθέρας
Η δολοφονία σκίασε το φως της μέρας
σκίασε το φως της μέρας.

Τα πάθη του διαδόθηκαν
Ο κάποτε λαμπρός έπεσε
Οι ελπίδες τους λαβώθηκαν
Τον μέγα η Ελλάς τον θρήνησε.

«ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Η Ελλάδα, η χώρα του ήλιου και του φωτός εμφανίζεται ακρωτηριασμένη μετά από τόσα χρόνια τυραννίας από τους εχθρούς της. Η Ελλάδα θρηνεί για την καταστροφή της ωστόσο χαίρεται και με τον θρίαμβο της νίκης της. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ένας μέγας, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, πολιτικός της εποχής δίνει την ψυχή του για να ξανά γίνει η πατρίδα του σύμβολο της γαλήνης και της αρετής. Η σκληρή αλλά ταυτόχρονα λαμπρή πολιτική του ξαναζωντανεύει τον αιθέρα της Ελλάδας. Πλέον η χώρα αποτελεί παράδειγμα προς όλες της υπόλοιπες σκλαβωμένες και πληγωμένες πατρίδες. Η καινούργια Ελλάδα αποτελεί ένα τόπο έμπνευσης, μια μούσα για όλους τους καλλιτέχνες.

200 χρόνια μετά οραματίζομαι την δύναμη των προγόνων μου και τα δημιουργήματά τους! Ύστερα, ξανά γυρνάω στο σήμερα, απολαμβάνω το άρωμα της ελευθερίας και μέσα από τη δική μου δύναμη κάνω τα πάντα για να παραμείνει αυτό το άρωμα δυνατό μέχρι να παραδώσουμε αυτή τη γη στις επόμενες γενιές.

Η πατρίδα μου είναι ανεκτίμητη...

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ελλάδα, χώρα του ήλιου και του φωτός

Ακρωτηριασμένη

Μετά από χρόνια τυραννίας

Ελλάδα που θρηνεί για την καταστροφή της

Ελλάδα που χαίρεται με τον θρίαμβο της νίκης της

Καποδίστριας –Μέγας!

Δίνει την ψυχή του ,

λαχταρά να σταθεί ξανά η πατρίδα του σύμβολο γαλήνης και αρετής

το όραμα του ξανά ζωντανεύει τον αιθέρα

και με λαμπρό φως ανατέλλει νέα μέρα

η μούσα υμνεί την ελευθερία

και στέλνει στον Άδη την τυραννία

η πληγωμένη η πατρίδα

απ' τα πάθη της λυτρώνεται

και στο φως υψώνει ασπίδα – Την Ελπίδα !