

**ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ**

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κείμενο αναφέρεται στις διαστάσεις που έχει λάβει η μοναξιά στις μέρες μας και στις καταλυτικές συνέπειες της. Αρχικά τονίζονται συγκριτικά οι διαφορετικές οπτικές της αποξένωσης σε σχέση με το παρελθόν στην επιδείνωση της οποίας συντελεί και ο σημερινός τρόπος δόμησης των οικισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλονίζονται οι καθημερινές επαφές των ατόμων και να απομακρύνονται αυτοί από το περιβάλλον. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι εκλείπει πια ο ανθρωπισμός. Ενίσχυση αυτής της κατάστασης αποτελεί η προπαγάνδα και οι μορφές που αυτή έχει λάβει. Μάλιστα και η διαφήμιση ως μέσο προπαγάνδας πολλαπλασιάζει τις υλικές μας ανάγκες αυξάνοντας τη μοναξιά μας. Απότοκο γίνεται η έλλειψη ουσιαστικής επαφής με τον εαυτό μας. Έτσι προτείνεται εν κατακλείδι ως τρόπος αντιμετώπισης η ανάληψη ευθυνών διαμέσου της αυτογνωσίας.

(120 λέξεις)

B1.

Μια από τις εντονότερες μάστιγες που ταλανίζουν την εποχή μας είναι η εσωτερική αποξένωση που βιώνουν οι άνθρωποι. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και ο τεχνοκρατικός τρόπος σκέψης συντηρούν την έλλειψη αλληλεγγύης που δρομολογείται από την απροθυμία ουσιαστικής επικοινωνίας. Έτσι η έλλειψη ανιδιοτέλειας, εκδήλωσης αγάπης προς το συνάνθρωπο εντείνουν την κατάσταση. Εγωιστικές διαθέσεις και απροθυμία να συνεργαστεί αποτελούν τροχοπέδη για την κοινωνία. Άρα επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η ρήση του Α. Σαμαράκη: «Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη, όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη, όσο είναι σήμερα».

B2

- «Η βιωμένη αποξένωση των σημερινών ανθρώπων λόγω τόσο των συνθηκών ζωής όσο και της προσωπικής τους αδιαφορίας».
- «Η διαφήμιση ως μέσο προπαγάνδας πολλαπλασιαστής των υλικών εξαρτήσεων λόγω ελλείψεως ουσιαστικής επαφής με τον εαυτό μας».

B3

- Οι απάνθρωπες συνθήκες ζωής λόγω της οικονομικής κρίσης ταλανίζουν τις κοινωνίες μας.
- Καλό θα ήταν να ανασυνταχθεί πάλι ο στρατός για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική επίθεση

- Οι γενικολογίες περί ανθρωπίνων σχέσεων τυποποιούν λανθασμένα τη ζωή μας
- Η επίδραση της μητέρας του υπήρξε καταλυτική στη ζωή του
- Η φοιτητική μέριμνα αποτελεί πυλώνα του πανεπιστημιακού χώρου.

B4

Οι απάνθρωπες συμπεριφορές επιβάλλονται από την ανάγκη της ζωής.

Από την μέριμνα για τη συνεχή απόκτηση υλικών αγαθών κατακαλύπτεται ο χώρος του εσωτερικού βίου.

Γ.

Τίτλος (Μοναξιά...μονόδρομος: Ωρα για αλλαγή πλεύσης)

Πρόλογος (χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της εκφώνησης και δίνεται συνοπτικά τι θα ακολουθήσει)

Κύριο Μέρος

A Ζητούμενο/(αίτια)

- Γρήγοροι ρυθμοί ζωής/ τεχνοκρατικός τρόπος σκέψης (υποβάθμιση παραδοσιακών αξιών/έκπτωση ηθικών αξιών)
- Καταναλωτικά πρότυπα/ως υπεραξία το χρήμα/υλικός ευδαιμονισμός
- Ευτελισμός του ανθρώπου/εργασία χωρίς ιδανικά και οράματα
- Στείρος μιμητισμός προτύπων
- Ρόλος των ΜΜΕ

B' Ζητούμενο (τρόποι αντιμετώπισης)

- Ενίσχυση του ρόλου της οικογενείας/σύσφιξη σχέσεων/ οι γονείς παιδαγωγοί
- Ο ρόλος του σχολείου/προγράμματα/ενίσχυση ανθρωπιστικής παιδείας/ρόλος καθηγητών
- Τα ΜΜΕ να αναβαθμιστούν/προγράμματα ανθρωπιστικού προσανατολισμού/ελάττωση προβολής ειδήσεων που εκθειάζουν τον γρήγορο πλουτισμό/την εκμετάλλευση
- Πολιτεία/να αποτελεί παράδειγμα δίνοντας ευκαιρίες επαφής στους ανθρώπους/Πολιτικοί με οράματα και ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών
- Η παρουσία του ενεργού προσωπικού στοιχείου μέσω της κριτικής ικανότητας/ ανάδειξη διαλόγου ως πυλώνα των προβλημάτων

Επίλογος (διατύπωση προσωπικών προβληματισμών/ανησυχιών)