



## ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ



Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια που ζούσαν με την μαμά τους. Όταν μεγάλωσαν τα γουρουνάκια η μαμά τους τους είπε:

- Παιδιά μου μεγαλώσατε πια και ήρθε η ώρα να φύγετε από το σπίτι και να πάτε να βρείτε την τύχη σας. Να θυμάστε μόνο πως σε ότι και αν κάνετε να δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό και να το κάνετε όσο καλύτερα μπορείτε.

Έτσι τα τρία γουρουνάκια χαιρέτησαν τη μαμά τους και έφυγαν από το σπίτι.



Το πρώτο γουρουνάκι έφτιαξε ένα σπιτάκι από άχυρα. Εκεί όμως κοντά έμενε και ένας λύκος. Ήταν τόσο πεινασμένος, ώστε έτρεξε στο σπιτάκι και φώναξε δυνατά.

-Γουρουνάκι, γουρουνάκι βγες έξω να σε φάω.

Το γουρουνάκι δεν βγήκε και τότε ο λύκος θύμωσε και φύσηξε δυνατά. Το

αχυρένιο σπίτι δεν ήταν γερό και έπεσε.





Το γουρουνάκι κατατρομαγμένο έτρεξε να βρει το αδερφάκι του. Αυτό, το δεύτερο γουρουνάκι είχε φτιάξει ένα σπίτι από ξύλα. Ο λύκος όμως ήρθε και εδώ και φώναξε.

-Γουρουνάκι, γουρουνάκι βγες έξω να σε φάω. Το γουρουνάκι δεν βγήκε και ο λύκος φύσηξε δυνατά και το ξύλινο σπιτάκι έπεσε και αυτό.





Τα δύο γουρουνάκια έτρεξαν τότε γρήγορα στο άλλο τους αδερφάκι, το τρίτο, για να σωθούν. Αυτό, με υπομονή είχε φτιάξει ένα γερό σπίτι από τούβλα. Εκείνη την ώρα μάλιστα, μαγείρευε στο τζάκι και μια νόστιμη σούπα. Ο λύκος έφτασε κι αυτός και φώναξε δυνατά στο γουρουνάκι να βγει έξω να το φάει. Το γουρουνάκι αρνήθηκε και τότε ο λύκος φύσηξε δυνατά



Πίστευε, ότι και αυτό το σπιτάκι θα πέσει. Έκανε όμως μεγάλο λάθος. Φυσούσε και ξαναφυσούσε με όση δύναμη είχε, αλλά τίποτα δεν γινότανε. Πρέπει κάτι να σκεφτώ, για να μπορέσω να μπω μέσα σε αυτό το σπίτι, είπε ο λύκος. Και τότε του ήρθε η ιδέα να ανεβεί στην στέγη και να μπει από την καμινάδα.





Πήρε μία σκάλα και ανέβηκε πάνω στην στέγη του σπιτιού. Τώρα δεν θα μου ξεφύγετε σκέφτηκε.

Το τρίτο γουρουνάκι εκείνη την στιγμή είχε ρίξει και άλλα ξύλα στο τζάκι για να έχουν ζέστη ,να βράσει όμως και το φαγητό.

Πού να ήξερε ο λύκος τι θα πάθαινε



Χώθηκε μέσα στην καμινάδα και προσπαθούσε να κατεβεί προς τα κάτω.

-Πω,πω , πολύ ζέστη κάνει εδώ ,πρέπει να κατεβώ πιο γρήγορα,είπε ο λύκος.Πεινάω και πολύ ,πρέπει να βιαστώ.

Τότε ξαφνικά από την βιασύνη του,γλίστρησε και πλατσ....έπεσε μέσα στην καυτή κατσαρόλα.Κάηκε πολύ ,ζεματίστηκε,ούρλιαζε από τους πόνους και άρχισε να τρέχει να κρυφτεί μέσα στο δάσος.



Τότε τα γουρουνάκια δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.

Μετά όμως κατάλαβαν ότι είχαν γλιτώσει από τον λύκο.

Αγκαλιάστηκαν ,φιλήθηκαν,χόρεψαν και έζησαν και τα τρία μαζί χαρούμενα και ευτυχισμένα σε αυτό το γερό σπιτάκι