

Θεματικός κύκλος: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ (Αλληλοσεβασμός & Διαφορετικότητα: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «Εγώ κι εσύ μαζί για την προσβασιμότητα»

Παρατηρούμε το εξώφυλλο από το παραμύθι του Νικόλα Ανδρικόπουλου «Δυο παπούτσια με καρότσι» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) και κάνουμε τις υποθέσεις μας...



Ένας μπερδεμένος άνθρωπος (Βασίλης Π)
Έκανε τούμπα (Ερωφίλη) Μπορεί να ζει σε άλλη χώρα
-Το να ζει κάποιος σε άλλη χώρα δε σημαίνει ότι είναι έτσι μπερδεμένος (Αλεξάνδρα Π)

Παρατηρούν και την 1^η εικόνα ώστε να γνωρίσουν τον πρωταγωνιστή...

Έχει μικρό κεφάλι (Βασιλική) & μεγάλο σώμα (Χρήστος Κ)
Κρατάει κλειδί (Ερωφίλη) Είναι του αυτοκινήτου του (Χρήστος Κ)
Το πάρεκαρε εκεί που είναι για τους αναπήρους (Βασίλης Π)
Ωχ! Είναι γαϊδουράνθρωπος (Ερωφίλη)
Τώρα ένας ανάπηρος δε θα μπορέσει να κατέβει (Ινώ)
και να πάει από την άλλη μεριά (Ερωφίλη)



Το όνομά του είναι Εαυτούλης. Τι σκεφτόμαστε για αυτό;

Η λέξη μοιάζει με τον εαυτό μας (Ινώ)

Άρα τον νοιάζει μόνο σημαίνει 'εγώ' (Βασίλης Π) όχι 'εμείς' (Αλεξάνδρα Π)

Ζει στη χώρα του Τιμενοιαζιευμένα

Δηλαδή στη χώρα που οι άνθρωποι νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους (Χρήστος Κ)