

Θεματικός κύκλος: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ (Αλληλοσεβασμός & Διαφορετικότητα: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: «Εγώ κι εσύ μαζί με τους πρόσφυγες όλης της γης»

Πριν την ανάγνωση του παραμυθιού του Κρις Νέιλορ-Μπαλλεστέρος «Η βαλίτσα» δίνονται οι φιγούρες των 4 πρωταγωνιστών, τις παρατηρούν και κάνουν υποθέσεις...

Μία μέρα...

...συναντήθηκαν μία αλεπού, μία κότα, ένα κουνελάκι και μία περίεργη σαύρα (Βαγγέλης)

Ήταν δύσκολο να γίνουν παρέα γιατί οι κότες δεν μπορούν να ταιριάξουν με τις αλεπούδες. (Χρήστος Κ) Όμως η σαύρα είναι αυτή που ήταν μόνη της (Ερωφίλη) Δεν τη θέλουν. Είναι πολύ περίεργη και πολύ μπλε. Πρέπει να τους μοιάσει. (Βάλια) Στην αλεπού, την κότα και το κουνελάκι αρέσει το χρώμα της λάβας. Για αυτό δεν τη θέλουν. ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ (Ινώ)

-Φύγε μακριά μας. Δε σε θέλουμε, της είπαν. (Βαγγέλης)

Όμως η κότα δεν είναι σίγουρη. Το σκέφτεται. Τα άλλα δύο ζώα την έβαλαν στη μέση για να την εμποδίσουν να φύγει και να πάει με τη σαύρα. Της λένε «Μη» (Βασίλης Σ) !!!!!!!

-Λυπάμαι! (Ερωφίλη) Θα καθίσω εδώ μέχρι να με θελήσετε. (Κωνσταντίνα)

Γιατί δε με θέλετε; (Καλλιόπη Νικολαΐς), ρώτησε η σαύρα.

-Δεν είσαι όπως είμαστε εμείς. Πρέπει να έχεις χοντρή ουρά σαν τη δική μου, απάντησε η αλεπού (Βαγγέλης)

-Δε θα μου λέτε ότι θέλετε. (Βασίλης Σ) Δεν έχετε δικαίωμα να με διώχνετε. Πρέπει όλοι να είμαστε μαζί (Ινώ) Δε θα με κουμαντάρετε εσείς (Κωνσταντίνα) Δε με νοιάζει τι μου λέτε (Χρήστος Κ.)

Τότε...

...η σαύρα έφερε μία μεγάλη βαλίτσα μαζί της . «Θα πάει σε άλλη χώρα γιατί δεν τη θέλουμε;» σκέφτηκαν τα τρία ζώα (Χρήστος Κ)

-Θα πας διακοπές; τη ρώτησαν (Βαγγέλης)

-Ήρθα από άλλη χώρα. Για αυτό δε με θέλετε, είπε η σαύρα (Αλεξάνδρα Π)

-Γεννήθηκες κάπου αλλού; (Βαγγέλης) Τι; Έγινε ένας γιγάντιος σεισμός και ταξίδεψες μέχρι εδώ; (Βασίλης Π)

-Κάηκε η πόλη μου (Ερωφίλη) και δεν έχω πού να μείνω (Βασίλης Σ)

...

-Ας έρθεις σε εμάς, την προσκάλεσαν (Ινώ)

-Φύγε μακριά
μας. Δε σε
θέλουμε!



-Λυπάμαι! Θα καθίσω εδώ
μέχρι να με θελήσετε.
Γιατί δε με θέλετε;

Δεν είσαι όπως είμαστε
εμείς. Πρέπει να έχεις
χοντρή ουρά σαν τη δική
μου.



Δε θα μου λέτε ό,τι θέλετε. Δεν έχετε δικαίωμα να
με διώχνετε. Πρέπει όλοι να είμαστε μαζί. Δε θα
με κουμαντάρετε εσείς .Δε με νοιάζει τι μου λέτε.





Θα πάει σε άλλη χώρα γιατί δεν τη θέλουμε;

Θα πας διακοπές;



Όχι. Έρθα από άλλη χώρα. Για αυτό δε με θέλετε.

Γεννήθηκες κάπου αλλού; Τι; Έγινε ένας γιγάντιος σεισμός και ταξίδεψες μέχρι εδώ;



Κάηκε η πόλη μου και δεν έχω πού να μείνω

Ας έρθεις σε εμάς.

