

Πριν δω τη φωτογραφία ολόκληρη, ζωγραφίζω τι φαντάζομαι πως υπάρχει γύρω από τον δέρφερ



*Ο Ινδονήσιος σέρφερ Dede Surinaya δαμάζει ένα κύμα  
(και μαζί πλαστικά και άλλα σκουπίδια, στην Ιάβα της Ινδονησίας)*



“Το πλαστικό έχει εισβάλει παντού, ακόμα και εκεί που δεν πατάει άνθρωπος, όπως επιβεβαίωσε και η έρευνά μας με το Rainbow Warrior. Η ρύπανση από πλαστικά είναι μία ασθένεια που έχει εξαπλωθεί κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά των θαλασσών μας και όπως με κάθε ασθένεια, η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη, δηλαδή η δραστική μείωση της χρήσης πλαστικού” δήλωσε ο Άλκης Καφετζής, υπεύθυνος της εκστρατείας της Greenpeace για το θαλάσσιο περιβάλλον. “Η πλαστική ρύπανση είναι από τα λίγα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, στα οποία η προσωπική μας συμβολή μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Ευτυχώς, το διεθνές κίνημα ενάντια στο πλαστικό μίας χρήσης και στην κουλτούρα της σπατάλης γιγαντώνεται καθημερινά.”

Ενώ εσύ μπορείς ακόμη να κολυμπάς σε αυτά τα νερά

και να κάνεις τις  
καταδύσεις σου...



...κάποιοι άλλοι –μία γειτονιά παραπέρα– μπορούν να

βουτήξουν μόνο

εδώ...



...να κάνουν τη 'βαρκάδα'  
τους...



...ή να ψαρέψουν 'φρέσκο'  
ψαράκι...

Μπορείς να φανταστείς τι έχει συμβεί; Ποιος μπορεί να ευθύνεται για όλο αυτό;

Τι θα μπορούσε να κάνει;

Τη ρύπανση της θάλασσας κάποιες φορές δεν είναι εύκολο να τη δεις όπως στις προηγούμενες φωτογραφίες.

Για κοίταξε προσεκτικά.

Θα έκανες βουτιά εκεί;

...

