

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

"Παιδικά μολύβια για το περιβάλλον"



Μαθητικός Διαγωνισμός Έκφρασης & Δημιουργίας: "Παιδικά μολύβια για το περιβάλλον"

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
“ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”
ΤΟΜΟΣ 1^{ος}

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

“Παιδικά μολύβια για το περιβάλλον”



ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ "ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ψ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΠΠΕΚΗ

<http://perdipethess.blogspot.gr/>

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

E-mail: vippeki71@gmail.com

ISBN: 978-618-81659-4-6

12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Λίμερικ για το νερό

ΛΙΜΕΡΙΚ 1

Ποιητές: οι μαθητές/τριες του ολοήμερου τμήματος
η ομάδα ΜΕΓΑΛΟΙ ΗΡΩΕΣ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γκλούμπου Αλεξάνδρα
(Ταμίσογλου Θεοδώρα)

Λίμερικ για το νερό

Ήταν κάποτε μια δυνατή βροχή
που έπεφτε στη Γη και τη λέγαν Βροχερή
πότιζε χωράφια και φυτά
κι έκανε τη φύση να λαμποκοπά
εκείνη η ωφέλιμη και δυνατή βροχή
η Βροχερή!

ΟΜΑΔΑ: ΜΕΓΑΛΟΙ ΗΡΘΕΣ

12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
(Ολοήμερο τμήμα)

ΛΙΜΕΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (1)

Ήταν κάποτε μια δυνατή βροχή
που έπεφτε στη Γη και τη λέγαν Βροχερή
πότιζε χωράφια και φυτά
κι έκανε τη φύση να λαμποκοπά
εκείνη η ωφέλιμη και δυνατή βροχή η Βροχερή!



12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ποίημα

Ποιητές: οι μαθητές/τριες του ολοήμερου τμήματος

Η ομάδα: ΛΟΥΛΟΥΔΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ

Η ομάδα : ΑΣΤΕΡΙΑ

Η ομάδα : ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γκλούμπου Αλεξάνδρα

Ταμίσογλου Θεοδώρα)

ΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ

Ένα καθαρό και δροσερό νερό
ξεκίνησε το ταξίδι του από το
βουνό

έφτασε σε ένα βασίλειο
παραμυθένιο /μακρινό
κι εκεί έγινε το αμίλητο νερό!

Όποιος έπινε απ' αυτό
έχανε τη μιλιά του στο λεπτό
και μόνο ένας μάγος τέλειος/
καταπληκτικός/ευγενικός
μπορούσε να το διορθώσει
αυτό.

12° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
(Ολοήμερο τμήμα)

ΜΑΔΑ: ΛΟΥΛΟΥΔΕΜΙΟΣ

ΗΛΙΟΣ

ΤΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ

Ένα καθαρό και δροσερό νερό
ξεκίνησε το ταξίδι του από το βουνό
έφτασε σε ένα βασίλειο παραμυθένιο /μακρινό
κι εκεί έγινε το αμίλητο νερό!

Όποιος έπινε απ' αυτό
έχανε τη μιλιά του στο λεπτό
και μόνο ένας μάγος τέλειος/ καταπληκτικός/ευγενικός
μπορούσε να το διορθώσει αυτό.



Έπειτα έφυγε το δροσερό νερό από το βασίλειο αυτό χώθηκε στο χώμα κι έγινε υπόγειο /κρυφό! Και συνέχισε το ταξίδι το μακρινό ποτίζοντας υπόγεια/κρυφά χωράφια, σπίτια και φυτά.

Χώθηκε σε υπονόμους βρώμικους και σκοτεινούς βρήκε κι άλλους νερένιους φίλους μολυσμένους και καθαρούς.

ΟΜΑΔΑ: ΑΣΤΕΡΙΑ

Έπειτα έφυγε το δροσερό νερό από το βασίλειο αυτό χώθηκε στο χώμα κι έγινε υπόγειο /κρυφό! Και συνέχισε το ταξίδι το μακρινό ποτίζοντας υπόγεια/κρυφά χωράφια, σπίτια και φυτά.

Χώθηκε σε υπονόμους βρώμικους και σκοτεινούς βρήκε κι άλλους νερένιους φίλους μολυσμένους και καθαρούς.



Όλα τα νερά μαζί
στη θάλασσα έπεσαν
με ορμή
ανακατεύτηκαν με το
αλμυρό νερό
κι έγιναν όλα ένα
νερό!

Ένα διάφανο/
καθαρό/ ευεργετικό
νερό
για βουτιές,
κολοτούμπες και
μπουρμπουλήθρες
ιδανικό
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΑΥΤΟ!

ΠΑΡΑ: ΓΕΛΑΣΤΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Όλα τα νερά μαζί
στη θάλασσα έπεσαν με ορμή
ανακατεύτηκαν με το αλμυρό νερό
κι έγιναν όλα ένα νερό!

Ένα διάφανο/ καθαρό ευεργετικό νερό
για βουτιές, κολοτούμπες και μπουρμπουλήθρες ιδανικό
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ!



12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Λίμερικ 2

ΛΙΜΕΡΙΚ 2

Ποιητές: οι μαθητές/τριες του ολοήμερου τμήματος

η ομάδα: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γκλούμπου Αλεξάνδρα,
Ταμίσογλου Θεοδώρα)

Λίμερικ 2

Ήταν ένα καθαρό/δροσερό νερό
που το λέγανε Ασραφτερό.
Έγινε βρόμικο, στενοχωρημένο και
αηδιαστικό
από σκουπίδια /πετρέλαιο που έριξε ένα
πλοίο στο νερό
εκείνο το χαρούμενο, καθαρό και δροσερό
νερό!

ΟΜΑΔΑ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
(Ολοήμερο τμήμα)

ΛΙΜΕΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (2)

Ήταν ένα καθαρό/δροσερό νερό
που το λέγανε Ασπραφερό.

Έγινε βρώμικο, στενοχωρημένο και αηδιαστικό
από σκουπίδια /παιρέλαιο που έριξε ένα πλοίο στο νερό
εκείνο το χαρούμενο, καθαρό και δροσερό νερό!



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ

“Ο πυρετός της γης”

Ποιητές: Μαθητές και μαθήτριες του A1

(Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Λαζαρίδου Αθηνά, Γεωργιάδου Σωτηρία,
Παυλοπούλου Ιωάννα)

**Η γη μας έχει πυρετό
μαζευτείτε να φέρουμε γιατρό.
Βόμβες, πύραυλοι και χημικά
έκαναν τη γη μας άρρωστη βαριά.
Τα παιδιά φωνάζουν πονεμένα
η γη μας κλαίει, ποιος φταίει;**

**Η γη μας έχει πυρετό
μαζευτείτε να φέρουμε γιατρό.
Καυσαέριο γκρίζο, μαύρο ένα σωρό
γίναν τα πνευμόνια μας κάρβουνο σωστό
πάει τ' οξυγόνο, έχει χαθεί
ποιος φταίει επιτέλους θα μας πει;**

**Φταίω εγώ ή φταις εσύ;
Φταίμε εμείς, εγώ και συ!
Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί
ας δώσουμε στη γη μας
αντιβίωση σωστή
μήπως και σωθεί την τελευταία στιγμή!**

17^ο Δημ. Σχολείο Ευόσμου

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακύκλωση καλή μας,
πόσο βοηθάς τη Γη μας
ήρθες μέσα στη ζωή μας
κι είσαι θησαυρός.

Σ' έναν κόσμο που αλλάζει
και το μέλλον μάς τρομάζει
με τρεις λέξεις μάς φωνάζει
κόσμος μαγικός.

Πρώτη λέξη το 'μειώνω'
τα σκουπίδια τσαλακώνω,
δεύτερή μου σκέψη 'ξανα -
χρησιμοποιώ'.

Ποιητές: οι μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης
(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γ.Μυλωνάς)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τρίτη το 'ανακυκλώνω',
τον πλανήτη ξαλαφρώνω,
τη δουλειά μου σαν τελειώνω
πάντα τραγουδώ.

Ανακύκλωση καλή μας,
πόσο βοηθάς τη Γη μας,
μήγκες μέσα στη ζωή μας
σύμμαχος σωστός.

Σας καλώ στη συντροφιά μας
στο σχολειό, στη γειτονιά μας,
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
να 'ναι οδηγός.

Ποιητές: οι μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης
(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γ.Μυλωνάς)

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

“Αν θα μπορούσα”

Αν θα μπορούσα να κάνω μια ευχή
θα ήταν ο πλανήτης να σωθεί.
Να μην υπάρχουν φωτιές στα δάση να καίνε,
να μην υπάρχουν άστεγοι που κλαίνε.

Οι θάλασσες και τα ποτάμια να ήταν
καθαρά
και τα παιδιά να πλατσουρίζουν χαρωπά.
Αυτή θα ήταν θαρρώ η καλύτερη ευχή
για να σωθεί ο πλανήτης γη

Ποιητές: Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης
(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κων/νίδου Ματίνα
Τσιρίδης Μωυσής)



1^ο και 2^ο Νηπ. Ν.Μεσήμβριας “Το λουλουδάκι”



Ποιητές: οι μαθητές/τριες του 1^{ου} και 2^{ου} Νηπ. Μεσήμβριας
Υπεύθυνες εκπ/κοί: Ζάπρη Δ., Πυρίλη, Πυρετζίδου, Πλυταριά)

“Το λουλουδάκι”

Αχ όμορφο και τρυφερό μου λουλουδάκι
Δε σε χορτάινω με την πολλή σου χάρη
Θα σε φροντίζω με βοηθό μου τη βροχή
Μη μαραθείς ποτέ, του κήπου μου καμάρι

Θέλω πολύ να σε αγκαλιάσω
σαν τη μαμά που αγκαλιάζει το παιδί
Αλλά να μην σε χαλάσω
Να σε προσέξω πολύ!

Κάτω από τον φωτεινό ήλιο
μια πεταλούδα δίνει ένα φιλί στο λουλουδάκι
κι εγώ σκύβω το μυρίζω
και με χρώματα γεμίζω!

1^ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού



“Σβήσε το φως...
είναι η ώρα της
γης!”

Ποιητές: Οι μαθητές/τριες της
Ε΄ τάξης
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Αμβροσίδου)

Σβήσε το φως είναι η ώρα της γης
Σκέψου ολοταχώς λύσεις για την κλιματική αλλαγή
Γιατί πεθαίνουν τα ψαροπούλια στα πελάγη;
Γιατί λιώνουνε οι πάγοι;
Για τις πετρελαιοκηλίδες και τα απειλούμενα είδη
ποιος φέρει την ευθύνη
Άκου... κάτι προσπαθεί να σου πει η γη
Σκέψου ολοταχώς! Ο πλανήτης εκπέμπει SOS!!!

Πάρε αποφάσεις και κάνε τις ιδέες σου πράξεις!
Όχι στην άσκοπη κατανάλωση νερού!
Όχι στην μόλυνση κάθε γυαλού!
Όχι στην υπερθέρμανση του πλανήτη!
Όχι στην κλιματική αλλαγή!
Δες! Μηνύματα σου στέλνει η γη!
Φύτεψε φυτά, μην κόβεις τα δέντρα,
ανακύκλωσε χαρτί για να σώσεις τα δέντρα

“Σβήσε το φως...
είναι η ώρα της γης!”

Όλοι νοιαζόμαστε,
όλοι συμμετέχουμε στις περιβαλλοντικές δράσεις στο σχολείο
γιατί αγαπάμε το αειφόρο σχολείο.

Σκέψου! Πάρε αποφάσεις, δεν έχεις καιρό
Ο πλανήτης εκπέμπει SOS!
Μην διστάσεις, μην ηττηθείς!
Τώρα είναι η ώρα της γης!

19^ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

"Ήρθε η ώρα"

*Υπερθέρμανση του πλανήτη, τρύπα του όζοντος,
όξινη βροχή, μολυσμένος αέρας.*

*Αποφιλωμένα τοπία, ρυπογόνες πόλεις,
πατρίδες με μολυσμένα ποτάμια και λίμνες.*

Ποητές: Μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τρανούδη Μαρία

Ναι! Πιστεύαμε πως οι ωκεανοί ήταν απέραντοι

γεμάτοι φάλαινες, δελφίνια και γοργόνες.

Ήμασταν κατακτητές, έμποροι, αλιευτές

Ρίχναμε αχόρταγα τα δίχτυα,

φαρεύαμε σαρδέλα,

έτοιμη για πασαρέλα.

Ήμασταν, ήμασταν, ήμασταν ...

Τυχοδιώχτες, ΑΠΛΗΣΤΟΙ πολύ!

Ήρθε η ώρα ν' αναλάβουμε δράση,

για να σώσουμε την πλάση.

Ο πλαυήτης απειλείται !

Ο ήλιος με πυρωμένο αίμα μάς ματώνει
ενώ θα έπρεπε άφοβα το φως του να απλώνει.

Του κύκλο του νερού «ισιώσαμε»
και τα ποτάμια με φράγματα απομονώσαμε.

Έλα τώρα, ήρθε η ώρα!

Ρίξε τον σπόρο, μπορείς
και τ' όνειρο να ζωντανεύει θα δεις.

Τα δέντρα πρασινίζουν στο λιβάδι
και τα νυχτολούλουδα ξυπνούν το βράδυ.

Σαν πέσει πάνω τους αγάπη και νερό
δίνουνε απλόχερα καρπό.

Έλα τώρα, ήρθε η ώρα!

**Όλοι μαζί μπορούμε
τη Γη ξανά παράδεισο να δούμε!**

1^ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-Ν.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

“Ζωγραφίζω το μέλλον”



Ποιητές: οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Παμπουκίδου Αθηνά, Μπάτζιος Κωνσταντίνος

Ζωγραφίζω το μέλλον"

Ο κόσμος όλος άλλαξε
δε σκέφτονται τη φύση
σκουπίδια γέμισαν παντού
Θεέ μου ποιος θα νικήσει;

Σκουπίδια μέσα στο νερό
σκουπίδια και στην πόλη
μαυρίσανε τον ουρανό
Λοιπόν! Ξεσηκωθείτε όλοι!

Η Άνοιξη μας δε θα 'ρθει
Σε τούτο τον καιρό
γιατί κανείς δε σκέφτεται
το πρόβλημα αυτό!

*Ας μαζευτούμε τώρα εμείς
της πλάσης όλα τα παιδιά
τον κόσμο μας να αλλάξουμε
Εμπρός λοιπόν! Πιάστε δουλειά!*

*Ας ζωγραφίσουμε με πράσινο
να ζωντανέψουν τα πουλιά
να βγει το τόξο το ουράνιο
Και να φανεί εκεί ψηλά*

*Τα σύννεφα να βάλουμε
ψηλά στον ουρανό
ο ήλιος να γελά ξανά
με κίτρινο χρώμα φωτεινό .*

*Ας ζωντανέψουν οι εικόνες
που είναι πάνω στο χαρτί.
Ζωή να μπει πάνω στη γη μας...
Γιατί το μέλλον μας είναι εκεί!!!*

12^ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Μια ιστορία θα σας πω
Με μυστικά πάρα πολλά
Μου την είπε μια όμορφη κυρά
Που έρχεται απ' τα παλιά.

Φύση είναι τ' όνομά της
Και βότανα λένε τα παιδιά της.
Ακούστε λοιπόν προσεκτικά
Τι μου εμπιστεύτηκε κρυφά.

Ποιητές: μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Βασιλειάδου Βασιλική

12° Δ.Σχ. Νεάπολης

-Για να έχεις την υγείά σου
Ή να βρεις τη γιατρεία σου
Ψάξε προσεκτικά στην εξοχή
Όταν πηγαίνεις εκδρομή.

ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ;

Ζαμπούκο; Ισχυρό αντιοξειδωτικό

Για το βήχα, το λαιμό.

Λεβάντα; Θαύματα κάνει στο αναπνευστικό.

Μαντζουράνα; Για κάθε μελαγχολικό!

Χαμομηλάκι το χαλαρωτικό

Δεντρολίβανο για πυρετό.

Μέντα για το στομαχάκι

Μελισσόχορτο για να 'σαι σαν παιδάκι.

12° Δ.Σχ. Νεάπολης

Ρίγανη, φασκόμηλο, αψιθιά
Σπαθόχορτο, Λουίζα, αγριάδα, χαρουπιά
Τσουκνίδα, μάραθο, κάρδαμο, θυμάρι
Κολλιτσίδα, δίκταμο.. .τόσα πολλά... φτάνουν
μέχρι το φεγγάρι!

Πλήθος τα βότανα, πολλά
Δώρα από τη Φύση που μας αγαπά
Και το μόνο που ζητά
Είναι φιλία και αγκαλιά.

ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ...

Ποτέ δεν πρέπει βότανο να ξεριζώσεις
Γιατί έτσι την καρδιά του θα πληγώσεις.
Θα τ' αφήσεις πρώτα να ανθίσει
Να μπορεί να επιζήσει.

Να μαζεύεις τα βότανα πρωί
Με μεγάλη προσοχή
Σε μέρος δροσερό θα πρέπει να στεγνώσουν
Ό,τι πολύτιμο για να σου δώσουν!

2^ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

“Περιβάλλον, το προστατεύω!”



Ποιητές: Οι μαθητές και μαθήτριες της Δ΄τάξης
(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ασλανίδου Α.)

“Περιβάλλον, το προστατεύω!”

Περιβάλλον μου καλό
πόσο πολύ σε ευγνωμονώ
για το σπίτι το ζεστό
που μου έδωσες να ζω.

Τα ζωάκια τα φροντίζω
τα φυτά θα τα ποτίζω
Το νερό δεν σπαταλώ
Που μου έδωσες να πιω

Με ποδήλατο παντού πηγαίνω
Τα μέσα μεταφοράς διαλέγω
Όχι στα καυσαέρια λέω εγώ
Και για τον καθαρό αέρα βοηθώ

Περιβάλλον, το προστατεύω!”

Τις σακούλες που επιπλέουν
τις τρώνε οι θαλάσσιες χελώνες και πεθαίνουν
γι' αυτό σκουπίδια δεν πετώ
Κι όλα τα ζωάκια σέβομαι εγώ

Γυαλί χαρτί και πλαστικό
Κάνω ανακύκλωση εγώ
Έτσι μπορώ και διατηρώ
Το περιβάλλον καθαρό

19^ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

“Σώστε το περιβάλλον!”

Σκέφτομαι, συλλογίζομαι, δεν ξέρω τι θα γίνει
με τον πλανήτη μας τη Γη, βρωμιές που καταπίνει.
Τρέξτε, φίλοι μου καλοί, το πρόβλημα είν’ μεγάλο
κι αν τώρα δεν το λύσουμε, θα μεγαλώσει κι άλλο.

Βγήκαν τα ψάρια στη στεριά
γιατί η θάλασσα μύρισε βαριά.
Ελάτε άνθρωποι όλοι μαζί
να σώσουμε την Γη που δεινοπαθεί.

Ο ήλιος φωτεινός στον ουρανό
βλέπει τις κινήσεις μας κάθε λεπτό.
Μα σε λίγα χρόνια θα εξαφανιστεί
και ο κόσμος θα ερημωθεί.

Η φύση κάνει υπομονή,
μα όχι και παντοτινή.
Κάποτε θα θυμώσει
και θα μας το ξεπληρώσει.

Φτάνει πια, ως εδώ,
σκεφτείτε λίγο αυτό που θα σας πω.
Το περιβάλλον είναι μοναδικό
και η ζωή μας εξαρτάται απ' αυτό.

Της φύσης τα ζώα και τα φυτά,
να τα προσέχουμε, παιδιά.
Χώμα, αέρα και νερό,
να διατηρούμε καθαρό.

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας,
το προσέχουμε, το φροντίζουμε, το προστατεύουμε.
Ας προσπαθήσουμε να μην έχει σκουπίδια,
να είναι καταπράσινο και φωτεινό
για να παίζουμε σε μέρος υγιεινό.

Το περιβάλλον πρέπει να σώσουμε,
γιατί αλλιώς θα το μετανιώσουμε!!!



ISBN: 978-618-81659-4-6