



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Λάρισα, 29/1/2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

**Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών**

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,

Η διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών, σχετικά με την Αγωγή των νέων, παραμένει και στην εποχή μας ζωντανή και επίκαιρη. Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν οι θεμελιωτές του εκπαιδευτικού συστήματος της Βυζαντινής εποχής αλλά και οι διαμορφωτές του πνεύματος του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Οι Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας οδηγήθηκαν πρώτοι σε αναζητήσεις και μετοχή στην πληρότητα της αλήθειας, ως πνευματικοί δάσκαλοι της ανθρωπότητας, μέσα στην Εκκλησία, στην οποία και μόνο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ύψιστη αυτή μυσταγωγία. Ήταν εκείνοι οι οποίοι επισήμαναν όχι μόνο με τον λόγο τους, αλλά προπάντων με τα έργα τους, ότι η απόκτηση της γνώσης οφείλει να είναι κατόρθωμα αγαπητικής και ασκητικής αυθυπέμβασης και όχι χρησιμοθηρικής καθυπόταξης των άλλων προσώπων, των πραγμάτων αλλά και ολόκληρης της δημιουργίας. Κυρίως, οι Τρεις πρωτοκορυφαίοι Ιεράρχες έθεσαν το πρόσωπο του μαθητευόμενου στο επίκεντρο και αναφέρθηκαν στις αρετές που πρέπει να κοσμούν τον διδάσκοντα, διατυπώνοντας θέσεις τις οποίες επιβεβαίωσε πολύ αργότερα η σύγχρονη Παιδαγωγική επιστήμη.

Εύχομαι ο φετινός εορτασμός της Παιδείας και των Ελληνικών Γραμμάτων, να αποτελέσει αφορμή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και συμμετοχής στο όραμα για μια Παιδεία που δεν στοχεύει μόνο στην κατάκτηση γνώσεων και στην απόκτηση σύγχρονων και απαραίτητων δεξιοτήτων, αλλά θέτει ως προτεραιότητα και δεν απεμπολεί τις βαθύτερες εκείνες αξίες που ανυψώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο και μέσω των οποίων έχουμε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ενότητας, αλληλεγγύης και προόδου.

Χρόνια πολλά!

Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας

Αικατερίνη Καραγιώργου