

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΟΣ • ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ~ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ : ΤΑΤΙΑΝΑ ΖΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ • ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ένας γάτος μια φορά!

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ: ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ,

ΟΙ ΕΝΣΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΩΝ

ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ • ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΟΥΚΗ

Έν πλῶ

BIBΛΙΟ + CD

Η

τανε κάποτε παλιά, πολύ παλιά σας λέω,
γάτος που ήταν κόκκινος και δεν τα παραλέω!
Σ' όλο τον κόσμο έμοιαζε να 'ναι μοναδικός,
κι απ' όπου κι αν περνούσε γινόταν πανικός!

Τα ζώα τον κοιτούσανε όλα απορημένα,
το ένα τ' άλλο σκούνταγε και τα 'χανε χαμένα!
Μπροστά του ψιθιρίζανε, μιλούσαν σιγανά,
υπέθεταν, φαντάζονταν κι έλεγαν πολλά.

- Καλέ, τι χρώμα είναι αυτό; Το έχεις ξαναδεί;
- Ρωτά η γάτα η παχουλή τη γάτα τη λιγνή.
- Κι σμέσως της απάντησε με σιγανή φωνή.
- Γάτο με χρώμα κόκκινο, δεν έχω ξαναδεί!



Το τραγούδι της ηλουμιστής κότας

Σας δηλώνω πως ο γάτος
έρχεται από τον Άρη.
Μαγκά ξέρει πολλά
κι έχει φίλο το φεγγάρι.

Κρυφτό παίζει μ' ένα σστέρι
και την Πούλια έχει για ταίρι.
της κορίζει δυο τραγούδια
και δυο κόκκινα λουλούδια.

Και το βρόδια με κομάρι
επιστρέφει εκεί στον Άρη
στη μαμά του, στον μπαμπά του
και στα τριαντάφυλλά του.





ότες και γάτοι ξαφνικά σταθήκαν σαν χαμένοι.
Στα αυτιά τους δεν πιστεύανε τι ακούγαν οι καημένοι!
Μια γάτα, που έμοιαζε γριά, τους λέει να ψυχάσουν.
Ξέρει αυτή καλύτερα, να ακούσουν, να σωπάσουν.

- Σίγουρη είμαι και βέβαιη, απόλυτα σας λέω
ο γάτος είναι μαγικός, αλήθεια σας το λέω!
Γάτες και γάτοι έμειναν με στόμα ανοιχτό
και κάποιοι πέσαν καταγής, στα χώματα, σωπρά.

Έτσι αποφασίσανε να κάνουνε συμβούλιο,
να πάρει αποφάσεις όλο το κοινοβούλιο.

- Αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι έχω να δηλώσω,
λέει ένας γάτος πονηρός που κάνει τον καμπόσο.
Τον «ξένο» εγώ θα πιάσω, θα σας τον παραδώσω!
Τότε λοιπόν ξεκίνησαν να τρέχουν να τον πιάσουν.
Και τρέχαν γρήγορα πολύ, δε θέλανε να τον χάσουν.

Το τραγούδι του θαρύτονου

Τούτο το γάτο εγώ παιδιά
θα σας τον παραδώσω
και θα τον κλείσω φυλακή
ήλιου το φως να μην τον δει.

Μ' αρέσει να 'μαι το καρφί
μ' αρέσει η περιπέτεια.
Θυμώνω πάντα τρομερά
βγάζω καπνούς από τα αυτιά.

Τον πιάνει αλητεργία,
φαγούρα, πυρετός
έτσι και δει έναν «ξένο»
όποιος κι αν είναι αυτός.

Τούτο το γάτο εγώ παιδιά
θα σας τον παραδώσω
κι όποιος τον έχει φίλο του
κι αυτόν θα καταδώσω.



Σαν είδε ο γάτος τα γατιά όλα μαζί να τρέχουν, άρχισε τρέξιμο κι αυτός, έτσι ώστε να σπέχουν.

- Ίσως θέλουν να παίξουμε μαζί κινηγητό, γι' αυτό κι εγώ θα τρέξω πολύ, όσο μπορώ!

- Τι γρήγορα που τρέχει, καλέ, αυτός ο γάτος! Λαχάνισσα, κουράστηκα και αυτός είναι φευγάτος.

- Τα πόδια μου πονέσανε, θέλω να σταματήσω, ο γάτος είναι άπιστος, γι' αυτό θα τον αφήσω!

Το τραγούδι της παρίας που αναρωτιέται

Τι γρήγορα που τρέχει
ετούτο το γατί!

Μα είναι τόσο γρήγορο!
Πιτάει σαν πουλί!
Σίγουρα είναι γάτος;
Μήπως είναι σκυλί;



Το τραγούδι του κόκκινου γατούλη

Αυτά που λέτε εσείς παιδιά
αχ, είναι παραμύθια!
Γατούλης είμαι σαν κι εσάς
κι αυτή είναι η αλήθεια.

Έχω κι εγώ μία ουρά,
δυο μυτερά έχω αυτιά,
και μια χρυσή καρδιά,
και νύχια κοφτερά
έχω κι εγώ μια ουρά.

Το χρώμα μου είναι σπάνιο,
παράξενο το ξέρω,
μα σ'όλα τα υπόλοιπα
καθόλου δε διαφέρω.



Μια πολύχρωμη μπάλια

Μπάλα με χίλια χρώματα
ας είναι η αυλή μας.
Λογιών λογιών αρώματα
ας έχει το φιλή μας.

Ο ένας στου άλλου την αυλή
να λέμε «καθημέρα»,
να μοιραστούμε τη ζωή
κι είν' η ζωή μια μέρα.

Κουβάρι να γινόμαστε
μπλεγμένο, μπερδεμένο
και να ξετυλιγόμαστε
σε κόσμο σπληγμένο.

Ανάκατα τα χρώματα,
όπως και τα πουλούδια,
ανάκατα στα χείλη μας
όλα μας τα τραγούδια.

* στίχοι: Τσιτσάνο Ζωγράφου - Κωστας Μάγας

Γάτες και γάτο μονομιές αρχίσαν να γελούν.
Τόση κρυμμένη ομορφιά είχαν καιρό να δουν.
Και μόλις πια ηρέμησαν κι είδαν ξανά το γάτο,
νώσαν σαν φίλοι παλιόκοι που τρων στο ίδιο πιτάτο.

Αμέσως τον πλησίασαν και του 'παν χαρωπά.
- Θέλεις μαζί να παίξουμε στην Παιδική Χαρά;
Κι ο Γάτος τους απάντησε μιλώντας τρυφερά.
- Το 'ξερα θα γινόμασταν φίλοι τελικά!

Εδώ λοιπόν που φτάσαμε με τούτα και με τ' άλλα,
γιατί και γάτος έγιναν όλοι μαζί μια μπάλια.
Μπάλα με χίλια χρώματα, όμορφη, ξέρες πόσο;
Όταν κυλά στη γειτονιά, βγαίνει το ουράνιο τόξο.

