
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ





Ο Άγιος Βασίλης ή Μέγας Βασίλειος ήταν μία μεγάλη μορφή. Έζησε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας στην Μικρά Ασία και ήταν Έλληνας επίσκοπος αλλά και δεσπότης της Καισαρείας. Μάλιστα είχε δημιουργήσει τη "Βασιλειάδα" ένα ίδρυμα στο οποίο βοηθούσε φτωχούς που το είχαν ανάγκη.

Η ιστορία λέει ότι μία ημέρα ένας φοροθέτης δηλαδή αυτός που μάζευε φόρους – λεφτά από τους ανθρώπους, έφτασε στην Καισαρεία για να εισπράξει τους φόρους από τους πολίτες της περιοχής. Οι κάτοικοι, επειδή ήταν φτωχοί, δεν είχαν χρήματα να του δώσουν και έτσι, το κάθε νοικοκυριό έδωσε από ένα χρυσαφικό στον Άγιο Βασίλη, για να το παραδώσει στον φοροθέτη. Ο Άγιος Βασίλης πήρε τα χρυσαφικά και στάθηκε μπροστά στον φοροθέτη και με την καλή του την καρδιά κατάφερε να τον πείσει και να του αλλάξει γνώμη. Έτσι, τα χρυσαφικά έπρεπε να επιστραφούν στους φτωχούς ιδιοκτήτες τους. Ο Άγιος Βασίλης δεν μπορούσε να το κάνει αυτό και έτσι είπε σε όλους να φτιάξουν πίτες, μέσα στις οποίες έβαλε από ένα χρυσαφικό. Στη συνέχεια μοίρασε τις πίτες και "ως εκθαύματος" ο καθένας πήρε στην πίτα το χρυσαφικό που είχε δώσει. Για αυτό ο Άγιος Βασίλης έχει ταυτιστεί με τα δώρα. Έτσι κάθε χρόνο το κάθε νοικοκυριό φτιάχνει τη δική του Βασιλόπιτα, την οποία κόβει μόλις αλλάξει ο χρόνος και στην οποία βάζουν μέσα ένα νόμισμα. Αυτός που θα βρει το νόμισμα θα είναι και ο τυχερός της χρονιάς.



ΧΡΟΝΟ
ΠΟΙΝΗ

ΧΡΟΝΟ
ΠΟΙΝΗ





Πόσα φλουριά έχει η βασιλόπιτα;





Από που έφυγε το κομμάτι;



Από που έφυγε το κομμάτι;



Ας στολίσουμε την βασιλόπιτα!

