

# ΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

## Η ΚΑΚΙΑ ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΑΝΟΙ

Μια φορά σ' ένα μακρινό κάστρο ζούσε μια κοπέλα η Χιονάτη ,που ήταν κακιά , πιο πολύ κι από τη μηριά της . Μια μέρα η κακιά Χιονάτη μπήκε στο δωμάτιο της μηριάς της με σκοπό να την σκοτώσει . Ευτυχώς την πρόλαβε ο μαγικός καθρέφτης στο τσαφ ! Μετά από αυτό η μηριά την έδιωξε από το σπίτι .Η Χιονάτη σχεδίαζε να ξαναγυρίσει , αυτή τη φορά όμως με ενισχύσεις.

Καθώς περπατούσε στο δάσος είδε ένα μικρό σπιτάκι .Μόλις μπήκε μέσα είδε εφτά μικρούς νάνους . Οι νάνοι την κοιτούσαν συνέχεια .Ήταν πολύ όμορφη . Τότε η Χιονάτη τους ρώτησε :

- Πού μπορώ να βρω ένα σπίτι για να μείνω ;
- Μπορείς να μείνεις εδώ πέρα ,είπαν οι νάνοι όλοι μαζί .

Περνούσαν οι μέρες και οι νάνοι δεν κατάλαβαν ότι η γλυκιά κοπέλα που φιλοξενούσαν ήταν πολύ κακιά , μέχρι που ένα πρωί τους πρότεινε να ενωθούν όλοι μαζί και να πάνε να σκοτώσουν τη μηριά της . Οι νάνοι δέχτηκαν νομίζοντας πως τους έκανε πλάκα .

Όταν έφτασαν στο κάστρο είδαν ένα φρουρό να στέκεται στην πύλη . Αμέσως η Χιονάτη πήρε ένα ξίφος και τον σκότωσε .Τότε ήταν που οι νάνοι κατάλαβαν ότι η Χιονάτη δεν αστειευόταν . Σε λίγο βρέθηκαν στο δωμάτιο που κοιμόταν η μηριά . Η κακιά Χιονάτη ανέλαβε τη μηριά και στους νάνους έδωσε εντολή να καταστρέψουν τον καθρέφτη .Τι να κάνουν ! Υπάκουσαν . Έτσι η μηριά βρέθηκε στο ποτάμι και ο καθρέφτης στην ανακύκλωση .

Μετά από αυτό οι νάνοι αποφάσισαν να αλλάξουν τη Χιονάτη. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια αλλά τα κατάφεραν .Η Χιονάτη κοντά τους έγινε μια καλοσυνάτη κοπέλα και έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα .

## Ο ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΟΣ

Μια φορά κι έναν καιρό , πέρα μακριά από 'δω , ήταν ένας όμορφος νέος που ζούσε μαζί με τον πατριό του και τους δυο ετεροθαλείς αδερφούς του .

Ο Σταχτοπούτος το μόνο που έκανε ήταν να καθαρίζει όλη τη μέρα , απ' το πρωί μέχρι το βράδυ . Ένα ηλιόλουστο πρωινό , το βασίλειο ανακοίνωσε σε όλα τα σπίτια της περιοχής ότι ο

βασιλιάς θέλει όλοι οι άντρες της περιοχής να παρευρίσκονται στο πάρτυ που διοργανώνει για τις δυο κόρες του. Ο Σταχτοπούτος όμως δεν είχε την άδεια να πάει .

Πέρασε μια βδομάδα και ήρθε η μέρα για το πάρτυ. Τα δυο αδέρφια έκαναν τις προετοιμασίες , ενώ ο Σταχτοπούτος συνέχεια έκλαιγε . Όταν έφυγαν όλοι έτρεξε στο δωμάτιο , όμως δε βρήκε τίποτα να του αρέσει. Ήταν όλα κουρελιασμένα και βρόμικα . Ξαφνικά είδε τους φίλους του , τα πουλιά και τα ποντίκια να του φτιάχνουν ένα κουστούμι . Όταν ο Σταχτοπούτος ήταν πλέον έτοιμος , ξεκίνησε να φύγει αλλά δεν ήξερε πώς να φτάσει στο παλάτι . Τότε ήρθε ο νουνός του και του έδωσε την κολοκυθοάμαξα , αλλά του είπε << Ως τις 12:00 , μετά όλα θα χαθούν >> .

Με το που μπήκε στο βασιλείο χόρεψε με την βασιλοπούλα και όταν ήταν η στιγμή να φύγει , καταλάθος του έπεσε το παπιγιόν .....

### ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣ

Μια φορά κι έναν καιρό τα πασίγνωστα κακά και αυστηρά γουρουνάκια μανάτζερ πήγαν στο δάσος να βρουν τον <<αστέρα >> καλό λύκο . Όταν είδε ο κακός λύκος τα τρία γουρουνάκια έτρεξε και έχτισε ένα σπιτάκι από άχυρα . Τα γουρουνάκια με τη βοήθεια του Ερνι Μπέρνι και της μπουλντόζας του γκρέμισαν το αχυρένιο σπιτάκι . Στη συνέχεια ο καλός λύκος έχτισε ένα σπίτι από ξύλα . Μα και πάλι τα τρία γουρουνάκια φώναξαν τον Έρνι Μπέρνι και του το ξαναγκρέμισαν. Όταν ο λύκος έχτιζε το τρίτο σπίτι από τούβλα , ήρθαν τα γουρουνάκια , τον πλησίασαν και τον στρίμωξαν στη γωνία . Τότε τα δυο από τα τρία έβαλαν το χέρι τους στο σακάκι τους σαν να ήθελαν να βγάλουν κάτι από μέσα . Ο λύκος φοβήθηκε πολύ . Μόλις όμως έβγαλαν τα χέρια τους από τις τσέπες τους είδε ότι κρατούσαν ένα χαρτί . Ήταν ένα συμβόλαιο που έλεγε αν ήθελε ο λύκος να γίνει αστέρας του zoowood . Εκείνος δέχτηκε και όταν έφτασε στο zoowood είδε και άλλους αστέρες εκεί τον Justin κασίκι , τον Τζακ πάπια και άλλους . Τα γουρουνάκια του είπαν να πάει στο καμαρίνι του να φάει κάτι και να ετοιμαστεί . Όταν βγήκε στη σκηνή του ήρθε ένα καρπούζι στο κεφάλι . Από τότε δεν ανέβηκε ποτέ στη σκηνή ο λύκος .

Πηγή: [http://stmarmaras.blogspot.com/2012/03/blog-post\\_18.html](http://stmarmaras.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html)

Δημοτικό Σχολείο Νέου Μαρμαρά\_Χαλκιδική\_τάξη:Στ