



Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΑΛΑ



Ο σκύλος

με τα

χρυσά

κόκαλα!!!

Ο μύθος που ακολουθεί βασίζεται στο δίδαγμα του μύθου του Αισώπου: "Η κότα με τα χρυσά αυγά".

Συγγραφείς/Εικονογράφοι:

Δέσποινα

Μύρτω

Ανδριανή

Χάρης

η ομάδα: Οι έξυπνοι φίλοι

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα σπίτι στην Περαιά, ένα ζευγάρι με τέσσερα ζώα, ζούσε ευτυχισμένο. Εκείνο το σπίτι είχε μία μεγάλη αυλή. Μια μέρα όμως ο σκύλος βρήκε χρυσά κόκαλα στην αυλή καθώς περπατούσε. Τότε η γάτα και το χάμστερ ζήλεψαν, γιατί ο σκύλος μοιράζονταν τα κόκαλα με τον παπαγάλο. Εκείνη τη μέρα η γάτα και το χάμστερ προσπάθησαν να τα κλέψουν το βράδυ καθώς ο σκύλος θα κοιμόταν. Όμως το σχέδιό τους δεν έπιασε. Γιατί, ο παπαγάλος τους παρακολουθούσε χωρίς εκείνοι να τον πάρουν χαμπάρι, επίσης επειδή το χάμστερ ανέβηκε πάνω στο σκύλο και του πάτησε τη μουσούδα επειδή νόμιζε ότι ήταν σκαλοπάτι. Έτσι το βράδυ έγινε μεγάλος σαματάς.

Το πρωί:

- *Αχ! Τι νύχτα ήταν αυτή, είπε ο σκύλος.*

- *Συμφωνώ απολύτως, είπε ο παπαγάλος.*

(Στην άλλη άκρη του σπιτιού)

- *Εξαιτίας σου δεν πήραμε τα κόκαλα επειδή, πάτησες τη μουσούδα του σκύλου, είπε η γάτα στο χάμστερ θυμωμένη.*

-*Εγώ φταίω ή εσύ που μου είπες να πάω εκεί πέρα, είπε το χάμστερ με νεύρα.*

Μετά από τον καβγά αποφάσισαν να σταματήσουν να συνεργάζονται και προσπαθούσαν ο καθένας τους να πάρει τα κόκαλα μόνος του. Ο παπαγάλος που είχε συνεχίσει να τους παρακολουθεί τα άκουσε όλα και τα είπε στον σκύλο με πολύ χαρά.

- *Αλήθεια; ρώτησε ο σκύλος.*

- *Φυσικά, δε με εμπιστεύεσαι; ρώτησε ο παπαγάλος.*

- *Φυσικά σε εμπιστεύομαι παπαγάλε.*

Το βράδυ το χάμστερ προσπάθησε να ξανακλέψει τα κόκαλα αλλά απέτυχε, όπως η προσπάθεια της γάτας, γιατί και οι δύο έπεφταν ή έκαναν φασαρία και ξυπνούσαν τον παπαγάλο και τον σκύλο.

Το πρωί:

Και οι δύο παραδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν χώρια. Η γάτα από τον θυμό της γρατζούνισε τον σκύλο στο μπροστινό του δεξί πόδι και το χάμστερ έβγαλε όλα φτερά από τον παπαγάλο για να τα κάνει κρεβάτι, επειδή κοιμόταν μέσα στη



μπανιέρα. Επειδή το ζευγάρι δεν ήθελε ζώα που επιτίθονταν, τα έστειλαν στη Ρωσία.

Δίδαγμα: Δεν πρέπει να είσαι άπληστος και πρέπει να περιμένεις κι όπως λέει η παροιμία: Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.

ΤΕΛΟΣ