

ANTHONY HAY TO ANTHONY



Το παιδί και το μυρμήγκι



Όνόματα:
Χρυσοβαλάντης
Μόνσεφ
Ανρέας
Βοηθός: Χριστίνα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ξανθό παιδί, που ζούσε στη φύση σε ένα πολύ μεγάλο σπίτι και ήταν πολύ πλούσιο, αλλά αδίστακτο. Αυτό το παιδί ήταν πολύ άτακτο και φερόταν άσχημα σε όλα τα ζώα ιδιαίτερα στα μυρμήγκια. Πατούσε συνέχεια τα μυρμήγκια και αυτό το θεωρούσε παιχνίδι. Ένα πρωί όταν ξύπνησε πήγε κατευθείαν στον κήπο, είδε ένα μυρμήγκι και το πάτησε. Μια μέρα ήρθε ένα ηλικιωμένο μυρμήγκι και του είπε:

- *Γιατί το κάνεις αυτό θα σου άρεσε να στο κάνουμε εμείς !!!!*
- *Δε θα το ξανακάνω, είπε τάχα το παιδί.*

Την άλλη μέρα η μητέρα του παιδιού είπε στο παιδί:

- *Γιατί βλέπω σκοτωμένα μυρμήγκια;*
- *Δεν ξέρω, είπε το αγόρι*

Το παιδί είχε πει ψέματα ότι δεν ήξερε τίποτα για τα μυρμήγκια. Η μητέρα του τότε το κατάλαβε και τον άφησε. Μετά πήγε και άρχισε να πατάει μυρμήγκια με πολύ μίσος και η μητέρα του τον έβλεπε. Τότε η μαμά του τον μάλωσε πάρα πολύ. Εκείνη την ώρα τον πήγε μέσα στο σπίτι και συζήτησαν για πολύ ώρα. Μετά πάλι βγήκε έξω στην αυλή, τον είδαν τα μυρμήγκια και άρχισαν να φεύγουν. Μόλις το παιδί βεβαιώθηκε ότι η μητέρα του δεν κοιτάει, πάτησε ένα καημένο μυρμηγκάκι που δεν πρόλαβε να κρυφτεί. Αμέσως τα μυρμήγκια έκαναν έκτακτο συμβούλιο και αποφάσισαν να δώσουν ένα καλό μάθημα στο παιδί. Τότε το βράδυ πήγαν στο σπίτι του παιδιού και έσκαψαν έναν λάκκο. Πάνω από τον λάκκο έβαλαν ξερά χόρτα για να τον κρύψουν και ψεύτικα μυρμήγκια για να πάει να τα πατήσει και να πέσει μέσα. Και πράγματι έπεσε μέσα και τα μυρμήγκια τον άφησαν για μια ολόκληρη μέρα μέσα στον λάκκο.

Την επόμενη μέρα το παιδί είδε τα μυρμήγκια και τους είπε:

-Μην φεύγετε θέλω να σας μιλήσω.

Και τότε είπαν τα μυρμήγκια:

-Δεν θέλουμε γιατί θα μας πατήσεις.

Τότε είπε το παιδί:

-Συγγνώμη για αυτά που σας έκανα, μετάνιωσα ειλικρινά, θα με συχωρέσετε;

Τότε είπε το μυρμήγκι:

-Εντάξει θα σε συχωρέσουμε, άλλα με έναν όρο, δεν θα μας ξαναπατήσεις.

-Τότε το παιδί είπε: τώρα βγάλτε με από εδώ.!!!

Τα μυρμήγκια τον έβγαλαν και το παιδί και τα μυρμήγκια συμφιλιώθηκαν.

Δίδαγμα: Ότι δεν θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι δεν το κάνουμε κι εμείς σε αυτούς.

