

1.

Καλώς ορίσατε γονείς
σήμερα στο σχολείο
που πρέπει όλοι τώρα
να πούμε ένα αντίο.

Αλήθεια είναι ή ψέματα
πως η χρονιά τελειώνει
τις πόρτες τούτο το σχολειό
σε λίγο μας κλειδώνει.

Κάνουμε σήμερα γιορτή
θα πούμε ποιηματάκια
και χειροκροτήσετε
όλα τα παιδάκια.

2.

Πέρασε ένας χρόνος
σε τούτο το σχολειό
στο πρώτο σκαλοπάτι
που έμαθα να ζω.

Είχα πολλή παρέα
σε τούτη τη φωλιά
κι έπαιζα και γέλαγα
με τ' άλλα τα παιδιά.

Και τώρα ήρθε η ώρα,
ν' ακούσετε καλά
όλα αυτά που μάθαμε
ετούτη τη χρονιά!

3.

Μάθαμε να γράφουμε
κύκλους και γραμμές
μάθαμε τα γράμματα
λέξεις πιο πολλές!

Όλη την αλφάβητο
ξέρω να σας πω
κι από κάθε γράμμα
λέξη θα σας βρω!

4.

Βάλαμε τους αριθμούς
σε σωστή σειρά
να μετράμε μάθαμε
όλα τα παιδιά.

Μέχρι και το είκοσι
ξέρω να μετρώ
και ακόμα πιο πολύ
αν συγκεντρωθώ!

5.

Κόκκινο και κίτρινο
ροζ και θαλασσί
έμαθα τα χρώματα
στη ζωγραφική!

6.

Θα θυμάμαι πάντοτε
τις κατασκευές
που με κέφι φτιάξαμε
κι είναι φοβερές!

Κόψαμε, κολλήσαμε,
πούλιες στολίσαμε
ένα σωρό δωράκια
στη μαμά χαρίσαμε!

7.

Της αποταμίευσης, παιδιά,
μάθαμε την αξία
και γι 'αυτό και φτιάξαμε
κουμπάρδες με φαντασία.

Κάθε εβδομάδα ρίχναμε
κέρματα πολλά
το ματζικ ντριμ πληρώσαμε
με τα λεφτά αυτά!

8.

Και παιχνίδια παίζαμε
έξω στην αυλή
και με γέλια τρέχαμε
στη γυμναστική!

« Περνά περνά η μέλισσα »
και κυνηγητό
μα πιο πολύ μου άρεσε
το « λύκε λύκε είσαι εδώ; »

9.

Θυμάστε που οργανώσαμε
χριστουγεννιάτικη γιορτή
αλήθεια δεν ήμασταν
τέλειοι ηθοποιοί;

Το νηπιαγωγείο στολίστηκε
με μπάλες και λαμπιόνια
για να υποδεχτεί τον Άγιο Βασίλη
που ήρθε από τα χιόνια!

Θυμάστε τα μπισκότα
τα λαχταριστά
που οι μαμάδες έφτιαξαν
μαζί με τα παιδιά;

10.

Τις Απόκριες κάναμε
πάρτι φοβερό
μασκαράδες γίναμε
στήσαμε χορό!

Αστροναύτες, λούνα παρκ
ντυθήκαμε εμείς
μέρος λάβαμε
στο καρναβάλι Σορωνής!

Τα έθιμα του Πάσχα
μάθαμε παιδιά
λαζαράκια φτιάξαμε,
βάψαμε αυγά!

11.

Τον Καραγκιόζη είδαμε
γελάσαμε πολύ
αξέχαστη θα μείνει
η παράσταση αυτή

Μα και του Άι Βασίλη τα ξωτικά
γνωρίσαμε από κοντά
που ήρθαν στη Σορωνή
μόνο για μας παιδιά.

Το δημοτικό σχολείο
επισκεφτήκαμε
να δούμε από κοντά
θεατρικές παραστάσεις
που κάναν τα παιδιά

12.

Για τη φύση μάθαμε
τόσα μυστικά,
για τα ζώα γύρω μας
κι όλα τα φυτά!

Μα και το δάσος που κινδυνεύει
έμαθα ν' αγαπώ
μας προσφέρει οξυγόνο,
αέρα καθαρό
και είναι το σπιτάκι
για κάθε ζωάκι,
μεγάλο και μικρό.

13.

Τα βιβλία με σεβασμό
Έμαθα να ξεφυλλίζω
Να με ταξιδεύουν, να τα αγαπώ
και ποτέ να μην τα σκίζω.

Στο διαδίκτυο γνώρισα
μια συγγραφέα
άλλη ήρθε στο σχολείο
παραμύθι διαβάσαμε παρέα.

14.

Το μυαλό μας εκπαιδεύσαμε
στη ρομποτική,
τη Σάμι οδηγήσαμε
στην κάθε της αποστολή.

Κανόνες μάθαμε
συμπεριφοράς
«Να είσαι πάντα ευγενικός
κακίες μη κρατάς».

Και στο δρόμο μάθαμε
πώς κυκλοφορείς
κι απ' τα αυτοκίνητα
πώς να φυλαχτείς!

15.

Μάθαμε πως δεν έχει σημασία
το φύλο ή η φυλή
δεν έχει σημασία
το χρώμα ή η καταγωγή.

Αν έχω μαύρα μάτια
ή καστανά μαλλιά,
αν είμαι κοντούλης
ή έχω πολλά κιλά.

**ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ
ΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ,
ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΥΤΗ!**

16.

Της προσφοράς, της αποδοχής
και της ενσυναίσθησης
μάθαμε την αξία,
σε διαγωνισμούς συμμετείχαμε
και πήραμε βραβεία.

**ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ
με το σώμα γράψαμε
ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ,
ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ
με το στόμα φωνάξαμε.**

17.

Έμαθα να μοιράζομαι
παιχνίδια και δασκάλα
και το μολύβι να κρατώ
και πολλά πολλά άλλα.

Μα πιο πολύ θα σας το πω
έμαθα στην ομάδα
να συνεργάζομαι καλά
με τα παιδάκια τ' άλλα.

Αυτό θαρρώ πως είναι
και το επίτευγμά μου
απόκτησα και θάρρος
για να πω το ποίημα μου.

18.

Τις δασκάλες χαιρετάμε
που όλο τούτο τον καιρό
προσπαθούσαν
για το δικό μας το καλό!

Πολλές φορές φωνάζαμε
κάναμε φασαρία
κι εσείς όλο φωνάζατε
παιδάκια ησυχία!

Μα ξέρετε ήμασταν παιδιά
και τα παιδιά φωνάζουν
και δύσκολα ο καθένας
τα κάνει να ησυχάζουν.

19.

Κυρίες, ήρθε η ώρα τώρα
ξεκουραστείτε όσο μπορείτε
γιατί αν μείνετε λίγο ακόμα
σίγουρα θα τρελαθείτε.

Και να θυμάστε πάντοτε
ετούτη τη φουρνιά
κι ας ήμασταν πολλές φορές
και άτακτα παιδιά.

Γεια σας λοιπόν κυρίες μας
καλό σας καλοκαίρι
ίσως σας συναντήσουμε
στο δρόμο, ποιος το ξέρει!

20.

Και σε όλους εσάς που βρίσκεστε
σε τούτη τη γιορτή
καλό καλοκαίρι ευχόμαστε
μέσα απ' την ψυχή.

Και σας υπενθυμίζουμε
αγαπητοί γονείς
πως την Παρασκευή αυτή
ο φάκελός μας θα δοθεί!

Όλα αυτά που μάθαμε
ετούτη τη χρονιά
εκεί τα συγκεντρώσαμε
με κέφι και χαρά!