



Φιλία-Συνεργασία

Φιλία-συνεργασία!! Δύο έννοιες πολύ σημαντικές οι οποίες θα πρέπει να δουλευτούν πολύ νωρίς σε όλα τα παιδιά. Συζητήσαμε σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι να έχεις φίλους και γιατί. Ο καθένας μίλησε για τους δικούς του φίλους, τι κάνουμε με τους φίλους μας, πώς νιώθουμε γι' αυτούς. Τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε τους φίλους μας και να τους αγαπάμε.

- Διαβάσαμε "**Τα μπαλόνια της φιλίας**", το συζητήσαμε και μάθαμε δύο καινούργιες λέξεις, την **Συνεργασία** και την **Διχόνια**.
- Μάθαμε τη διαφορά και καταλάβαμε πως μόνο όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
- Προσπαθήσαμε και εμείς να συνεργαστούμε για να καταφέρουμε να σηκώσουμε το τραπεζάκι μας, αφού μόνοι μας δεν μπορούμε να το καταφέρουμε.






**Παίξαμε ομαδικά παιχνίδια, χορέψαμε σε ζευγαράκια.
Γιατί αγαπάμε τους φίλους μας; Τι θα κάναμε χωρίς αυτούς;
Συζητήσαμε και αναρωτηθήκαμε.**

**Παίξαμε σε ζευγαράκια βρήκαμε ένα λόγο για να θυμώσουμε και μετά να ξανά
αγαπήσουμε φυσικά γιατί δεν πρέπει να είμαστε θυμωμένοι με τους φίλους μας**





A group of children are in a classroom, some holding hands in a circle. Their faces are obscured by large, bright pink heart-shaped overlays. The classroom background includes a red bulletin board with various papers, a fan, and a window with colorful curtains. A printer is visible on the right side of the room.

Με τη συνοδεία της μουσικής παίξαμε παιχνίδια
ομαδικά για να δείξουμε πόσο δυνατή ομάδα
είμαστε.



Ζωγραφίσαμε καρδιές με το τί κάνουμε με τον καλύτερό μας φίλο και δημιουργήσαμε το δέντρο της φιλίας της τάξης μας που κοσμεί έναν από τους τοίχους μας.

Πηγές

<https://youtu.be/J4lipIYZKYA>