



**ΣΠΟΡΑ**  
Τμήμα 1&2

Όταν άρχιζαν οι πρώτες βροχές και μαλάκωνε το χώμα οι γεωργοί άρχιζαν το όργωμα του χωραφιού.

Πώς γινόταν όμως το όργωμα παλιά; Πώς γίνεται σήμερα; Παρακολουθήσαμε βιντεάκια και μάθαμε και εμείς.

[εδώ](#)

Ακούσαμε το τραγουδάκι "Ο γεωργός πάει στον αγρό" και είδαμε το εποπτικό υλικό [εδώ](#)

Είδαμε πως μεγαλώνει ένας σπόρος [Εδώ](#).

Μάθαμε τα μέρη του φυτού, ρίζες, βλαστός, φύλλα.



Κάναμε ένα φύλλο εργασίας μαθηματικών στην παρεούλα μας με αριθμός από το 1-5

Φτιάξαμε και εμείς  
τους "Φασουλήδες"  
μας για να τους  
παρατηρούμε  
καθημερινά να  
μεγαλώνουν και να  
τους πάρουν τα  
παιδιά σπίτι όταν  
βγάλουν βλαστό και  
φύλλα



Είδαμε πίνακες που απεικονίζουν σκηνές από όργωμα και τους συζητήσαμε.

Μελετήσαμε παλιές φωτογραφίες που δείχνουν πως όργωναν παλιά και τις συγκρίναμε με το τώρα.



## Από το σιτάρι στο ψωμί

Συζητήσαμε από που γίνεται το ψωμί και είδαμε τα στάδια παρασκευής του  
ψωμιού  
[εδώ](#)

Βρήκαμε σύνθετες λέξεις από το ψωμί και φυσικά φτιάξαμε το δικό μας νόστιμο  
και μοσχομυριστό ψωμάκι



A photograph of a meal on a light-colored table. Two white plates are filled with a golden-brown, textured food, possibly fried bread or a similar snack, topped with dark, thick slices of what appears to be jam or honey. A small glass bottle of honey is positioned at the top center of the frame. The text 'Και φυσικά το φάγαμε!!!' is overlaid in the center of the image.

Και φυσικά το φάγαμε!!!

# Πηγές

[https://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2018/11/blog-post\\_4.html?spref=pi](https://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2018/11/blog-post_4.html?spref=pi)

[http://kindergartenideas-sofia.blogspot.com/2013/11/blog-post\\_24.html](http://kindergartenideas-sofia.blogspot.com/2013/11/blog-post_24.html)

<https://youtu.be/3AIULvl2LoE>

<https://gr.pinterest.com/pin/649785052464557515/?mt=login>

<https://sway.office.com/PkzKKjxUd3LIqFPq>