

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ....ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΡΑΨΩΔΙΑ α, Ενότητα 4<sup>η</sup> στ. 174- 360  
2<sup>ο</sup> Μέρος (στ.188 – 232)  
σελ. 32-33  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

22/05/2020

Γεια σας παιδιά!

Επειδή είδα ότι δυσκολευτήκατε αρκετά στο προηγούμενο μάθημα, **θα έχετε να διαβάσετε τους ίδιους στίχους** για την επόμενη φορά.

**1) Διαβάστε** τα βασικά σημεία του κειμένου από το **power point**.

**2) Διαβάστε** τους ίδιους στίχους μέσα από τις **εικόνες του κόμικ**.

**3) Απαντήστε** στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Ποια άτομα μιλάνε μεταξύ τους;
- Για ποιους και γιατί παραπονιέται ο Τηλέμαχος;
- Τι ρωτάει την Αθηνά- Μέντη ο Τηλέμαχος;
- Ποια απάντηση δίνει η Αθηνά – Μέντης;
- Ποιες νέες πληροφορίες δίνει η Αθηνά – Μέντης στον Τηλέμαχο;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να γράψετε τις απαντήσεις **ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ** με τη μορφή ενός κειμένου.

Σας περιμένω όλους την επόμενη Τρίτη, 10:00- 10:45 στο διαδικτυακό μας μάθημα!

<https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofnav76>





ΑΥΤΟ ΠΟΥ  
ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!...



...ΦΑΓΟΠΟΤΙ,  
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ,  
ΤΡΑΓΟΥΔΙ!...

ΕΒΙΒΑ!

ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ!

...δωσ' μου  
νιότη κι ομορφιά,  
δύναμη και  
ξενοιασιά!...

ΙΝΓΚ!

ΓΡΑΙΝΚ  
ΓΡΑΙΝ

...ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ  
ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥ-  
ΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ,  
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ, ΠΟΥ  
ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΓΥΡΙΣΕ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΑ!...

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ  
ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ Η ΜΑΝΑ  
ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ  
ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ!

ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ  
ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥ-  
ΧΟΥΝ!





ΟΜΩΣ ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!...

ΧΜ!... ΕΙΜΑΙ Ο ΜΕΝΤΗΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΦΙΩΝ!

Α, ΓΝΩΣΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΣΟΥ. ΔΕΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

ΑΚΡΙΒΩΣ!



ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ, ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΣΑ\* Ν' ΑΝΤΑΛΛΑΞΟΥΜΕ...

...ΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΧΑΛΚΟ, ΑΛΛΑ ΦΥΣΗΞΑΝ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΜΕ Ν' ΑΡΑΞΟΥΜΕ Σ' ΕΝΑ ΗΞΥΧΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΣ.

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ



ΕΓΩ ΗΡΘΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΛΑΕΡΤΗ!

Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ...




...ΑΠΟΤΡΑΒΗΧΤΗΚΕ ΠΙΑ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ!...

ΩΣΤΕ ΔΕ ΓΥΡΙΣΕ ΑΚΟΜΗ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ;

ΧΜ, ΑΝ ΕΙΧΕ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.

ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΥΣ!



ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ  
ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ  
ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ!...  
ΠΑΝΤΩΣ, ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ, ΟΙ ΦΗΜΕΣ  
ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ...

...Ή ΟΤΙ, ΟΠΟΥ  
ΝΑ 'ΝΑΙ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ,  
ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑ-  
ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΟΝΤΑ.

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ  
ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ!  
ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΚΟΥΜΕ ΦΗΜΕΣ,  
ΑΛΛΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΖΕΙ,  
ΑΛΛΕΣ ΟΤΙ ΠΕΘΑΝΕ.