

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ....ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΡΑΨΩΔΙΑ α, Ενότητα 4^η στ. 174- 360
1^ο Μέρος (στ.174 – 187)

Παιδιά γεια σας και πάλι!

Για την επόμενη Τρίτη, 12 Μαΐου, που έχουμε το διαδικτυακό μας μάθημα έχετε **να ακολουθήσετε κάποιες οδηγίες**. Θα σας παρακαλούσα να **κάνετε ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ** για να μην μπερδευτείτε.

- 1) Αρχικά θα ήθελα **να αριθμήσετε** τους **στίχους** του ποιήματος επάνω στο βιβλίο, όπως κάνουμε στην τάξη.
Δηλαδή **στη σελίδα 32** θα βάλετε αριστερά τους αριθμούς των στίχων , τον ένα κάτω από τον άλλον με ένα μολύβι ή το στυλό σας. 174, 175, 176 κτλ μέχρι το τέλος της σελίδας.
- 2) Θα διαβάσετε από το κείμενο στο βιβλίο σας στη σελίδα 32 **μόνο τους στίχους 174-187. ΜΗΝ διαβάσετε παρακάτω, μόνο τους στίχους αυτούς.**
- 3) Μετά, για να καταλάβετε τί λέει καλύτερα το κείμενο, θα διαβάσετε από τη φωτοτυπία α) **ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ**
β) **ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ**
- 4) Αφού τα διαβάσετε όλα, **θα κάνετε κάποιες ασκήσεις από τη φωτοτυπία.**
Στο μάθημά μας θα πρέπει να τις έχετε μπροστά σας για να τις πούμε όλοι μαζί. Όσοι δε έχετε εκτυπωτή ή δυσκολεύεστε να μου τις στείλετε, μπορείτε να γράψετε τις απαντήσεις σε ένα χαρτί ή στο τετράδιό σας και να τα έχετε μπροστά σας την ώρα του μαθήματος.
- 5) Τέλος, θα έχετε μαζί σας τα υπογραμμιστικά σας για να κυκλώνετε και να υπογραμμίζετε ό,τι σας λέω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όσα παιδιά δεν μπορέσατε να συμμετέχετε στο μάθημα την πρώτη φορά, θα ήταν χρήσιμο να **προσπαθήσετε να συμμετέχετε στο δεύτερο μάθημα**. Είναι σημαντικό να διατηρούμε την επαφή μας με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους. Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να συνδεθείτε, παρακαλώ στείλτε μου τις απαντήσεις κανονικά, όπως κάνατε και τις άλλες φορές.

Σας υπενθυμίζω το σύνδεσμο για το μάθημα:

<https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofnav76>

1^ο Μέρος (στ.174 – 187)

1. ΑΝΑΓΝΩΣΗ

(Διαβάστε καλά το περιεχόμενο και τις παρατηρήσεις για την κατανόηση)

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ (Τι μας λένε πιο απλά αυτοί οι σίχοι;)

Ο Τηλέμαχος γύρισε το κεφάλι του προς την Αθηνά – Μέντη και άρχισε να μιλάει σιγά για να μην τον ακούσουν οι άλλοι (δηλ. οι μνηστήρες). Της είπε:

« Καλέ μου ξένη μην με παρεξηγήσεις που θα σου πω τις πραγματικές σκέψεις μου. Αυτοί εδώ (οι μνηστήρες) το μόνο που κάνουν είναι να ασχολούνται με την κιθάρα και το τραγούδι. Το κάνουν με μεγάλη ευκολία, δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο αφού σπαταλάνε αγαθά που δεν είναι δικά τους. Ξοδεύουν την περιουσία ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει και τα άσπρα κόκαλά του τα έχει ξεπλύνει η βροχή ή είναι κάπου παρατημένα σε μια στεριά.

Αν όμως γύριζε εκείνος πίσω ξαφνικά, οι μνηστήρες δεν θα ήξεραν πού να κρυφτούν από το φόβο τους και θα ήθελαν να έχουν γρήγορα πόδια για να τρέξουν γρήγορα και να γλιτώσουν.

Τώρα όμως αυτός είναι πεθαμένος (αφανισμένος) και μάλιστα χάθηκε με άσχημο θάνατο και δεν άφησε σε όλους εμάς τους θνητούς (τους ανθρώπους) καμία ελπίδα ότι θα γυρίσει πίσω. Η μέρα του γυρισμού του χάθηκε και πάει».

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τι θέλουν να μας πουν οι σίχοι;)

Στ. 174 – 175 : Ο Τηλέμαχος μιλάει στη Αθηνά – Μέντη χαμηλόφωνα για να μην τον ακούσουν οι μνηστήρες.

Στ. 176- 177: Ο Τηλέμαχος αναφέρεται στους μνηστήρες που γλεντούν και τραγουδούν και «ρημάζουν ξένα αγαθά», δηλαδή κατασπαταλάνε και καταστρέφουν μια περιουσία που δεν είναι δικιά τους. Αυτό είναι «το μέλημά τους», δηλαδή αυτό είναι το μόνο που τους απασχολεί και τους νοιάζει.

Στ 179-180: «ενός που τα λευκά του οστά...του πελάγου»: Ο Τηλέμαχος μιλάει για τον πατέρα του τον Οδυσσέα. Πιστεύει ότι έχει πεθάνει μέσα στο πέλαγος, δηλαδή στη θάλασσα και σάπισαν τα οστά του, δηλαδή τα κόκαλά του.

Λεξιλόγιο

Οστά= κόκαλα

Νεροποντή= βροχή

Στ. 181-183: Ο Τηλέμαχος εύχεται να ήταν ζωντανός ο πατέρας του κα να γύριζε στην Ιθάκη. Τότε όλοι οι μνηστήρες θα εύχονταν να «είχαν πόδια ελαφρότερα». Από το λέει ο Τηλέμαχος γιατί αν γύριζε ο Οδυσσέας θα τους κυνηγούσε όλους και αυτοί θα έτρεχαν φύγουν για να μην τους σκοτώσει.

Λεξιλόγιο

μαλάματα= στολίδια

Στ. 184-187: Ο Τηλέμαχος πιστεύει ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει και μάλιστα «με θάνατο άσχημο». Νιώθει απαρηγόρητος και απελπισμένος γιατί όπως λέει «δεν άφησε σ' εμάς καμιά παρηγοριά κι ελπίδα».

Λεξιλόγιο

αφανισμένος= χαμένος, πεθαμένος

αφανίστηκε= χάθηκε, πέθανε

θνητούς = ανθρώπους

2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- 1) Σε ποιον μιλάει ο Τηλέμαχος;.....
- 2) Για ποιους μιλάει ο Τηλέμαχος και τι λέει για αυτούς;.....
.....
.....
.....
- 3) Τι πιστεύει ο Τηλέμαχος για τον πατέρα του;.....
.....
- 4) Με ποια λέξη χαρακτηρίζει ο Τηλέμαχος τον θάνατο του πατέρα του;
.....
- 5) Πώς νιώθει ο Τηλέμαχος; Από πού το καταλαβαίνετε αυτό;
Ο Τηλέμαχος νιώθει.....
Αυτό το καταλαβαίνω από το σημείο που λέει.....