

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

Αθήνα, 15/4/2020

(σχεδόν ένα μήνα κλεισμένοι στα σπίτια μας!)

Αγαπημένα μου παιδιά,

Δε σας κουράσω με δύσκολα ή βαρετά φυλλάδια. Δε θέλω κάτι τέτοιο. Ποτέ εξάλλου δεν το ήθελα. Θέλω όμως, να νιώσετε έστω και λίγο από τη 'μαρτυρία' των ημερών που ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ελπίζω να το καταφέρετε παρακολουθώντας τα βίντεο που διάλεξα για εσάς.

Καθώς το βλέμμα μας παραμένει καρφωμένο στο πρόσωπο του Ιησού πάνω στο σταυρό...

- Ακούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε στίχους του μεγάλου ποιητή μας Νίκου Γκάτσου, που το ερμηνεύει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

<https://www.youtube.com/watch?v=I0lk2MsEYnI>

Ο Ιησούς πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Δεν μπορούμε να μη συγκινηθούμε από τον πόνο της μάνας Του, της Παναγιάς. Και δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε τον απίστευτο πόνο που νιώθει κάθε μάνα που χάνει το παιδί της...

- Ακούμε άλλο ένα μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Γκάτσου που ερμηνεύει η Βίκυ Μοσχολιού.

<https://www.youtube.com/watch?v=g4NaU3lhLz4>

- Ακούμε το τραγούδι «Οι πόνοι της Παναγιάς» από τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη με καταπληκτικούς στίχους ενός άλλου μεγάλου Έλληνα ποιητή, του Κώστα Βάρναλη.

<https://www.youtube.com/watch?v=ExvwQirHaTk>

- Ακούμε το λαϊκό Θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής: «Σήμερα μαύρος ουρανός» σε μουσική παραλλαγή της Θράκης που ερμηνεύει η Νεκταρία Καραντζή.

<https://www.youtube.com/watch?v=sSYo38TDEEA&t=87s>

- Ακούμε το καταπληκτικό τραγούδι «Wa Habibi» από τη Fairouz, μια τραγουδίστρια από το Λίβανο. Πιο κάτω θα βρείτε τη μετάφραση των στίχων.

<https://www.youtube.com/watch?v=BRckhDq2VW0>

Wa Habibi (Αγαπημένε μου)

Αγαπημένε μου, αγαπημένε μου
Σε τι κατάσταση είσαι!
Αυτός που σε βλέπει, για σένα κλαίει
Είσαι η μία και μοναδική θυσία

Αγαπημένε μου,
Τι φταίξιμο έχουν ρίξει τα έθνη πάνω σου;
Σε έχουν λιώσει από τις λαβωματιές,
Από τις οποίες δεν υπάρχει θεραπεία

Όταν στο σκοτεινό ελαιώνα τη νύχτα
Ο Θεός Δημιουργός γονάτισε και προσευχήθηκε
Το σύμπαν προσευχόταν με τον Έναν
Που έδωσε στη ζωή ελπίδα και προσευχή

Οι ελιές κλαίνε
Καθώς τα χείλη των ανθρώπων τρεμουλιάζουν
Αγαπημένε μου, πώς είναι δυνατόν να φύγεις!
Έχει χαθεί η νομιμοφροσύνη για πάντα;

Πλησιάζοντας προς την Ανάσταση και το Φως...

- Ακούμε ένα κείμενο του Άγγελου Σικελιανού που το διαβάζει ο ηθοποιός Δημήτρης Καταλειφός.

<https://www.youtube.com/watch?v=7r9yD4R0suM>

- Ακούμε ένα ποίημα της μεγάλης ποιήτριας Κικής Δημουλά. Το διαβάζει η Λουκία Μιχαλοπούλου.

<https://www.youtube.com/watch?v=H6mcRuihFxQ>

- Άφησα για το τέλος ένα αγαπημένο τραγούδι των Active Member: «Καλώς ήρθες παράξενε στον τόπο μου». Για να προβληματιστούμε και λίγο...

<https://www.youtube.com/watch?v=lg0LL8DYBvI>

Εύχομαι το φως της Ανάστασης να φωτίσει τις ζωές όλων μας. Και δεν πειράζει που φέτος δε θα μπορέσουμε να το φέρουμε σπίτι μας με τις λαμπάδες μας. Μη στενοχωριέστε. Έτσι κι αλλιώς το φως της Ανάστασης είναι παντού, όπως και η αγάπη. Να είστε καλά!

ΥΓ. Ελπίζω να μη σας κούρασα και να κατάφερα να σας μεταφέρω κάτι από όλα αυτά που νιώθω τούτες τις δύσκολες μέρες. Ανυπομονώ να τα πούμε σύντομα από κοντά!

Με αγάπη
Ζωή Κοντζιά