

Εχτές πήγαμε σε ένα αγρόκτημα στο Ερατεινό. Εκεί είχε 4 στάβλους που μέσα στον κάθε ένα στάβλο είχε 250 αγελάδες. Μετά πήγαμε σε έναν ακόμη στάβλο που μέσα είχε μοσχάρια. Πιο μετά πήγαμε να δούμε πώς αρμέγουν τις αγελάδες. Υπήρχαν κάτι μηχανήματα σαν ρουφήτρες που ρουφούσαν το γάλα της αγελάδας.

Σε λίγο πήγαμε κάπου που μας κέρασαν γιαούρτια αναψυκτικά και σοκοφρέτες.

Στο τέλος φύγαμε ευχαριστημένοι για το σχολείο.

Φωτεινή Ασλανίδου

Τις αγελάδες τις άρμεγαν με μηχανήματα και τα μηχανήματα έβγαιναν μόνα τους. Μετά έβαλαν κόκκινο φάρμακο . Ήταν ωραία, αλλά τα ζώα μύριζαν.

Παναγιώτης

Η φάρμα με τις πολλές αγελάδες

Σήμερα η Β΄ τάξη του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης επισκέφτηκε τη φάρμα Ερατεινού. Εκεί μας φιλοξένησαν. Μας είπαν πως ο ταύρος είναι 1 τόνο και οι αγελάδες 600 κιλά . Οι αγελάδες ήταν 1.000 και η κάθε αγελάδα βγάζει 35-40 κιλά γάλα και όλες μαζί 20 τόνους την ημέρα. Ακόμη είχε 3 ταύρους και πολλά μουσχάρια που το καθένα ήταν 40-50 κιλά.

Στις 25-5-2016 πήγαμε στο γαλακτομηχανείο.
Ήταν ωραία. Ήταν 1.000 αγελάδες .Μετά πήγαμε
στα μικρά που έγιναν χτες ήταν πολύ γλυκά. Μετά
πήγαμε στις άρρωστες αγελάδες. Πήγαμε στην
τροφή των αγελάδων ,δηλαδή σιτάρι, μυρίσαμε
πορτοκάλια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά πήγα-
με μέσα στο λεωφορείο και πήγαμε στο σχολείο
11.30΄.Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και χτύπησε
το κουδούνι και παίξαμε με την πρώτη και βγήκε
2-2 ισοπαλία και εγώ πήγα σπίτι.

Ολιγκέστ

Στις 25-5-2016 η Β΄τάξη του πέμπτου Δημοτικού
σχολείου Χρυσούπολης πήγε εκδρομή στη φάρμα.
Εκεί είδαμε αγελάδες, ταύρους και μουσκαράκια .
Πήγαμε εκεί που φυλάνε την τροφή και μυρίσαμε
μια τροφή που είχε πορτοκάλι. Μετά πήγαμε σε

ένα χώρο που έβαζαν 4 καλώδια στα μαστάρια
των αγελάδων και παίρναν το γάλα.

Στο τέλος μας κέρασαν γλυκά γιαουρτάκια και
αναψυκτικά. Ήταν μια ωραία εκδρομή.

Ιορδάνης

Γεια σας,

Με λένε Άγγελο Λεριό.

Χθες η τάξη μου μόνο πήγε στο Ερατεινό και
επισκεφτήκαμε μια φάρμα. Είχε αμέτρητες
αγελάδες και μικρά μοσχάρια, τα οποία τα
χαϊδέψαμε. Και δυο ταύρους ο ένας ασπρόμαυ-
ρος και ο άλλος μαύρος ο οποίος πετούσε με τα
πισινά του πόδια χώμα.

Μετά την ξενάγηση των ζώων μας κέρασαν
αναψυκτικά , γιαούρτι με γεύση φράουλα.

Η Β΄ τάξη ξεκίνησε την Τρίτη με το λεωφορείο για το Ερατεινό.

Πήγαμε σε μία φάρμα με αγελάδες και ταύρους. Είδαμε πώς αρμέγουν τις αγελάδες και μας κέρασαν γιαούρτια , κοκακόλες και σοκολάτες .

Περάσαμε ωραία είδαμε τις αγελάδες από κοντά

Και τις ευχαριστούμε για το γάλα και τα άλλα προϊόντα που μας δίνουν . Γυρίσαμε όλοι στο σχολείο ευχαριστημένοι.

Δημήτρης Μπαχτσεβάνης

Χτες πήγαμε με την τάξη μου στη φάρμα. Εκεί κάποιοι κύριοι κύριοι μας έδειξαν κάτι αγελάδες.

Μας είπαν ότι είναι χίλιες. Είδαμε έναν ταύρο και μικρά μοσχαρακια. Πήγαμε μετά μέσα στο κτίριο

Όπου υπήρχαν