

Η εκστρατεία στη Σικελία (415-413 π.Χ). Ο Δεκελεικός Πόλεμος (413-404 π.Χ)

Η ειρήνη όμως δεν κράτησε για πολύ. Ο Αλκιβιάδης, άνθρωπος υπερβολικά φιλόδοξος, κατάφερε να παρασύρει τους Αθηναίους σε μια εκστρατεία στη Σικελία εναντίον των Συρακουσών. Χρησιμοποιώντας ως πρόφαση τον πόλεμο δύο σικελικών πόλεων, της Εγέστας και του Σελινούντα, πείθει την εκκλησία του Δήμου να στείλει βοήθεια στην Έγεστα, σύμμαχο των Αθηνών. (Ο Νικίας ήταν αντίθετος με την απόφαση αυτή). Η Εκκλησία του Δήμου όρισε τρεις στρατηγούς αυτοκράτορες (δηλαδή με απόλυτη εξουσία): τον Αλκιβιάδη – εμπνευστή της εκστρατείας, τον Νικία και τον Λάμαχο. <http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/81>

Όταν ο στόλος της Αθήνας έφτασε στη Σικελία ξέσπασε στην Αθήνα πολιτική κρίση. <http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/80>: συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί

Πρώτη υπόθεση	
Δεύτερη υπόθεση	
Τί προκάλεσαν οι υποθέσεις αυτές;	
Ποια η στάση του Αλκιβιάδη;	
Τι συνέπεια είχε η κατάθεση της Αγαρίστης;	
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/79 Πώς αντέδρασε ο Αλκιβιάδης;	

Η εκστρατεία στη Σικελία (415-413 π.Χ). Ο Δεκελεικός Πόλεμος (413-404 π.Χ)

Ο Αλκιβιάδης λοιπόν φοβούμενος ότι οι Αθηναίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο καταφεύγει στη Σπάρτη και προδίδει την πόλη του την Αθήνα:

1. Συμβουλεύει τους Σπαρτιάτες να στείλουν πλοία και οπλίτες στη Σικελία για να βοηθήσουν τους Σελινούντιους και τους Συρακούσιους. Στρατηγός ορίστηκε ο έμπειρος Γύλιππος.
2. Συμβουλεύει τους Σπαρτιάτες να οχυρώσουν τη Δεκέλεια για να αποκόψουν την Αθήνα από την αγροτική ενδοχώρα της και έτσι να λιμοκτονήσει ο λαός της Αθήνας.

Οι Αθηναίοι έχασαν τα πάντα και από παντού(Θουκυδίδης: ουδέν εστίν ό τι ουκ απώλετο). Ο Νικίας και ο Λάμαχος φονεύονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα όμως ήταν η αποστασία σημαντικών πόλεων στη Μικρά Ασία αλλά και η συμμαχία των Σπαρτιατών με τους Πέρσες. Οι Σπαρτιάτες παίρνουν χρήματα από τους Πέρσες, ναυπηγούν ισχυρό στόλο και διεκδικούν το Αιγαίο από τους Αθηναίους. Ο ικανός Λύσανδρος αναλαμβάνει την ηγεσία του σπαρτιατικού στρατού. Τότε οι Αθηναίοι καλούν πίσω τον Αλκιβιάδη για να τους βοηθήσει. Ο Στόλος των Αθηναίων χάνει στο ακρωτήριο της Σάμου (407 π.Χ). Ο Αλκιβιάδης θεωρείται υπεύθυνος και καταφεύγει στον Τισσαφέρνη (Πέρσης).

Στις Αργινούσες ο στόλος των Αθηναίων με αρχηγό τον Κόνωνα κερδίζει τους Σπαρτιάτες (406 π.Χ). Όμως το 405 (π.Χ) ο Λύσανδρος στους Αιγός Ποταμούς (στον Ελλάσποντο) κυριεύει τα αθηναϊκά πλοία.

Οι Αθηναίοι αποκλεισμένοι από τη θάλασσα και από τη ξηρά αναγκάζονται **να ζητήσουν ειρήνη (404 π.Χ)**. Οι Σπαρτιάτες συγκαλούν συνέδριο στη Σπάρτη για να αποφασιστούν οι όροι της ειρήνης. Οι Κορίνθιοι και άλλοι σύμμαχοι ζητούν να ισοπεδωθεί η Αθήνα και να πουληθούν ως δούλοι. Οι Σπαρτιάτες όμως έλαβαν υπόψη την προσφορά των Αθηναίων στους Περσικούς πολέμους και αρνήθηκαν. **Έτσι αποφάσισαν ειρήνη με τους εξής όρους:**

1. Να παραδώσουν όλα τα πλοία πλην 12
2. Να κατεδαφιστούν τα Μακρά Τείχη και τα Τείχη του Πειραιά.
3. Να επανέλθουν όλοι οι πολιτικοί εξόριστοι.
4. Οι Αθηναίοι να ακολουθούν τους Σπαρτιάτες και να έχουν τους ίδιους φίλους και εχθρούς.

Αν και η Σπάρτη κέρδισε τον πόλεμο οι απώλειες για τον ελληνικό κόσμο ήταν ανυπολόγιστες. Η πιο σημαντική συνέπεια ήταν η ανάμειξη των Περσών στα ελληνικά πράγματα.

<http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/84>

<https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/ask.Istorias/peloponniakos5.htm>

<https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/istoria-2/alkiviadis-apo-tin-koryfi-stin-avyssu>