

Ιστορίες με το πλοίο « Νεράιδα»



Παραλίγο ατύχημα στη Νεράιδα

Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Το καράβι περίμενε στο λιμάνι. Ο Αρσένης Διαμαντής ανέβηκε στο καράβι με ανυπομονησία!

Μόλις μπήκε μέσα ενθουσιάστηκε και κάθισε στα άνετα και πολυτελή καθίσματα, όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή να λέει: «Βοήθεια, βοήθεια!» Αμέσως ο Αρσένης έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Έψαξε όλο το καράβι αλλά...τίποτα. Ο φίλος μας άρχισε να ανησυχεί.

Ξάφνου κοίταξε πάνω και είδε ένα κοριτσάκι που είχε σκαρφαλώσει πάνω στο κατάρτι του καραβιού « Νεράιδα»

Ο Αρσένης προσφέρθηκε να βοηθήσει το κοριτσάκι να κατέβει από εκεί πάνω. Δεν περίμενε όμως ότι θα ήταν τόσο δύσκολο!. Μόλις σκαρφάλωσε κι αυτός, κατάλαβε ότι το κοριτσάκι ήταν πολύ πιο ψηλά από αυτόν και ότι ήταν αδύνατο να το κατεβάσει! Έβαλε τα δυνατά του και ευτυχώς κατάφερε να την πιάσει από το πόδι της. Κατέβηκαν και οι δυο ασφαλείς χωρίς κανένα τράβηγμα. Μπήκαν στο πλοίο και προσπάθησαν να βρουν τη μαμά της, την κυρία Βενετία.

Ο Αρσένης αφού βεβαιώθηκε ότι η οικογένεια ήταν ασφαλής έφτασε στα αναπαυτικά του καθίσματα. Αλλά... δεν πρόλαβε, μόλις είχαν φτάσει στην Αίγινα!

Αυτή η εμπειρία θα του μείνει αξέχαστη για όλη του τη ζωή!

Βάσω, Ζήσης, Κυριάκος Δ., Σταυρούλα



Η περιπέτεια του «Νεράιδα»

Ήταν μια μέρα στο λιμάνι της Ύδρας και η «Νεράιδα» ήταν έτοιμη να φύγει για το λιμάνι της Ερμιόνης.

Καθώς ο Μπάμπης και οι άλλοι επιβάτες μπήκαν στο πλοίο, όλα ήταν έτοιμα για το ταξίδι. Όλες οι μηχανές πήραν μπροστά αλλά ξαφνικά ένας περίεργος ήχος ακούστηκε από το μηχανοστάσιο. Αμέσως ο μηχανικός φώναξε: «βλάβη, βλάβη!!» και όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο.

Ο Μπάμπης αναρωτιόταν τι θα συνέβαινε. Όταν βγήκε ο καπετάνιος στο κατάστρωμα φώναξε ότι κάηκε ένα καλώδιο. Μετά από λίγη ώρα ο μηχανικός το έφτιαξε και το ταξίδι άρχισε.

Ύστερα το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Ερμιόνης και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν.

Στο τέλος ο Μπάμπης, ανακουφισμένος πήγε σε ένα καφενείο και ήπιε έναν ελληνικό καφέ χαρούμενος!

Άγγελος Τρ., Θάνος, Μαριάννα, Παναγιώτης



Το « Νεράιδα» και οι επιβάτες του

Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Ο ναυτικός, ο κύριος Ηρακλής κατεύθυνε το πλοίο του προς την Ύδρα.

Το πρώτο δρομολόγιο ήταν στις 8π.μ. και καθώς έφτασε η ώρα, χτύπησε η κόρνα για να μπουν στο πλοίο οι επιβάτες.

Όταν μπήκαν, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και όλοι τρόμαξαν . Είχε κάποια βλάβη στο μηχανοστάσιο. Ο μηχανικός προσπαθούσε να διορθώσει τη βλάβη και τότε κατάλαβαν ότι είχε ανοίξει μια τρύπα στο πλοίο και το νερό έμπαινε πολύ γρήγορα!! Ένα αγοράκι παραλίγο να πέσει, αλλά ένας κύριος το τράβηξε και το έβαλε σε ένα ασφαλές μέρος.

Μετά από πολλές ώρες αναμονής η βλάβη διορθώθηκε και το υπέροχο ταξίδι συνεχίστηκε.

Άγγελος Π., Γεωργία, Ζωή, Κυριάκος Κ.



Το ατύχημα των γριαναζιών

Ήταν ένα κάραβι που το έλεγαν «Νεράιδα» και είχε καπετάνιο τον καπετάν Γιάννη. Έξω από το πλοίο είχε ανθρώπους που περίμεναν να ταξιδέψουν και αρκετούς εργαζόμενους του πλοίου.

Έαφνικά και ενώ το κάραβι είχε ξεκινήσει το ταξίδι του, οι κινήτρες σταμάτησαν να λειτουργούν. Ένα σκυλί είχε χαλάσει τα γριανάζια και το πρόβλημα ήταν μεγάλο. . Οι μηχανικοί δυσκολεύτηκαν να διορθώσουν τη βλάβη αλλά τελικά τα κατάφεραν.

Στο τέλος όλα πήγαν καλά και το ταξίδι συνεχίστηκε.

Ανδρέας, Αποστόλης, Νικηφόρος.

