

«Ένα ταξίδι στο Παρίσι με τον Πινόκιο»

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι, η Ελένη.

Ήταν πρωί και ξύπνησε για το σχολείο.

Όταν έφτασε η κυρία της, η Βασιλική της είπε πως θα δώσει σε όλους τους μαθητές ένα παραμύθι. Η Ελένη πήρε το παραμύθι « Ο Πινόκιο». Το μεσημέρι γύρισε στο σπίτι της.

Αποφάσισε λοιπόν να διαβάσει αυτό το υπέροχο παραμύθι. Καθώς το διάβαζε είδε ένα ξύλινο ανθρωπάκι να βγαίνει από τη σελίδα του βιβλίου και τη ρώτησε: «Τι όνειρα έχεις για τη ζωή σου;». Η Ελένη απάντησε: « Να πάω στο Παρίσι!» και αμέσως με ένα μαγικό τρόπο έφτασαν εκεί!!

Ο Πινόκιο τότε την ξαναρώτησε: « Πού θέλεις να πάμε λοιπόν;» και η Ελένη απάντησε: « Θέλω να πάμε σε ένα δάσος το οποίο έχει μια λίμνη, πολλά καταπράσινα δέντρα και μικρά ζωάκια!»

Η Ελένη και ο Πινόκιο περπάτησαν πολλές ώρες και έφτασαν στο δάσος. Εκεί είδαν τις χρωματιστές πεταλούδες να πετούν, λουλούδια που μύριζαν καταπληκτικά και πολλά άλλα. Βρήκαν κάτι υπέροχα βατόμουρα και επειδή πεινούσαν ήθελαν να τα φτάσουν για να τα φάνε. Όμως δεν έφταναν και η Ελένη είχε μια ιδέα!! « Για να τα φτάσουμε θα πούμε ψέματα και θα μεγαλώσει η μύτη μας και έτσι θα μπορέσουμε να τα φτάσουμε!», είπε. « Καλή ιδέα!!!», είπε ο Πινόκιο και έτσι άρχισαν να λένε ψέματα.

Σε λίγο μεγάλωσε τόσο πολύ η μύτη του Πινόκιο, πού μπορούσε να φτάσει τα βατόμουρα. Αφού τα έφαγαν και έκαναν πολλές βόλτες είχε πια νυχτώσει. Έτσι η Ελένη είπε: «Πινόκιο πρέπει να φύγουμε!». Αυτός συμφώνησε και επέστρεψε την Ελένη στο σπίτι της.

Για την Ελένη και τον Πινόκιο ήταν μια καταπληκτική εμπειρία!



Γεωργία