

«Εγώ και ο Πινόκιο στη Disneyland και σε πολλά άλλα μέρη »

Χθες το βράδυ συνέβη κάτι υπερπαράξενο!

Διάβαζα ένα βιβλίο στο κρεβάτι μου και πείνασα λίγο. Πήγα στο ψυγείο και όταν το άνοιξα, μέσα είδα μια μεγάλη μωβ πόλη. Με ρούφηξε μέσα της και έπεσα απ' τον ουρανό σε ένα μαγικό κόσμο!

Μόλις άνοιξα τα μάτια μου είδα των Πινόκιο να με κοιτά κατάματα. Μου είπε να πάμε ένα ταξιδάκι κι εγώ συμφώνησα. Είχε μια γόνδολα και μπήκα μέσα. Καθώς κάναμε κουπί στην απέραντη θάλασσα, ο Πινόκιο άκουσε ένα νιαούρισμα! « Μπα, τι είναι αυτό! » , λέμε και οι δυο και μέσα από ένα καλάθι εμφανίστηκαν τέσσερεις γατούλες!

Ήταν οι Αριστόγατες!! Εγώ τις χάιδεψα, αλλά ο Πινόκιο έλεγε ότι δεν ήθελε και ξαφνικά η μύτη του έγινε πιο μεγάλη! Γελάσαμε και συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς τη Λιμνούπολη.

Ο Πινόκιο είχε βρει ένα αμάξι που στην πινακίδα έγραφε 313. Κοιτάξαμε δίπλα από το αμάξι και ο Πινόκιο πρώτος πάντα είδε τρία παπάκια! Ήταν ο Χιούη, ο Λιούη και Ντιούη. Μας πήγαν στον θείο τους τον Ντόναλτ Ντακ!.

Μετά πετάξαμε με το αμάξι σ' έναν κόσμο φανταστικό! Εκεί είδαμε ένα μεγάλο τραπέζι. Στην άκρη του ήταν ένα κοριτσάκι, η Αλίκη. Μας πρόσφερε τσάι, αλλά ο Πινόκιο δεν είχε τρόπους. Χαιρετήσαμε την Αλίκη και μόλις βγήκαμε από το κάστρο βρεθήκαμε σε ένα τεράστιο δωμάτιο. Ο Πινόκιο είδε ένα δεινόσαυρο – παιχνίδι και ήταν ο Ρεξ από το TOY STORY.

Σε λίγο ήμασταν κοντά στη θάλασσα και είδαμε ένα υποβρύχιο! Μπήκαμε από την μπουκαπόρτα του και μέσα είδαμε ένα τιμόνι, μερικούς μοχλούς και πολλά κουπιά. Εκεί ήταν ο καπετάν Νέμο με τους άνδρες του! Αμέσως καταλάβαμε ότι ήμασταν στον Ναυτίλο, το υποβρύχιο του. Πήγαμε πολύ βαθιά και εκεί βρήκαμε κάτι! Την πελώρια Ατλαντίδα!! Ο Πινόκιο αντίκρισε πρώτος ένα τεράστιο καλαμάρι. Ο Νέμο μας είπε ότι ήταν ο Κρόκεν! Ο Νέμο μας πέταξε από το υποβρύχιο και με στολές κατάδυσης βρισκόμασταν σε έναν ύφαλο! Εκεί συναντήσαμε πολλούς φίλους, όπως τον Νεμο, την Ντόρι και πολλά ψάρια!

Ξαφνικά μια φωνή από τον ουρανό ακούστηκε! Ο Πινόκιο όμως δεν την άκουγε! Τελικά ήταν η μαμά που μου έλεγε να ξυπνήσω!

Εύχομαι να ξαναδώ αυτό το υπέροχο όνειρο!

Κυριάκος Κ.

