

Σκύλοι  
ο φίλοι του ανθρώπου







Ο σκύλος είναι ανώτερο θηλαστικό ζώο.  
 Η καταγωγή του προέρχεται από τον λύκο.  
 Ο σκύλος αποξενώθηκε από τα πιο  
 κοινωνικά κατοικίδια ζώα.  
 Η σχέση του με τον άνθρωπο χρονολογείται  
 από τα πολύ παλιά χρόνια. Δέχεται τον  
 άνθρωπο ως ηγετικό μέλος της ομάδας  
 και ζει μαζί του στενά. Έτσι έχουν  
 υπάρξει περιπτώσεις σκύλων που  
 θυσίαστηκαν για το "αρσενικό" τους στην  
 προσπάθεια τους να το σώσουν ή να  
 το προστατεύσουν.





Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας σκύλος  
ο οποίος χυρνούσε αδέσποτος και πεινασμένος.  
Κάποια μέρα, καθώς περνούσε μέσα από το  
χωριό, είδε πως στο χασάπηκο δεν ήταν κανένας  
Μόλις μέσα και πήρε μια μπριζόλα και έφυγε  
τρέχοντας για να μην τον πιάσουν. Φοβόταν τόσο πολύ  
που έφαγε ως το ποτάμι, αλλά και εκεί δεν  
αισθανόταν ασφάλεια. Αποφάσισε λοιπόν να το  
πιάσει και μετά να φάει την μπριζόλα. Εκεί που  
πολυπαύει, είδε στη νύχτα τον ποταμό να αντικατοπτρίζεται  
το είδωλό του, αυτοί όμως κόμης που έβλεπε ήταν  
άλλο σκύλο μέσα στο ποτάμι. Καθώς τον κοιτούσε, είδε  
πως και ο άλλος σκύλος είχε μια μπριζόλα στο  
στόμα του. Από την πείνα του, νόησε πως η  
μπριζόλα του άλλου σκύλου είναι μεγαλύτερη  
από τη δική του.

Άρχισε να σκέφτεται πως θα σχεδιάσει τον άλλο  
σκύλο για να του πάρει την μπριζόλα. Σκέφτηκε, να  
αφήσει την δικιά του μπριζόλα και όταν πάει ο  
άλλος σκύλος να την πιάσει, να τον αρπάξει την  
μεγαλύτερη μπριζόλα. Αφήνει λοιπόν την μπριζόλα του  
και βούταει να πάρει την μπριζόλα από το στόμα  
του άλλου σκύλου. Καθώς όμως αυτό που  
έβλεπε ήταν ο αντικατοπτρισμός του, δεν βρήκε  
κανέναν σκύλο και καμιά μπριζόλα, όσο και αν  
έψαξε... Μόλις βρήκε στην επιφάνεια, είδε ότι είχε  
χάσει και την δική του μπριζόλα... Μόλις κατάλαβε τι  
είχε γίνει σκέφτηκε: Τι βλάπαι που είμαι... Στην  
προσπάθεια μου να πάρω τα παιδιά, έχασα και τα δικά...



Σ' αγαπώ.... Μ' αγαπάς???

Σαν το σκύλο με τη γάτα... Πολλοί είναι αυτοί που τους θεωρούν τους χειρότερους εχθρούς, όμως μάλλον όλη αυτή η θεωρία περί αιώνιου μίσους είναι απλά ένας μύθος!!! Ένας σκύλος και μια γάτα μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι...





## Σκύλος οδηγός τυφλών





Ο σκύλος, πατέ του σε θα σε προσέχει,  
Για "λέλος" όποτε δε θα ξεχωνόμαστε  
να το κάνεις.





© Looney Productions I. H. Marna



Mau 1/4/43