

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Γράφω αυτό το κείμενο με θέμα την διαφήμιση στην σημερινή εποχή. Θα δούμε τι την κάνει σημαντική και ποια είναι η ιδιαιτερότητα της. Επίσης θα κατανοήσουμε τον ρόλο και την λειτουργία της.

Η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας με την οποία προβάλλεται ένα μήνυμα αναφερόμενο στην γνωστοποίηση στο κοινό ενός προϊόντος ,ενός γεγονότος, ενός προσώπου ή μιας ιδέας, με σκοπό τη διάδοση της φήμης τους και κατά συνέπεια την απόκτηση εμπορικού κέρδους.

Ο ρόλος της διαφήμισης είναι πολύ σημαντικός για όλους τους ανθρώπους. Αυτό δικαιολογείται με πολλούς λόγους : όπως πολλά κανάλια έχουν έσοδα από τις διαφημίσεις, επίσης μερικές προβάλλουν και τη χώρα μας στο εξωτερικό. Ενημερώνει το κοινό για νέες υπηρεσίες και ιδέες. Ακόμα μπορεί να αφυπνίσει συνειδήσεις για προβλήματα της κοινωνίας, τονώνει το εμπόριο και τέλος συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με την τεχνολογία. Η τεχνολογία και οι γρήγορες εναλλαγές των εικόνων και τα πολλά χρώματα μαζί με την προβολή μιας άνετης και ήρεμης ζωής χωρίς προβλήματα της καθημερινότητας προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία και τους ανθρώπους.

Δημιουργούν στους ανθρώπους πλασματικές ανάγκες ,δηλαδή ανάγκες που δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντικές. Επιπλέον αποχαινώνουν τον άνθρωπο. Τον κάνουν να θέλει να βλέπει και να αγοράζει τα πάντα. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει και υπερκαταναλωτισμός. Ακόμα οι σημερινές διαφημίσεις διαταράσσουν την σωματική υγεία των ανθρώπων έχοντας εμφανιστεί πολλά φαινόμενα παχυσαρκίας. Τέλος κάνει τον άνθρωπο να εξαρτάται από απολάυσεις, δηλαδή του προκαλεί έναν εθισμό. Ο άνθρωπος δεν σκέφτεται σωστά και χάνει την κριτική του ικανότητα. Δεν μπορεί να κρίνει και να συνειδητοποιήσει τι κάνει.

Και όλα αυτά για ένα 'κόλπο' της τεχνολογίας .Οι διαφημίσεις της τηλεόρασης σήμερα κρύβουν πολλά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Πίσω από όλα αυτά είναι μεγάλες οικονομικές επιχειρήσεις και άνθρωποι με πολλά χρήματα που θέλουν εξουσία.

Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται, μας οδηγεί στο αδιέξοδο και δεν κάνουμε τίποτα. Ασχολούμαστε με πολλά ανούσια πράγματα και χάνουμε την ουσία, καταστρέφοντας ότι αξίες έχουμε κληρονομήσει από τους αρχαίους Έλληνες και όλους τους προγόνους μας που πολέμησαν για να έχουμε ελευθερία και ισότητα.

Αθηνελέρ Ιορδάνης Β1 τεχν.
3^ο Γ.Ε.Λ Δράμας.