

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΤΣΑΚΤΣΗ

4^ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΜΑ : ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στην κοινωνία που ζούμε η τηλεόραση παίζει κυρίαρχο ρολό στη ζωή των ανθρώπων. Μπήκε εδώ και πολλά χρόνια στη ζωή μας και μας βοήθη επιμορφωτικά να προάγουμε το πνευματικό μας επίπεδο. Συμβάλλει στην περιστολή της αμαθείας και του αναλφαβητισμού , επίσης κοινωνικοποιεί γνώσεις και γεγονότα στα στρώματα των πιο ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά που στο παρελθόν η πληροφόρηση τους ήταν πολύ δύσκολη. Παρέχει πληθώρα παραστάσεων , ποικιλία ερεθισμάτων , εντυπώσεων, και έτσι διευρύνουμε τους γνωστικούς μας ορίζοντες. Με αυτό τον τρόπο βοήθη το άτομο να σκάφτεται σφαιρικά και να αξιολογεί καταστάσεις καταλήγοντας σε λογικά συμπεράσματα. Διαμορφώνει τη συνείδηση του ατόμου και έτσι το βοήθη να αντιστέκεται στις μεθόδους χειραγώγησης του. Το σημαντικότερο είναι ότι ελέγχει την εξουσία και βοήθη στην επικοινωνία των λαών.

Ωστόσο παρόλα τα θετικά που μπορεί να έχει η τηλεόραση υπάρχουν και πολλά αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα στην τηλεόραση εκτός τα προγράμματα που περιέχει υπάρχουν και οι διαφημίσεις οι οποίες αν και σκοπός τους είναι να πληροφορούν τους ανθρώπους για διάφορα αγαθά τις περισσότερες φορές καταφέρνουν να παραπλανούν και να παρασύρουν τους ανθρώπους . Συνήθως προβάλλουν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα κατανάλωσης τα οποία αν και δεν είναι αντικειμενικά θα πρέπει οι άνθρωποι να τα ακολουθούσαν. Έτσι καθώς η κοινωνία επηρεάζεται από τις διαφημίσεις οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται είναι ότι η ευτυχία ταυτίζεται με τα υλικά αγαθά δηλαδή μιλάμε για το γνωστό σε όλους μας , υλικό ευδαιμονισμό. Η προβολή τέτοιων προτύπων λοιπόν εξαντλεί τις ανθρώπινες ποιότητες , υποβιβάζει τον άνθρωπο νοηματικά και τον χειραγωγεί. Έτσι γινόμαστε υποχείριο των διαφημίσεων και ακλουθούμε τα πρότυπα κατανάλωσης που προβάλλουν απροκατάληπτα. Από τα παραπάνω καταλήγουμε σε φαινόμενα όπως η κοινωνικά επίδειξη η αυτοπροβολή με την ιδιοποίηση αγαθών και στον φθόνο. Γι αυτό λοιπόν αν και οι διαφημίσεις βοηθούν σε κάποια πράγματα όπως πχ στη γνωστοποίηση κάποιων αγαθών θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην επηρεαζόμαστε και σπαταλάμε άδικα τα χρήματα μας. Γιατί αν εξακολουθήσουμε τα διαδεδομένα πρότυπα που ισχύουν το μονό που θα καταφέρουμε είναι να γίνουμε επιδειξίες πλεονέκτες και εγωιστές.

Όσον αφορά τώρα για την επικοινωνία υψηλής ταχύτητας και το αν οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι ζητούν το καθετί αμέσως , πιστεύω ότι κατά ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται. Οι άνθρωποι σήμερα είναι εξοικειωμένοι σε μεγάλο βαθμό με την τεχνολογία και έτσι ότι θελήσουν το έχουν μέσα σε λίγα λεπτά. Γι αυτό όταν τους πάει κάτι άσχημα στην ζωή τους δυσκολεύονται να το αντιμετωπίσουν γιατί έχουν μάθει ότι ζητούν να το αποκτούν αμέσως. Τέλος πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να αλλάζαμε νοοτροπία , δηλαδή να χρησιμοποιούμε την υψηλής τεχνολογία αλλάζαμε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις δυσκολίες που θα προκύψουν στη ζωή μας.