

Από το απέραντο σύμπαν στην δική μας πατρίδα!!



Ξεκινώντας από το απέραντο σύμπαν, και με την βοήθεια της τεχνολογίας ( και την εφαρμογή <https://earth.google.com> ) φτάνουμε στον υπέροχο, λαμπρό, φωτεινό, χαρούμενο και ελπιδοφόρο κόσμο της ΕΛΛΑΔΑΣ και στο αγαπημένο μας σχολείο!! (Πατήστε πάνω στη λεζάντα)



*1 - [32 Νηπιαγωγείο Περιστερίου, το καλύτερο μέρος του σύμπαντος!!](#)*

- Μα ... τι είναι η Ελλάδα;
- αν ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν;
- κι αν ήταν συναίσθημα, τι συναίσθημα θα ήταν;
- κι αν ήταν φαγητό ... κι αν ... κι αν ... κι αν

**Ελλάδα** είναι τα σπίτια μας, το σχολείο μας, τα σπίτια των συγγενών μας ...ο τόπος που ζούμε! Είμαστε εμείς, η γλώσσα μας, τα έθιμα μας...

Αναπαραστάσεις ... για διαισθητική κατανόηση!!!



2 - Σύμπαν - Ηλιακό σύστημα - Γη - Ευρώπη - Ελλάδα - Αθήνα - Περιστερί - 44 Νηπιαγωγείο Περιστερίου - εγώ

3 - Κι ανάποδα ...

Κι αν θέλαμε μια φωτογραφία της Ελλάδας μας, πως θα ήταν;



4 - Θα ήταν ένας χάρτης, μια εικόνα με βουνά, κάμπους, ποτάμια, λίμνες και θάλασσες!!



5 - Μήπως πολύχρωμος είναι καλύτερα!!! Εδώ που τα λέμε ...σαν ΠΑΖΛ φαίνεται ... ευκαιρία να παίξουμε πατώντας [ΕΔΩ!!](#)

## Εργασία για το σπίτι

- Συζητώ με τους γονείς μου το **μέρος καταγωγής** τους
- Γράψω όπως μπορώ το χωριό ή την πόλη και τον Νόμο
- Θα το ανεβάσω στην e-me μαζί με μια **ζωγραφιά** που να θυμίζει τον τόπο αυτό,
- Στο επόμενο μάθημα θα **εντοπίσουμε** στο χάρτη όλα τα μέρη καταγωγής μας.

Έτσι θα φτιάξουμε το χάρτη καταγωγής των μελών της τάξης μας ηλεκτρονικά ... και που ξέρετε ... μπορεί να βρεθούμε και **κοντοχωριανοί** ... να μαστε που λεν: **πατριώτες!!!**

Ότι κι αν είναι η πατρίδα ... δεν χορταίνω να την βλέπω!!

Ακούμε στο you tube ένα τραγούδι για την χώρα μας!!



6 - Πηγή: Fun for kids and parents



7 - Ποίημα: Ιωάννης Πολέμης (1862 - 1924)