

Ευθύς και Πλάγιος Λόγος



Ευθύς Λόγος

Ευθύς Λόγος: Ευθύς λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως τα είπε.

π.χ. - Θέλεις να παίξουμε το απόγευμα;
- Ναι, μετά τις πέντε.

Πλάγιος Λόγος

Πλάγιος Λόγος: Πλάγιος λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου έμμεσα, δηλαδή όπως τα μεταφέρει ένα τρίτο πρόσωπο.

π.χ. Ο Γιώργος ρώτησε τον Κώστα αν θέλει να παίξουν το απόγευμα.
Εκείνος απάντησε ότι θέλει να παίξουν μετά τις πέντε.

Πώς μετατρέπουμε τον ευθύ σε γλάγιο λόγο

Ευθύς λόγος: - Έχεις πολλή δουλειά;

Πλάγιος λόγος: Ο Δημήτρης τον ρώτησε αν έχει πολλή δουλειά.

- προσθέτουμε τα **ονόματα** των προσώπων (π.χ. Δημήτρης),
- βάζουμε **συνδέσμους** για να ενώσουμε τις προτάσεις (π.χ. αν, ότι, πως κ.α.)
- χρησιμοποιούμε **ρήματα** όπως το ρώτησε, απάντησε, είπε κ.ά.
- αλλάζουμε το **πρόσωπο** των ρημάτων από πρώτο σε τρίτο (π.χ. έχεις → έχει),
- παραλείπουμε τις παύλες.

Στον ευθύ λόγο τα λόγια ενός προσώπου μπορεί να είναι μέσα σε εισαγωγικά, ενώ προηγείται διπλή τελεία.

Στην περίπτωση αυτή, όταν μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, παραλείπουμε τα εισαγωγικά και τη διπλή τελεία, ενώ κάποιες λέξεις μπορεί ν' αλλάξουν ανάλογα με το νόημα.

π.χ. Ο δάσκαλος είπε: «Ανοίξτε τα βιβλία σας» (ευθύς λόγος)
Ο δάσκαλος είπε ν' ανοίξουν τα βιβλία τους. (πλάγιος λόγος)



ΑΣΚΗΣΕΙΣ



1. Μετατρέπω τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

«Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα;» την ρώτησα.

«Νίκο, διάβασε τα μαθήματά σου» είπε ο μπαμπάς.

Η δασκάλα ανακοίνωσε: «Αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα»

«Πότε θα φύγεις;» ρώτησε η Μαρία τον Στέλιο

2. Μετατρέπω τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.

Η κυρία Φωτεινή είπε να μην κάνουμε φασαρία.

Ο Μιχάλης ρώτησε την μαμά του τι θα φάνε.

Ο αδερφός του τον συμβούλεψε να μην βιάζεται.

Ο γυμναστής ρώτησε πόσα παιδιά θέλουν να παίξουν μπάσκετ.

3. Ξαναγράφω τον διάλογο μεταφέροντας τα λόγια των προσώπων σε πλάγιο λόγο.

- Καλημέρα Κοκκίνοσκουφίτσα! *είπε ο λύκος*
- Καλημέρα, λύκε! *απάντησε η Κοκκίνοσκουφίτσα*
- Πού πηγαίνεις πρωί πρωί Κοκκίνοσκουφίτσα; *ρώτησε ο λύκος*
- Πάω στη γιαγιά μου, *απάντησε εκείνη*
- Τι κουβαλές στο καλάθι σου; *ρώτησε απορημένος ο λύκος*
- Λίγο φαγητό και κρασί, *απάντησε η Κοκκίνοσκουφίτσα.*

