



Τα Χριστούγεννα...

ανά του κόσμο

Συνεργάστηκαν οι μαθητές:

- ❖ Γκαδρής Αλέξανδρος
- ❖ Δεμέρκου Ευαγγελία-Αναστασία
- ❖ Δημουλίτσας Νικόλαος
- ❖ Ζιάβρα Αικατερίνη
- ❖ Ζάβρας Φώτιος
- ❖ Κατσούρης Μάριος
- ❖ Μητσάκης Σεραφείμ
- ❖ Ντόβα Αικατερίνη
- ❖ Παπαρούπα Ιωάννα
- ❖ Πολύζος Αντώνιος
- ❖ Προκοπίδη Σοφία
- ❖ Χανιώτη Βασιλική-Ποθητή
- ❖ Χατζηλία Γεωργία



Οργάνωση και επιμέλεια υλικού:

Μαρία Δαγαλάκη (καθ. Μουσικής)

Κάθε χώρα έχει τα δικά της ήθη και έθιμα για τα Χριστούγεννα, που άλλοτε μοιάζουν με τα δικά μας και άλλοτε όχι. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φαντασία και η ποικιλία των ιστοριών αυτών είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Υπάρχουν έθιμα που σπάνε το «κατεστημένο» των τυπικών συμβολισμών χαράς και φλερτάρουν επικίνδυνα με το περίεργο.

Ας δούμε λοιπόν, μερικά από τα πιο αλλόκοτα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα του κόσμου, όπως το στόλισμα της μπανάνας στην Ινδία, την έκθεση γλυπτών λαχανικών στο Μεξικό, τα... ιδιαίτερα είδωλα της φάτνης στην Καταλονία, το παγκόσμιο πρωτάθλημα των Άγιων Βασιληδών στην Ελβετία και πολλά άλλα.



ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ – ΤΟ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ



Οι Γιουγκοσλάβες τη μέρα του τραπεζώματος ραντίζουν τα τραπεζομάντηλά τους με κρασί για να μη ντραπούν οι φιλοξενούμενοί τους σε περίπτωση που λερώσουν κάποιο.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ/ΑΥΣΤΡΙΑ – ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΡΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Στην Αυστρία, η περίοδος των Χριστουγέννων, ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου. Οι Αυστριακοί τοποθετούν στο χριστουγεννιάτικο στεφάνι τους, κεριά τα οποία και ανάβουν ένα – ένα κάθε Κυριακή μέχρι να φτάσει η 24η Δεκεμβρίου. Ενώ τα δώρα τα μοιράζει στα παιδιά ο Άγιος Νικόλαος στις 6 Δεκεμβρίου.

Το έθιμο του Κράμπους έχει τις ρίζες του στην Γερμανική παράδοση. Ο Κράμπους είναι ένα τέρας που εμφανίζεται για να τιμωρήσει όσους δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά. Οι νέοι συνηθίζουν να μασκαρεύονται ως Κράμπους και βγαίνουν στους δρόμους της Αυστρίας, της Ρουμανίας, της Βαυαρίας και άλλων Βαλκανικών χωρών και τρομάζουν τα μικρά παιδιά.



ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



Στη Γερμανία συναντάται συχνά το έθιμο του λεγόμενου Adventskranz. Πρόκειται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα στεφάνι. Στο στεφάνι απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κάθε Κυριακή ανάβουν ένα κεριά παραπάνω, μειρώντας αντίστροφα το χρόνο που απομένει για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Δηλαδή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν ένα κεριά, την επόμενη βδομάδα δύο, την μεθεπόμενη τρία και τελικά την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν τέσσερα κεριά.

Από τις αρχές του Δεκέμβρη, τα παιδιά αντί για τις κάλτσες τους αφήνουν έξω τα παπούτσια τους να τα γεμίσει ο Αι-Βασίλης με γλυκά. Αν δεν ήταν καλά παιδιά τη χρονιά που πέρασε, αντί για γλυκά θα βρουν κλαδιά μέσα.

Επίσης, στην Γερμανία συνηθίζουν να κρύβουν και ένα αγγουράκι τουρσί στα κλαδιά του δέντρου και όποιο παιδί το βρει, κερδίζει δώρα που του μοιράζουν αυτοί που έκρυψαν το αγγουράκι.



ΙΤΑΛΙΑ – Η ΚΑΛΗ ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΠΕΦΑΝΑ

Στην Ιταλία, η περίοδος των Χριστουγέννων διαρκεί από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου που είναι και η μέρα των Θεοφανείων. Ο κόσμος μαζεύεται στις πλατείες όπου διεξάγεται διαγωνισμός για την καλύτερη φάτνη. Το βράδυ καίνε το κούτσουρο των Χριστουγέννων, ενώ το Λυχνάρι της Μοίρας φέρνει δώρα σε όλους.

Κατά την Ιταλική παράδοση, παραμονή Θεοφανείων η καλή μάγισσα Μπεφάνα, πετάει πάνω από τα σπιτία με την μαγική της σκούπα και αφήνει χριστουγεννιάτικα δώρα στα «καλά» παιδιά, ενώ αντίθετα στα «άτακτα» αφήνει ένα σακί με κάρβουνο.



ΠΟΛΩΝΙΑ

Στην Πολωνία, το πρώτο αστέρι που θα εμφανιστεί στον ουρανό την παραμονή των Χριστουγέννων σηματοδοτεί την έναρξη της γιορτής.

ΤΣΕΧΙΑ – ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ



Το Χριστουγεννιάτικο έθιμο στην Τσεχία έχει να κάνει με το γάμο και αφορά στις ανύπαντρες κοπέλες. Την παραμονή των Χριστουγέννων οι ανύπαντρες για να μάθουν τι τους επιφυλάσσει η νέα χρονιά, στέκονται με την πλάτη στην εξώπορτα του σπιτιού τους και πετούν το ένα τους παπούτσι πίσω από τον ώμο τους. Αν το παπούτσι προσγειωθεί με τη μύτη στραμμένη προς την πόρτα, σημαίνει ότι η κοπέλα θα παντρευτεί μέσα στην ερχόμενη χρονιά. Επίσης, τα εορταστικά στολίδια του δέντρου είναι τσόφλια αυγών βαμμένα με διάφορα χρώματα και μοτίβα.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ – ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ



Το έθιμο στη Σλοβακία απαιτεί ο πρεσβύτερος του σπιτιού να πάρει μια κουταλιά από το παραδοσιακό πιάτο, το οποίο φτιάχνεται από ψωμί, σπόρους παπαρούνας, γάλα, ζάχαρη ή και νερό, και να το εκτοξεύσει στο ταβάνι. Όσο καλύτερη θα είναι η σοδειά μέσα στο χρόνο, λέει το έθιμο.

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΔΩΝ

Σε πόλη της Ελβετίας γίνεται κάθε χρόνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα των Άγιων Βασιληδων. Τι σημαίνει αυτό; Ομάδες απ' όλο τον κόσμο, ντυμένες πάντα ως Άγιοι Βασιλίδες, διαγωνίζονται σε επίκαιρα αγωνίσματα όπως το σκαρφάλωμα της καμινάδας, ο στολισμός μελόπιτας, και ράλι με χιονοπέδιλα.



ΒΕΛΓΙΟ

Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με την ημέρα του Sinterklaas και με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet που μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις κάλτσες των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το άλογο του Sinterklaas. Ο Sinterklaas είναι ο Άι Βασίλης.

ΓΑΛΛΙΑ



Στη Γαλλία, η παραμονή των Χριστουγέννων είναι εργάσιμη ημέρα. Ο Pere Noel, ο δικός τους δηλαδή Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του, το βράδυ



της 24ης Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα οι Γάλλοι, δίνουν στο εορταστικό τραπέζι τόσο των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς, το οποίο και γεμίζουν με διάφορα φαγητά και γλυκά. Τα αλεξανδρινά λουλούδια, τα αποκαλούν «αστέρια των Χριστουγέννων» και τα επιλέγουν τόσο για να στολίσουν το σπίτι τους, όσο και για

δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.



ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΦΑΤΝΗΣ



Ένα έθιμο μοναδικό και ιδιαίτερο που δεν μοιάζει με κάποιο άλλο είναι αυτό που επικρατεί στην Καταλονία και πρόκειται για τα caganers. Αυτά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μικρά είδωλα σε μορφή

ανθρώπου, ο οποίος φορά παραδοσιακή στολή, έχει πάντα κατεβασμένο παντελόνι και στέκεται σε στάση... αφόδευσης. Οι Καταλανοί συνηθίζουν να το κρύβουν στη φάτνη και όποιος το βρει είναι αρκετά τυχερός, αφού συμβολίζει την καλή συγκομιδή και την καλή τύχη της επόμενης χρονιάς. Η φιγούρα αυτή απεικονίζει πολλές φορές δημόσια πρόσωπα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ... ΝΕΚΡΟΥΣ

Ονομάζεται “Consoda” και είναι ο τρόπος των Πορτογάλων να τιμούν όσους έχουν φύγει από τη ζωή. Συγκεκριμένα, το πρωί των Χριστουγέννων στήνουν μια μικρή γιορτή σε κάθε σπίτι και στο τραπέζι βάζουν επιπλέον σερβίτσια για τις ψυχές των νεκρών.



ΙΣΠΑΝΙΑ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ



Για τους Ισπανούς τα Χριστούγεννα είναι η πιο σημαντική εορτή του χρόνου και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς γιορτάζει όλη η οικογένεια μαζί. Την ημέρα των Χριστουγέννων οι Ισπανοί βουτούν στα παγωμένα νερά της Βαρκελώνης.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ο «ΜΑΥΡΟΣ ΠΙΤ»

Ο «Μαύρος Πέτρος» είναι η δημοφιλής γιορτινή φιγούρα της Ολλανδίας, που περνά το χρόνο σκάβοντας στα ανθρακωρυχεία (εξ' ου και το μαύρο χρώμα του), ανεβοκατεβαίνει με άνεση τις καμινάδες των σπιτιών, αφού ο καπνός και τα κάρβουνα πλέον δεν τον ενοχλούν. Σύμφωνα με την παράδοση, το κόμπι του είναι να παρακολουθεί τα παιδιά, δίνοντας στη συνέχεια αναφορά στον Άγιο Βασίλη για το ποια ήταν καλά και ποια όχι, αλλά και να τον συνοδεύει στο μοίρασμα των δώρων. Τα κακά παιδιά, αντί για δώρα βρίσκουν από τον Μάυρο Πέτρο μια κάλτσα γεμάτη με κάρβουνα.



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ



Οικογένειες στη Φινλανδία συνήθως επισκέπτονται τους τάφους των προγόνων και των συγγενών τους την παραμονή των Χριστουγέννων για να ανάψουν κεριά στη μνήμη τους. Ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν τάφους συγγενών τους κοντά, επισκέπτονται νεκροταφεία για να τοποθετήσουν τα κεριά προς τιμήν των μελών της οικογένειάς τους που έχουν ταφεί αλλού. Ως εκ τούτου, την παραμονή των

Χριστουγέννων, τα νεκροταφεία θα πρέπει να φωτίζονται με κεριά και να παρουσιάζουν όμορφο θέαμα. Τρόφιμα θα πρέπει επίσης να αφήνονται στα τραπέζια και τα μέλη της οικογένειας να κοιμούνται στο πάτωμα για να δώσουν στο νεκρό ένα ωραίο γεύμα και ένα μέρος για να ξεκουραστεί όταν τους επισκέπτεται.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΟΙ ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ



Ένας νορβηγικός θρύλος λέει ότι την παραμονή των Χριστουγέννων μάγισσες και κακά πνεύματα εμφανίζονται ψάχνοντας να βρουν σκούπες, για να τις καβαλήσουν και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Για να μην συμβεί αυτό, οι Νορβηγοί κρύβουν όλες τις σκούπες του σπιτιού, ενώ οι άντρες βγαίνουν έξω και πυροβολούν στον αέρα για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Επιπλέον, αφήνουν μια γαβάθα κυλό, στη σιταποθήκη για να φάει ο καλικάντζαρος που προστατεύει το κτήμα τους, ενώ αφού στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο πιάνονται όλοι χέρι-χέρι γύρω από αυτό και τραγουδούν τρία χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Πάντως, τα Χριστούγεννα στη Νορβηγία έχουν τις ρίζες τους σε αρχαία γεωργικά έθιμα του Χειμώνα και της εποχής της συγκομιδής.

ΣΟΥΗΔΙΑ – «ΜΗΝ ΠΥΡΠΟΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΣΙΚΑ»

Ποιος θα κάψει φέτος την κατσίκα; Από το 1966 και κάθε χρόνο στην πόλη Gavle της Σουηδίας, στήνεται μία τεράστια αχυρένια κατσίκα ύψους 13 μέτρων. Το έθιμο αυτό ενδεχομένως συνδέεται με τον Σκανδιναβό θεό Thor, ο οποίος είχε ένα ιπτάμενο άρμα με δύο κατσίκες. Όμως, η αχυρένια κατσίκα γίνεται κάθε χρόνο στόχος εμπρηστών με αποτέλεσμα οι



κάτοικοι να στοιχηματίζουν κάθε φορά για το αν και για πόσο θα καταφέρει να... επιβιώσει. Έτσι έγινε έθιμο.

Επίσης, στην Σουηδία δεν υπάρχει βασιλόπιτα, αλλά μία πουτίγκα με ένα κρυμμένο αμύγδαλο. Ο τυχερός που θα το βρει ίσως μέσα στον επόμενο χρόνο να παντρευτεί.

Ένα άλλο έθιμο είναι το έθιμο της «Λουτσία» – σύμβολο δηλαδή του φωτός. Στις 13 Δεκεμβρίου το πρωί, το μεγαλύτερο κορίτσι της οικογένειας, ντυμένο στα λευκά, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και μοιράζει ζεστό καφέ με κουλουράκια. Στο κεφάλι φορά στεφάνι με αναμμένα κεριά ενώ τραγουδά κάλαντα, βασισμένα στον ρυθμό του ναπολιτάνικου τραγουδιού «Σάντα Λουτσία».

ΡΩΣΙΑ – Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Στη Ρωσία, έχουν το χριστουγεννιάτικο έθιμο, να ντύνουν μία νεαρή κοπέλα στα λευκά για να παραστήσει την Παναγία. Στις 6 Ιανουαρίου, πολλές περιοχές της Ρωσίας με ορθόδοξους χριστιανούς, βασισμένοι στο Ιουλιανό ημερολόγιο γιορτάζουν την παραμονή των Χριστουγέννων, γνωστή και ως «Σοτσέλνικ».



ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ

Η ουκρανική παράδοση προστάζει την προσθήκη ιστού αράχνης στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σύμφωνα με το μύθο μία φτωχή χήρα έμενα με τα παιδιά της σε μία κρύα καλύβα και τα παιδιά είχαν βάλει στο μάτι ένα όμορφο έλατο που μεγάλωνε έξω από το σπίτι τους αλλά δεν είχαν με τίποτα να το διακοσμήσουν. Η μητέρα στεναχωρήθηκε πολύ και κοιμήθηκε κλαμένη, αλλά οι αράχνες του σπιτιού, το κατάλαβαν και σόλισαν



το δέντρο με τον ιστό τους. Το πρωί, μόλις ο ήλιος έπεσε πάνω στο δέντρο, φάνηκαν οι χρυσαφένιες και ασημένιες κλωστές από τις αράχνες και η μητέρα δεν ξαναζήτησε ποτέ τίποτα άλλο.

ΕΣΘΟΝΙΑ – ΣΑΟΥΝΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ



Τα Χριστούγεννα είναι η καταλληλότερη περίοδος για ουσιαστικό χρόνο με την οικογένεια. Έτσι οι Εσθονοί, φροντίζουν να κάνουν σάουνα ανήμερα των Χριστουγέννων οικογενειακώς.



ΛΕΤΟΝΙΑ – ΔΩΡΑ ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ



Τα δώρα δεν έρχονται στις 25 ή στις 31 του μηνός, αλλά... κάθε μέρα. 12 μέρες διαρκούν οι γιορτές και όλοι κάνουν δώρα σε όλους κάθε μία από αυτές!

ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΠΟΥΤΙΓΚΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ

Την ημέρα των Χριστουγέννων σερβίρεται η χριστουγεννιάτικη πουτίγκα. Κάθε μέλος της οικογένειας (ειδικά τα παιδιά) ανακατεύουν το μείγμα σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού, ενώ κάνουν μια ευχή. Παλαιότερα, έβαζαν ένα κέρμα στο μείγμα το οποίο θα έφερνε πλούτο σε όποιον το έβρισκε ή ακόμα κι ένα δαχτυλίδι για να φέρει τύχη στο γάμο και μια δακτυλήθρα για καλή τύχη στη ζωή. Η διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα Αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι, καθώς και κλαδιά «γκι» που κρέμονται από την οροφή και σύμφωνα με τη παράδοση, όποιος στέκεται κάτω απ' αυτό πρέπει να ανταλλάξει φιλία με αγαπημένα πρόσωπα. Το εορταστικό τραπέζι περιλαμβάνει απαραίτητως



εκτός από πουτίγκα και γαλοπούλα, κρεατόπιτα και μπιφτέκια με σάλτσα από γουρούνι.

Στη Μεγάλη Βρετανία, τα παιδιά όταν γράφουν γράμμα στον “Father Christmas”, το ρίχνουν στο τζάκι ώστε ο καπνός να το πάρει μαζί του και από την καμινάδα να το οδηγήσει στον Βόρειο Πόλο. Επίσης η παράδοσή τους θέλει να αφήνουν μπράντι για τον Άι Βασίλη και καρότα για τον Ρούντολφ, ενώ τα παιδιά κρεμούν χριστουγεννιάτικες κάλτσες, για να τις γεμίσει με γλυκά ο πατέρας των Χριστουγέννων.

ΟΥΑΛΙΑ – ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΑΛΟΓΟ

Από τα Χριστούγεννα μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου, κάποιος ντύνεται άλογο, χρησιμοποιώντας αληθινό σκελετό αλόγου, και μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν με την ελπίδα ότι ο οικοδεσπότης θα τους προσφέρει φαγητό ή ποτό.



ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΦΟΝΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 13 ΑΓΙΟΙ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ

Όχι έναν, όχι δύο, ούτε τρεις αλλά 13 Άγιους Βασίληδες έχει η παράδοση της Ισλανδίας και τους θέλει να μοιάζουν με κοντά, άσχημα αλλά τρισχαριτωμένα τρολ. Σύμφωνα με τον μύθο, ξεκινούν τις «επισκέψεις» τους από τις 12 Δεκεμβρίου και για τον υπόλοιπο μήνα βγαίνει στα σπίτια κάθε διαφορετικό από αυτά. Ο στόχος τους; Να σκορπίζουν έναν ευχάριστο πανικό με τις σκανδαλιές τους, καθώς μπαίνουν στα σπίτια από το τζάκι και σκορπίζοντας γύρω τους αστερόσκηνη, κάνουν συνεχώς μικρές φάρσες στους κατοίκους τους. Επίσης, την παραμονή των



Χριστουγέννων, τοποθετούν στα παράθυρα των σπιτιών τους, ένα αναμμένο κερί για να καλωσορίσουν την Μαρία και τον Ιωσήφ.

Μια άλλη λαϊκή παράδοση της Ισλανδίας θέλει μια τεράστια και τρομαχτική γάτα, να ανεβαίνει στις οροφές των σπιτιών και να τρώει τα παιδιά που δεν είναι φρόνιμα.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΜΙΑ ΜΠΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ



Στην Ιρλανδία, χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για μπότες, κρεμούν στο τζάκι μεγάλες τσάντες για να αφήσει μέσα ο Άγιος Βασίλης τα δώρα του. Αφήνουν επίσης, ένα ποτήρι μπύρα Guinness και ένα κομμάτι κρεατόπιτα στην εξώπορτα του

σπιτιού τους, για να τα βρει ο Άγιος Βασίλης όταν θα τους επισκεφτεί.

Τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο τοποθετείται στο περβάζι. Το αναμμένο κερί στα παράθυρα είναι ένα σύμβολο καλωσορίσματος της Μαρίας και του Ιωσήφ, οι οποίοι εκείνο το βράδυ ψάχνουν απεγνωσμένα ένα πανδοχείο.



ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – ΕΝΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ



Στη Γροιλανδία το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μόνο συνηθισμένο δεν το χαρακτηρίζει κανείς. Περιλαμβάνει το παραδοσιακό φαγητό Mattak, δηλαδή ωμό δέρμα φάλαινας με λίπος, καθώς και το παραδοσιακό kiviak το οποίο ουσιαστικά είναι ένα είδος μικρού πουλιού,

τυλιγμένο με δέρμα φώκιας που το θάβουν για αρκετούς μήνες προκειμένου να το απολαύσουν αφού έχει αποσυντεθεί.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ



Στην Αυστραλία το παραδοσιακό μέσω μεταφορά του Άγιου Βασίλη δεν είναι το έλκηθρο αλλά το... τζετ σκι, καθώς στο νότιο ημισφαίριο έχουν Καλοκαίρι την περίοδο των Χριστουγέννων.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Στην Αίγυπτο η ημέρα των Χριστουγέννων γιορτάζεται στις 7 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή οι πλούσιοι μοιράζουν λουκουμάδες. Οι «κόπτες» φτιάχνουν γλυκά μπισκότα, πάνω στα οποία κάνουν το σχήμα του σταυρού.

ΛΙΒΑΝΟΣ – ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ ΚΑΙ ΡΕΒΙΘΙΑ

Αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι Λιβανέζοι επιλέγουν να φυτέψουν σπόρους από φασόλια, φακές, ρεβίθια και βρώμη, δύο εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα.

Έπειτα, στολίζουν τις φάτνες τους με την βλάστηση των σπόρων τους, για να αναπαραστήσουν τη γέννηση του Χριστού.

Το πρωινό των Χριστουγέννων όλη η οικογένεια τρώει κοτόπουλο με ριζί και το παραδοσιακό Kibbe.

ΚΕΝΥΑ – ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Στην Κένυα, λόγω του κλίματος τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά: το χριστουγεννιάτικο γεύμα θυμίζει καλοκαιρινή ημέρα χαλάρωσης αφού αντί



να φάνε γαλοπούλα κάνουν μπάρμπεκιου στον κήπο. Μάλιστα, εκεί στολίζουν τις εκκλησίες με μπαλόνια, λουλούδια και κορδέλες. Επίσης συνηθίζουν να στολίζουν φοίνικες και δέντρα μάνγκο με καμπανούλες, κεριά και ψεύτικο χιόνι.



ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-Η ΚΑΜΠΙΑ

Την ημέρα των Χριστουγέννων οι κάτοικοι της Ν. Αφρικής απολαμβάνουν μαζί με τις άλλες λικουδιές του γιορτινού τραπέζιού και τηγανητές κάμπιες νυχτοπεταλούδας, όχι όποιου και όποιου είδους, αλλά το αυτοκρατορικό!



ΙΑΠΩΝΙΑ – ΗΟΤΕΙΟΣΗΟ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Κι όμως, στην Ιαπωνία γιορτάζουν τα Χριστούγεννα παρά το γεγονός ότι μόνο το 1% του πληθυσμού της είναι χριστιανοί. Τα Χριστούγεννα όμως αποτελούν περισσότερο ένα εμπορικό event. Οι Ιάπωνες τρώνε τα διάσημα κοτόπουλα KFC, που έχει επικρατήσει χάρη σε μία πολύ επιτυχημένη διαφήμιση της εταιρίας το 1974. Το junk food έχει την τιμητική του ακόμα και αυτές τις γιορτινές μέρες, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς ελεύθερο τραπέζι αν δεν έχει κάνει κράτηση.



Τα δώρα στα παιδιά τα φέρνει ο Hoteiosho, μια ιαπωνική θεότητα που έχει μάτια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού για να βλέπει ποια παιδιά ήταν φρόνιμα και ποια όχι στην διάρκεια της χρονιάς.

ΙΝΔΙΑ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΝΓΚΟ



Στην Ινδία, μόνο το 2,3% του πληθυσμού είναι Χριστιανοί οι οποίοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σαν τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά αντί για έλατα ή πεύκα (δεν υπάρχουν), διακοσμούν μπανανιές και μάνγκο στους δρόμους ενώ χρησιμοποιούν ακόμη και τα φύλλα αυτών των δέντρων για να διακοσμήσουν τα σπίτια τους.

ΚΑΝΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ

Το καναδέζικο ταχυδρομείο έχει δημιουργήσει ειδικό ταχυδρομικό κώδικα (H0H 0H0), για να μπορούν τα παιδιά να στέλνουν τα γράμματά τους στον Άι Βασίλη, αλλά και οι εργαζόμενοι απαντούν στα γράμματά τους. Μέσα σε 27 χρόνια μάλιστα, έχουν απαντηθεί 15 εκατομμύρια γράμματα.



ΗΠΑ – ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΙΚΛΕΣ



και ξεκίνησε την παράδοση αυτή.

Πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα έχουν στον στολισμό τους και πίκλες. Η παράδοση λέει ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, ο John C. Lower πεινούσε πολύ και ζήτησε από τον δεσμοφύλακά του φαγητό, μια πίκλα. Η πράξη αυτή συμβολίζει την ευσπλαχνία,



ΧΑΒΑΗ – ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ WIND SURF

Οι Χαβανέζοι, αφού φάνε χοιρινό, noodles και σολωμό, παίζοντας γιουκαλίλι τραγουδούν τα κάλαντα. Στη συνέχεια, τα παιδιά πηγαίνουν στην παραλία για να δοκιμάσουν το wind surf που συνήθως παίρνουν για δώρο.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μέσα στο καλοκαίρι, εποχή κατάλληλη για βόλτες, πικ-νικ και βαρκάδες. παραδοσιακά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι υπάρχουν γαλοπούλα, ψάρι, σαμπάνια και παγωτά.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Τη νύχτα των Χριστουγέννων, οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους και πυροβολούν με το όπλο τους.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ – ΠΑΤΙΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Στη Βενεζουέλα οι εορτασμοί των Χριστουγέννων διαρκούν κάθε χρόνο από τις 16 του Δεκέμβρη μέχρι την παραμονή. Τα πραγματοποιούνται εκκλησιαστικές λειτουργίες μεγάλης κλίμακας στις οποίες οι άνθρωποι συνηθίζουν να πηγαίνουν με roller. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται μέχρι τις 20:00 για να μπορούν χρησιμοποιούν τα πατίνια τους ελεύθερα όλες τις μέρες. Το έθιμο μάλιστα υπαγορεύει στα μικρά παιδιά να παίρνουν μια μεγάλη κλωστή, να δένουν τη μία άκρη στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού τους και την άλλη να την αφήσουν να κρέμεται έξω από τα παράθυρά τους. Το επόμενο πρωί, οι άνθρωποι που περνούν με τα πατίνια έξω από το παράθυρό τους, τραβούν την κλωστή για να τους ξυπνήσουν και να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα.



ΜΕΞΙΚΟ – Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΑ ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ

Κάθε 23 Δεκεμβρίου, η πόλη Οαχάκα στο Μεξικό, παρουσιάζει μία εντυπωσιακή έκθεση από γλυπτά λαχανικά με τα ραπανάκια να κλέβουν την παράσταση. Στην έκθεση αποτυπώνονται παραδοσιακές στιγμές και το φεστιβάλ διαρκεί τρεις μέρες.



ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΕΡΙΩΝ

Προς τιμήν την Θεοτόκου, οι άνθρωποι τοποθετούν κεριά και φωτισμένα φανάρια από χαρτί στα παράθυρά τους, μπαλκόνια και αυλές. Η παράδοση των κεριών έχει αυξηθεί και τώρα ολόκληρες πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα φωτίζονται σαν περίτεχνη οθόνη. Οι γειτονιές ανταγωνίζονται για να δούμε ποιος μπορεί να δημιουργήσει την πιο εντυπωσιακή σύνθεση

***Πηγές:** Όλο το υλικό που περιέχεται στην εργασία αυτή, καθώς και οι φωτογραφίες, έχουν παρθεί από το διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται καθαρά για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς.*

Κ Α Λ Ε Σ Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ !

