

6° Δημοτικό Σχολείο  
Λιβαδειάς

Δ' Δημοτικού

# Η Τετάρτη Δημοτικού παρουσιάζει:

# Αναμνήσεις του καλοκαιριού



Λιβαδειά 2015 - 2016



## Εισαγωγή

Το καλοκαίρι είναι μια ευχάριστη ανάπαυλα από τις δραστηριότητες του σχολείου και της καθημερινής ρουτίνας.

Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαμε να σας διηγηθούμε ένα αστείο περιστατικό από τις καλοκαιρινές μας διακοπές... πραγματικό ή φανταστικό, δεν έχει σημασία. Αφού αφηγηθήκαμε το περιστατικό, ζωγραφίσαμε και κάτι σχετικό. Έπειτα μαζέψαμε τις εργασίες μας και αφού τις επεξεργαστήκαμε, τις ενώσαμε σε ένα μικρό βιβλίο για να το έχουμε όλη τη χρονιά στη βιβλιοθήκη της τάξης.

Διαβάζοντας την εργασία θα βρείτε αρκετά εκφραστικά ή ορθογραφικά λάθη. Επειδή ήταν η πρώτη προσπάθεια παραγωγής γραπτού λόγου στην Δ' τάξη, αποφάσισα να μην τα διορθώσω, ώστε να παρακινήσω τους μαθητές μου στις επόμενες εργασίες να είναι πιο προσεκτικοί και να ελέγχουν πάντα τα γραπτά τους.

Ελπίζουμε, διαβάζοντας την εργασία μας, να γελάσετε με την ψυχή σας! Καλή ανάγνωση!

Ο δάσκαλος της τάξης

Σαμούχος Πέτρος

## «Το τέλειο καλοκαίρι?»

Μέρου το καλοκαίρι πέρασα τέλεια γιατί πήγα κατασκήνωση στην Παιδοργάνη.

Στην κατασκήνωση πήγα με τον μεγάλο μου αδελφό την κολλητή μου που την λένε Μαριάννα και τον Κωνσταντίνου.

Την πρώτη κέρα όταν έβγαλα από την τουαλέτα έπεσα και χτύπησα το πόδι μου, αλλά τελικά πήγα στον γιατρό της κατασκήνωσης και μου είπε ότι δεν είναι τίποτα.

Τελικά δεν έφυγα από την κατασκήνωση, και κάθισα ακόμα.

Όταν ήρθε η κέρα να φύγω στεναχωρήθηκα λιγάκι γιατί πέρασα ποσό γρήγορα.

Αυτό το καλοκαίρι  
πέρασα  
τέλεια!!!



## Γκαντεμιά

Όταν πήγα διακοπές στον Πόρο ήμουν μωρό ακόμα και πήγα με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδελφό μου και τον αδελφό μου.

Μια μέρα αρρώστησα με 40 πυρετό και εκλάμπα πάρα πολύ. Αυτό έγινε εξαιτίας του γειτονάκις, ο οποίος μας καίτασε. Ο γιατρός είπε ότι δεν πρέπει να κάνω μπάνια στη θάλασσα, μετά αναγκαστικά έπρεπε να μείνω συνέχεια στο ξενοδοχείο με έναν από τους γονείς μου και ο άλλος να ηγαινει με τον αδελφό μου στην παραλία.

Μετά από αυτό, όμα μπορούσα να μελώσω. Θα έλεγα: "Μαμά και μπαμπά θέλω να μετακομίσουμε!"

Ελένη Γ.

## « Αγγλία »

Εγώ πήγα στην Αγγλία με την οικογένειά μου  
Μετά πήγα στο Λονδίνο και σε ένα πεντάστερο  
ξενοδοχείο. Εγώ ήθελα να πάμε στο Μπικ Μπεν και  
Πήγαμε. Μετά είδα τον Αγουέρο και έτρεξα να του πάρω  
αυτογραφο. Αφού είχαμε μείνει εκεί ένα βήνα φύγαμε.  
Εμάθα ότι ο Αγουέρο θα πείθονε στην Α.Ε.Κ.  
Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι μας από την χάρη και επειδή  
Αγουέρο είχε έρθει στην αγαπημένη μου ομάδα. Στην ΑΕΚ.

Δ.ημήτρης Κε



«Το Περσινό Καλοκαίρι»

Μία μέρα του περσινού καλοκαιριού, σε ένα μαγικό  
ξενοδοχείο είχε μία τεράστια πισίνα. Εγώ βούτιζα,  
αλλά δεν είχε νερό και εγώ έσπασα το κεφάλι, το  
χέρι και το πόδι μου.

Η οικογένειά μου με πήγε στο νοσοκομείο και ο  
αδελφός μου πλήρωσε.

Έγινα καλή. Μετά δειγματοληψία στη μαμά μου  
αυτά που έγιναν: «Μαμά, δεν είχε νερό η πισίνα  
και έσπασα το κεφάλι, το χέρι και το πόδι μου.  
Ο Πάνος πλήρωσε το νοσοκομείο.»

Μετά φύγαμε και τα συναισθήματά μου δεν  
ήταν καλά. Δεν ήθελα να ξαναπάω εκεί ποτέ!



## « Το μαγικό καλοκαίρι »

Μια μέρα ενός μαγικού καλοκαιριού περπάταγα και στο βάθος βλέπω πολλά, πάρα πολλά δελφίνια. Μπήκα μέσα και ένα με πλοήγησε, το χαιδεύα, με πήγε βόλτα του έδωσα την μπάλα μου και παίξαμε.

Το απόγευμα μέσα στο νερό κοιτάξαμε τον ήλιο να δύει, πέρασαν λίγες ώρες και με αποχαιρέτησε. Στεναχωρήθηκα που το έχασα, αλλά το είδα ερωτευμένο με ένα θηλυκό.

Φώναξα δυνατά « Αυτή η θάλασσα είναι μαγική », μετά είδα και τα υπόλοιπα, φύγανε είπα « Δεν περάσει εσάλου όλο και κάτι θα ξανάρθει ».

Όπως πέρασαν όρκες και μία μικρή που ήταν στα ρηχά, πήγα μέσα και παίξαμε, όμως εφυγε.

Όταν γύρισα σπίτι έπαιξα με το τάρπλετ.

Και όταν κοιμήθηκα είδα το δελφίνι μου.



« Το σουπερ καλοκαίρι »

Το καλοκαίρι πέρασα σουπερ ηχηρά  
στην Αντίκηρα και κάναμε κάθε μέρα  
μπάνιο ηχηρά με την οικογένειά σου  
και συναντήσα τα ξαδέλφια μου  
στην αρχή ηχηρά φέσα ξαδέλφια  
σους βαλίτσες και πήδη ξαφέ και ξανα  
πήδη ξαφέ.  
Αυτο το καλοκαίρι ήταν το πιο  
ωραίο, φανεραστικό και υπέροχο  
και δε μπορώ να το ξεχάσω

Ροσέλα Τ.





Η καλύτερη μέρα του καλοκαιρού.

Το περασμένο καλοκαίρι ήμουν διακοπές στα Καμένα Βούρλα.

Ένα βράδυ πήγα στο λούνα πάρκ με την οικογένειά μου και την οικογένειά των καλών μου φίλων Κωσταντίνου και Βασίλη. Τυχαία βρήθικαμε με τον συμμαθητή μου Τζανί.

Πρώτα πήδαμε στα συγκρούμενα αυτοκινήτια, ήταν η τυχερή μας βραδιά και κέρδισαμε 2 φορές. Μετά ανέβηκαν στη ρόδα και κοιτούσαμε όλη την πόλη και την θάλασσα από ψηλά.

Αρδότερα παίξαμε μπάσκετ και βάλουμε 12 πόντους. Τελευταίο αφήσαμε τον σάτσο που πιάνεις μπάλες ποδοσφαίρου και αρκουδάκια. Εδώ και όσι φίλοι πιάσαμε 4 μπάλες ποδοσφαίρου και 4 αρκουδάκια. Μόλις τελιώσαμε από το λούνα πάρκ πήδαμε στο Ροασιάλ και ψαξαμε κρέπες και βιάφλες και παίξαμε μλσ κτρο νικά.

Αυτή τη βραδιά θα μου μείνει άξεχαστη γιατί διασκέπασα με τους φίλους μου.

Βασίλη

Εσύ

Σπύρος


Κωσταντίνος



## «Μια ωραία εμπειρία»

Στις φετινές διακοπές όταν πήγαίνομε με την οικογένεια μου από την Χαλκιδική στην Θεσσαλονίκη, οι γονείς μου σε εμένα και στην αδερφή μου μας είχαν μια έκπληξη.

Όταν φτάσαμε δεν πέρασα στα μάτια μου, Η έκπληξη ήταν μια μέρα στην WATER

LAND. Η WATER LAND έχει τις μεγαλύτερες νεροτσου-  
λιθρες  τις Ευρώπη

Στην αρχή πήγαμε στους πειρατές, μετά στο αρχό πατάρι, στην πισίνα που ήταν ήρεμη και κάθε ώρα έκανε κύμα και τέλος στις κόντρες με σαμπρέλες.

Μετά πήγαμε στο ζωολογικό κήπο της WATER LAND που είχε πολλά ζώα. Αυτή ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Όλα ήταν τέλεια.

Εδέρνη, Κ.



Όπως το καλοκαίρι νέρασα τις πιο όμορφες διακοπές. Γλυπτός  
Είχαμε μαζί με την οικογένειά μου στο Πουρπάκι και μετά στο  
Χυβό μου. Ο Πολιτικός Στάθμος του χυβό μου αρθρώνει υπέροχες  
επιδοτήσεις.

Ενώ μαζί με τον Τάσο, τον Νότη, την Γιάννη, τον Κώστα και τον  
Ηρακλή πήγαμε μέρος στην Τσουβέρλα.

Έβαλα τα δύο μου πόδια ως ένα τσουβέρλα το οποίο κρατούσα  
στη μέση μου με τα δύο χέρια και χοροπηδαίστη από την αμνη-  
σία ως το τρέμα.

Ήταν ο νηπιός και αυτή τη νύχτα με έκανε πολύ χαρούμενο και  
ευτυχισμένο.



Θανάσις Μ.

Το αβελαστό Καλοκαίρι

Το καλοκαίρι που μας πέρασε είχα πάει στην  
Τάκνωθος. Μερην οικογένεια μου όταν φτάσαμε βέω  
του είναι αμρό είχα και πούνα με μεγάλη και οραία  
και ήταν πέντε αστέρον <sup>το ξενοδοχίο</sup> και μετά τα παιδιά στην πούνα  
και έφουχαν εγώ Βοήθαγα τον μπαμπά να ξεφορτώ-

σουμε.

Μετά που πήγαμε στην θάλασσα, μου πέταξε και  
πετρούδες και είχανα καρούμπαλο μετά πήγαμε και πήγαμε  
στο ξενοδοχίο και καναξέ και κάναμε νεους νευθηκα  
με ηρωει πήγαμε να πάρουμε ποζήηρο για να  
πάμε στις σπαλιές και στο ναύαγιο και  
συνανέυσουμε τον φίλο του μπαμπά και πασα-  
με με τα παιδάκια πήγαμε στην θάλασσα και  
παίζαμε ζρελά πεχνήδια και όταν ηκαμε πάει

ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΙ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΜΕ ΨΑΧΝΑΝ ΚΑΙ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΗ Η ΜΕΓΑΛΗ.

Η ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΉΣΑΝ ΠΩΣ ΝΑ ΒΙΑΣΟ ΨΑΡΙΑ  
ΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΩΣ. ΕΣΤΑΝΩ ΜΟΥΝΑ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ.



## Το Περσινό Καλοκαίρι

Το περσινό καλοκαίρι το πέρασα στο Καύπλιο σε ένα ξενοδοχείο που είχε μεγάλα υπνοδωμάτια, πήγα μαζί με την αδελφή μου και τους γονείς μου.

Στην αρχή πήγαμε για μπάνιο στην θάλασσα που ήταν λίγο πιο πέρα, όταν μπήκα μέσα στην θάλασσα χτύπησα σε μια πέτρα και χτύπησα το πόδι μου.

Μετά χύρισαμε στο ξενοδοχείο για να φάμε, το βράδυ οργάνωσα ένα πάρτι και κάναμε βόλτες.

Αυτό το καλοκαίρι ήταν όμορφο επειδή έκανα πολλά μπάνια.

Μηνες



Είχα πάει σε ένα ωραίο ξενοδοχείο στην Πέρδικα με την  
Οικογένειά μου και με έναν φίλο μου.  
Στην αρχή πήγαμε να φάμε φαγητό γιατί ήταν ώρα μεση-  
μεριανού. Μετά πήγαμε στην πισίνα για να παίξουμε πόλο και  
μολις βράδιασε κυρίσαμε στα δωμάτια μας.  
Το βράδυ κοιμήθηκα υπέροχα. Την άλλη μέρα μαζέψαμε τα  
πράγματα μας και φύγαμε. Τις διακοπές τις πέρασα πάρα  
πολύ καλά

Γιάννης Θ.



Πήγαζο καλοκαίρι που πήγα στην Αλυκή με τον αδελφό μου και τους γονείς μου εξοικονομήκαμε για μπάνιο.

Μόλις φτάσαμε στην παραλία βούτιξα στη θάλασσα και επειδή είχα πάρει πολύ φόρα πάτησα έναν αχνό και μου τρήκαν οχτώ αγκάθια τέξερένα στο πόδι.

Μετά βγήκα έξω και το είπα στην μαμά μου. Τότε μου είπε ότι μόλις πληγώνετε στο εξοχικό μας θα μου έβγαζε τα αγκάθια με βελόνα.

Τότε το κόπο που σκεφτόμουν ήταν το πόσο θα πονέσω.



Το πιο όμορφο καλοκαίρι.

Το περσινό καλοκαίρι πήγαμε στον Άγιο Μαυρίκιο και ήταν τέλεια. Είχε δελφίνια, φάλαινες, αλόγα και καρχαρίες. Εκεί πάει ο ρπαμπάς μου για δουλειά. Έχει καρυδιές ψηλότερες από το ταβάνι της τάξης. Εκεί έχει πάρα πολύ ζέστη και το φεγγάρι είναι τεράστιο. Τα αστέρια είναι πολύ φωτεινά και μεγάλα.

Το πρωί πήγαμε για τζέτ σκι και κάναμε βουτιές. Μια φορά ο ρπαμπάς με έσωψε με γυμνάσιο και έκανα φοβερή βουτιά. Τότε όμως έπρεπε να χυρίσουμε. Μόλις φτάσαμε μετά από δύο μέρες πήγα και έπαιξα με τον Χρήστο και πέρασα υπέροχα.



Τελει κα' επρετ  
να ειχα κανει  
εκεινη ασφαλεια  
ζωνη.

Αουτς!

πουφ

## Πέρασ το καλοκαίρι

Πέρασ το καλοκαίρι ήμουσ στην κατασκήνωση.

Με τον αδερφό μου, την Χρύσπη και την Μαριάννα που είναι κάλεσ, φίλεσ, και τον αδερφό της Χρύσπης τον Σωτήρη που είμαστε φίλοσ.

Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο έπεσα και χτύπησα τον στήθνα μου σσχημά αυτό έβλεπε όταν ο Νίκοσ ο Σώκοσ με έριζε.

Και μου ζήτησε συγγνώμη και σηκώθηκα και πήγα στο αρχηγείο.

Οι σκέφεσ μου ήταν ότι παρόλο που έπεσα ήμουσ χαρούμενοσ.

23/09/75

Το καλοκαίρι στην Γαλλία

Το καλοκαίρι το πέρασα στην Γαλλία. Ήμυνα σε  
ένα ξενοδοχείο με την οικογένεια μου και τον  
Τζανί

ΣΤΑΝ αρχή ετοιμασίας και πήγαμε στην  
θάλασσα. Πήρασε ένα ανθίωπος με τζιτζι ένα  
μπουκάκι μπύρας όπου η αντανάκλασή του μας  
τράβαξε την προσοχή. Έτσι δεν προστατεύει την  
ψύχη

Στο τέλος πέρασε ένα παγωτό και πήγαμε στο  
ξενοδοχείο και κοιμηθήκαμε. Πέρασα με φανταστικά  
ήρωα και ο Τζανίς θα σκεφτόμαστε πάντα αυτή  
την ώρα.

Χρήστος Π.



Το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε πήγα για τρίτη χρονιά κατασκήνωση. Έκανα και πάλι νέους φίλους και διασκέδασα με την ψυχή μου.

Τις πρώτες μέρες παίζαμε συνέχεια παιχνίδια και καναμε ζαβολιές όπως μπουχέλο. Αυτό βέβαια γινόταν τις ελεύθερες ώρες γιατί τις υπόλοιπες ώρες είχαμε πολλές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. Όταν τελείωσαν οι ημέρες αποχαιρέτησάμε και κανονίσαμε να ζανιάσου-ναντηθούμε τον επόμενο καλοκαίρι.

Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Ήμουν στεναχωρημένος που αποχωριζόμουν τους φίλους μου αλλά ήμουν και χαρούμενος που θα γύριζα σπίτι μου.

## Καλοκαιρινές Διακοπές ☺

Το φετινό καλοκαίρι το πέρασα στον λογκό με την οικογένεια μου και κάποιους φίλους μου.

Την πρώτη μέρα πήγαμε στη θάλασσα ο αδερφός μου μέσα στο νερό με πήρε κρυφά στους ώμους του και μ' έριξε σε βουτιά τότε χτύπησα στο κεφάλι και έριξα ένα κλάμα μέχρι το γείσινα ακούστηκε! Πάντως εγώ δεν πήρασα τον αδερφό μου αλλά ολοι μου έλεγαν καλή είσαι και εσύ. Όταν φύγαμε από τη θάλασσα πήγαμε βόλτα στα Καμένα Βούρλα στα συγκρούσιμα όπου νίκησα τον αδερφό μου πολλές φορές στα κερσάκια και κέρδινα δωρεάν χώρας.

Τότε ένιωσα ανταγωνισμό προς τον αδερφό μου αλλά τι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή!!!



«Το υπέροχο καλοκαίρι»

Πήρσι το καλοκαίρι τα πέρασαι πολύ ωραία  
πήγα έχω με την αερίτι μου σε μια  
ματασκηνωση.

Το βράδυ εκείνο χορέυαμε και παζαλε

κρηγό' κινηγέο και όλα παικίδια.

Εκεί έπρεσα και σφαμπουλιξα το χέρι  
μου νοναξε πο'ω πήγα σε μια γιατρο' μου  
εβесе και μου εβαλε αλοιφη εψηση  
με εσηροζε κατιος.

Μεζο' απο το μερες. έβρη η μουρια  
παιδια και με ηρε αποχαιρέζουσα αααα  
και σκαφα παρα πο'ω.  
ένιωσα οσι μου αρεσε πο'ω.

Καλοκαίρι κι

Το περασμένο καλοκαίρι πέρασα τις  
διακοπές μου στην Αρκίτα στο σπίτι του θείου μου.  
Το σπίτι βρισκείτο κοντά στη θάλασσα.

Κάθε μέρα πηγαίναμε για μπάνιο στην  
ίδια παραλία, μια μέρα όμως αποφασίσαμε  
να πάμε σε μια παραλία με βράχια και η μαμά  
μου μας υποσχέθηκε πως θα μας αφήσει  
να πηδίσουμε στο τον μεγάλο βράχο και  
να εξερευνήσουμε το βυθό. Μόλις φτά-  
σαμε βάλουμε τις μάσκες και βουτήξαμε  
απο το βράχο.

Ήταν υπέροχα, αχνοί ήταν κολημένοι πάνω  
στα βράχια, μικρά ψαράκια πήγαιναν τρέρα-δίρα  
και εκεί κολυμπούσαμε κατ'τους.

Η ώρα όμως πέρασε γρήγορα και η μαμά  
μου μας είπε πως είναι ώρα να φύγουμε. Στο  
δρόμο για το σπίτι σκευάζονταν τόσο όμορφα  
ήταν όλα αυτά που έχω δει.