



# Η Επετηρίδα του Τμήματος μας

*25ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης*

*ΣΤ2  
2023 - 2024*

*Αποχαιρετούμε το Δημοτικό Σχολείο, σχεδιάζουμε το μέλλον!*

## ***Αποχαιρετιστήριο των εκπαιδευτικών του σχολείου***



Σας ευχόμαστε ολόψυχα να προοδεύσετε στη ζωή σας και να είστε πάντα υγιείς κι ευτυχισμένοι. Μην ξεχάσετε όμως να είστε και άνθρωποι. Σωστοί άνθρωποι. Και είμαστε σίγουροι, ότι ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να σέβεστε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνείτε μαζί τους. Να αποδέχεστε τη διαφορετικότητα, ακόμα κι αν κάτι δε σας αρέσει. Να έχετε πάντα το θάρρος της γνώμης σας, ακόμα κι αν πρόκειται να ακολουθήσουν συνέπειες. Να αναγνωρίζετε τα λάθη σας. Να μην αδικήσετε ποτέ τους άλλους αλλά ούτε και τον εαυτό σας. Να επιλέγετε πάντα το σωστό και να υποστηρίζετε το δίκαιο γιατί μόνο τότε θα έχετε τη συνειδήσή σας καθαρή. Άλλωστε, η κοινωνία μας μπορεί να έχει ανάγκη από επιστήμονες, αλλά περισσότερη ανάγκη έχει από ανθρώπους.

## Ο δάσκαλός σας



Μια πορεία έξι χρόνων στο δημοτικό έφτασε στο τέλος της για εσάς. Μπροστά σας ανοίγεται η πρόκληση του Γυμνασίου, αργότερα του Λυκείου και με το καλό του Πανεπιστημίου πιο μετά. Με τα εφόδια και τις αξίες που πήρατε από το Δημοτικό και από την οικογένειά σας, η πορεία σας στη ζωή θα είναι λαμπρή και θα πετύχετε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, όλους τους στόχους που θα θέσετε, προσωπικούς και επαγγελματικούς. Για μένα ήταν δύο χρόνια όμορφα και αξέχαστα, πέρα από τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε στη σχέση μας μέχρι να γνωριστούμε καλύτερα. Στο τέλος κρατάμε μόνο τα θετικά, τα οποία ευτυχώς είναι πολλά.

Σας εύχομαι από καρδιάς να πραγματοποιήσετε ότι ονειρεύεστε και να προοδεύετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι το σημαντικότερο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος..... την υγεία του, κάτι που σας εύχομαι να έχετε μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Θα κλείσω όπως έκλεινα τα μείλ που έστελνα στους γονείς σας, συμπληρώνοντας και κάτι για εσάς με κεφαλαία.

Με εκτίμηση και ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ

Παλάνης Αθανάσιος

# Δανάη

---

Είμαι η Δανάη και στεναχωριέμαι που θα φύγω από το δημοτικό, αλλά ελπίζω να κρατήσω σχέσεις με κάποιους στο μέλλον.

Οι στόχοι μου είναι, να περάσω στο καλλιτεχνικό σχολείο και αργότερα στην Δραματική Σχολή!



# Γιώργος Λ.



Γεια σας με λένε Γιώργο και ειμαι 12 χρονων και παω ποδοσφαιρο 7,5 χρονια στον Ηρακλη, παλια ημουν σε αλλο σχολειο και τωρα ειμαι σε αυτο



# Κατερίνα

---

Γεια σας ειμαι η Κατερινα . Τα χρονια στο δημοτικο θα μου μείνουν αξέχαστα . Οταν γινω 13 θελω να παιξω στο γυναικειο Τμήμα της ποδοσφαιρικης ακαδημιας shooters (not sponsor ) και στην συνέχεια να παιξω και στην ΠΑΟΚΑΡΑ !!!!! Τέλος θέλω να κάνω οικογένεια και να γινω δασκαλα .



# ΜΑΡΙΑ

Στο μελλον θα ηθελα να γινω γυμναστρια. Παρολο που θα φυγουμε οικογενειακως στο Βελγιο, πιστευω πως δεν θα χασω τους φιλους μου.Επισης, θα ηθελα να κανω μια οικογενεια με τρια παιδια.



# Παναγιώτης

---

Γεια σας με λένε Παναγιώτη! Πολλοί με φωνάζουν panagi είναι ένα ιστορικό όνομα. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να δουλέψω σαν σχεδιαστής αυτοκινήτων και νομίζω πως με το δημοτικό που πήγα θα γίνω!





# ΝΙΚΟΣ

Γειά με λένε Νίκο και στεναχωριέμαι που θα φύγω από το σχολείο γιατί έχω ζήσει πάρα πολλές αναμνήσεις. Μια φορά σε αυτό το σχολείο στην Πέμπτη τάξη, είχε έρθει ένα παιδί που τον λέγανε Γιώργο. Όταν γνώρισα τον Γιώργο ήταν πολύ καλό παιδί και τότε αρχίσαμε να μιλάμε. Μετά από κάτι μήνες είχαμε γίνει κολλητοί και ήμασταν πολύ καλοί κολλητοί. Τώρα είμαστε ακόμα κολλητοί και κάνουμε εκατό πλάκες την ημέρα. Τώρα που θα πάμε γυμνάσιο ελπίζω να είμαστε στην ίδια τάξη. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να πάρω χρυσό μετάλλιο στο taekwondo.



# Χρυσή

Γεια σας ειμαι η Χρυση και ειμαι εκτη δημοτικου. Οταν γινω 18 ετων, θα ηθελα να γινω k-pop idol στην Νότια Κορέα που θα εχω εκατομμυρια money και εκατομμύριους fan . Φυσικα θα πρεπει να κανω παρα πολλα για να τα καταφερω. Αμα γινω πλουσια θα ηθελα μια βιλα με πισινα, μια Lamprorgini και φυσικα να παω στην συναυλια των Blackpink.



# Θεοφανία

---

Όταν φύγω από το δημοτικό θα στεναχωρηθώ πολύ αλλά ξέρω ότι θα συναντηθούμε κάποια μέρα. Πέρασα τέλειες στιγμές στο δημοτικό όσο και να μαλώναμε μεταξύ μας. Όταν μεγαλώσω θα κάνω αίτηση στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, αν περάσω θα φοιτήσω εκεί το επάγγελμα που επιθυμώ.



# ΓΙΟΥΡΥΪ-ΓΙΩΡΓΟΣ

---

Γεια σας! Είμαι ο Γιούρυϊ-Γιώργος και μου αρέσει πολύ η Πληροφορική! Είμαι μαθητής της ΣΤ τάξης. Οι στόχοι της ζωής μου είναι να περάσω στο Μουσικό Γυμνάσιο και να βοηθήσω την Ελλάδα να γίνει δυνατή μέσω της πολιτικής.



# ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.

---

Γεια σας ειμαι ο Γιωργος ειμαι απο το 25ο Δημοτικο του χρονου παω Γυμνασιο στεναχωριέμαι που θα χασω τους φιλους μου του χρονου σε αυτο το σχολειο.Οταν μεγαλωσω θελω να γινω Αστυνομικος στα ΜΑΤ (αξιωματικος) ή επαγγελματιας κολυμβητης.



# ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ

Γεια ειμαι η Μαριλου. Έχω πολλούς στόχους για το μέλλον θελω να σπουδασω κτηνιατρικη, να υιοθετησω μια γατα και εναν σκυλο και να γινω Youtuber.



# Αλέξανδρος

---

Γεια σας! Μια απο τις αναμνήσεις μου είναι όταν είχαμε το πάρτι τα καρναβάλια και ήταν πολύ ωραία. Παιζαμε διάφορα παιχνίδια με τους φίλους μου. Θα στεναχωρηθω πολύ όταν θα πρέπει να αποχαιρετήσω το δημοτικό. Ε... όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας στο NBA!



# ΔΗΜΗΤΡΑ

---

Γεια σας! Είμαι η Δημητρα και είμαι μαθητρια της ΣΤ2 ταξης. Στο μελλον, θελω να μεινω στο χωριο μου και να γινω k-pop idol ή δασκαλα χορου. Για φετος, θα ηθελα να περασω στο καλλιτεχνικο γυμνασιο στον κλάδο του χωρου. Θα επιθυμούσα, να υπαρχουν πιο φιλοζωοι και οικολογοι ανθρωποι.





# Δημήτρης

---

Είμαι ο Δημήτρης και στεναχωριέμαι που θα φύγω από το σχολείο αλλά όπως όλοι αποχαιρετούν το δημοτικό έτσι και εγώ πρέπει να το αποχαιρετήσω. Μέσα από τους δασκάλους έμαθα πολλά πράγματα και όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων.



# Παύλος

---

Γεια σας! Είμαι ο Παύλος και είμαι μαθητής της Στ' τάξης. Φέτος, είναι η τελευταία μου χρονιά στο δημοτικό κι αυτό που θα μου λείπει περισσότερο είναι οι φίλοι μου με τους οποίους γνωριζόμαστε από τα νήπια. Μερικοί από τους πολλούς μου στόχους είναι να περάσω στο πρότυπο γυμνάσιο και να πάρω το lower στα αγγλικά. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σχεδιαστής αυτοκινήτων για μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία.



# Νίκη

Από το δημοτικό έχω πολύ καλές εμπειρίες καθώς είχα και πολύ καλούς εκπαιδευτικούς .Στο μέλλον θα ήθελα να τα πάω καλά στο σχολείο και να περασω στη ΣΣΑΣ.



Το λεύκωμα αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ το σχολικό έτος 2023 - 2024, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Πωγωνίδου Φ. .Υλοποιήθηκε με συνεργατικά εργαλεία Google Slides και εργάστηκαν τόσο οι μαθητές του τμήματος όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.



25ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  
Σχολικό Έτος 2023 - 2024