

Ο Πίκος Απίκος διαυκτερεύει στο ξενοδοχείο "Αστέρια" ένα πολυτελέστατο ξενάγιο.



Όχι... Τι μέρακι αυτή!



Άντε, να ξημερώσει να φτάσω στη... 22!



= ημέρωσε!

Μόλις ξημερώσει ο Πίκος Απίκος πήρε το αεροπλάνο...



και ταξίδι εύει...



ώσπου φτάνει στην Μπαταρία...

Ο Πίκος Απίκος συναντά το Μπατάριο, ο οποίος όχι μόνο βάζει τις μπαταρίες, αλλά φτιάχνει και την αεροσκάφη...



Γεια σου!

Γεια, Μπατάριε!



Ορίστε, οι μπαταρίες!

Από βλάβη θέλει ΕΠΙΣΚΕΦΗ!



Αύριο, το πρώτο είναι έτοιμο!

Θα περάσω να το πάρω!

Ξημερώσε Η ΜΕΡΑ... Ο Πίκος Απίκος φεύγει... Εν τω μεταξύ ο Μπατάριος τον περιμένει...



Έτοιμο επιτελους!



Γεια, Πικό Απικό!

Σίχαλα!

Γεια, Μπατάριε!

Έτοιμη!



Συχαρητήρια Μπατάριε!

Ευχαριστώ πολύ!

Ο Μπατάριος τον αποχαιρετά και τώρα ο Πίκος Απίκος έχει αεροδυναμικό σχήμα, άνετο καθίσμα, κέρβο κινητήρα και τιμόνι...



Αντίο!

Αντίο!



Τι ήταν κι αυτό!



Τι περίεργο!

Ο Πίκος Απίκος λέγοντας αυτά τα λόγια, μάλλον δεν ήξερε τι τον περιμένει. Παρ' όλα αυτά, όμως, έφτασε στη Φρουτοπία χωρίς καμία άλλη περιπέτεια...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Ο Πίκος Αττικός συνέχισε το καζιδι του, λίγο άβολα!

Άβολα, βέβαια, μα, ό που να 'ναι φτόνικ!

Η αεροσκάφη χάνει ύψος... Ο διευθυντής...

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ!!!

Σέχασε να του δώσει!

Οχι... Άναγκαστική προσ- κείωση!

Βλέπω μια πόλη! Τα κτίρια είναι παράξενα!!!

Η πόλη αυτή δεν είναι μια συνθε- σμένη πόλη... είναι η ΜΠΑΤΑ- ΡΙΟΥΠΟΛΗ!

Ναι! Αυτή είναι η ΜΠΑΤΑΡΙΟΥΠΟΛΗ!

Ε! Εσείς εκεί κάτω!

Τα κεφάλια σας!

Βοήθεια!!!

Συγγι- ηή!

Κατο- δικόμα Πίκος Αττικός!

Δεν πειράζει. Το όνομά μου είναι...

Μπαταρίας Μπαταρισκοφ

Ο Πίκος Αττικός έκανε χωριφίες με τον Μπαταρία, ο οποίος έχει κατα- στήσει μπαταρίες!

Ναι, το κατάστη- μά μου! Ο μπαταρίας του ανεμιστήρα είναι εδώ!

Χι... Οχι... Δεχ- έχομε! Θα πρέπει να πάς στην ΑΠΟΘΗΚΟΠΟ- ΛΗ! Εκεί έχουν αποθέματα. Θα βρεις! Οτι θέλεις!

Να πάς ανατολικά Μην χάσεις!

Μετα πόδια; Η αεροσκά- φη χαλάει!

Οχι... Θα πτας με αεροπλάνα.

Εντάξει.

Μια και δυο ο Πίκος Αττικός ξεκινάει με αερο- πλάνο για την ΑΠΟΘΗΚΟΠΟ- ΛΗ...

Το αερο- πλάνο προσγειώ- νεται και ο Πίκος Αττικός φωνάζει μπαταρίες!

Χι... Από- σι μου σράφει ο Μπαταρίας Βελωμία!

Μπαταρίας ΑΑΑΑΑΑΑΑ... Ε... Συγγι- ηή που θα βρω μπαταρίες!

Σεο μαγαζί απέναντι

Ο Πίκος Αττικός συνεχίζει τις περιπέ- τεσίες του και μπαί- νει στο μαγαζί...

Γεια, σας.

Γεια, σας.

Τι θα θέλατε;

Μια μπαταρία παραλλ- ΑΑΑΑΑΑ...

Τέλειο!

Χι... ΕΧΟΜΕ!

Ετοιμής! Παιρνω το

αερο- πλάνο να πάω στο Μπατα- ρίο να μου φτιάξει ενυάσο.

σεάφ!

Η πτήση μου ακω- ρώθηκε! Οχι... ψιχάλας!

7	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓

Ο Πίκος Αττικός δεν ήξερε πως στην ΑΠΟ- ΘΗΚΟΠΟ- ΛΗ δε βρέ- χει νερό, αλλά ΤΟΥΒΛΑ!

Χι... ΤΟΥΒΛΑ!

Θα διαλυ- κτερεύσω εδώ, μάλλον!

Θα πρέπει να βρω ένα κενό ξενοδοχείο!