

## Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΟΥ. ΙΣΩΣ ΚΑΙ.....ΟΧΙ!

**Έ**να βράδυ έπλεκα το κασκόλ μου και έβλεπα τηλεόραση ταυτόχρονα. Όταν μισοτελείωσα το κασκόλ παρατήρησα τον Πινόκιο σε σχέδιο.



Ο Πινόκιο άρχισε να γίνεται φουσκωτός και 3D. Ύστερα πήγα στη τουαλέτα. Βγαίνω και βλέπω τον Πινόκιο να περπατάει και να ψάχνει το σαλόνι. Τον ρωτάω:

- Τι ψάχνεις εκεί;
- Εσένα!
- Και εμένα με ψάχνεις στα συρτάρια;
- Εεε...πού αλλού;
- Στα δωμάτια...τέλος πάντων. Τι με θες;

-Να πάμε μια βόλτα.

-Τι βόλτα;

-Θα δεις!

Τότε με πήρε και μπήκαμε μέσα σε μια μεγάλη τρύπα. Μετά βλέπω μια ζούγκλα. Άκουσα ένα θόρυβο και είπα:

-Πινόκιο πες χίλια ψέματα.

-Γιατί θ...

-Απλά κάντο.

-Του, του, τουου...

-Και γρήγορα.

Όταν είπε όλα τα ψέματα του κόσμου, σε 5 δεύτερα, τον πήγα σε ένα ανοιχτό χώρο εκεί κοντά και τον έκανα λαγονικοανοιχνευτή. Τον σήκωσα, τον έκανα σβούρες κι εκείνος άρχισε να μυρίζει. Είπε:

-Μυρίζομαι ένα λιοντάρι και ένα ρινόκερο.

-Πες χίλιες αλήθειες.

-ΟΚ.

-Έλα μαζί μου πάνω στο δέντρο. Ύστερα πλησιάσανε τα δύο



άγρια ζώα. Σκέφτηκα ότι επειδή είμαι καλή στις χειροτεχνίες και πάντα κουβαλάω χαρτί, μπογιές, ύφασμα κ.ά. έφτιαξα ένα ρινοκεράκι, το πέταξα κι ο ρινόκερος έτρεξε να το πιάσει

νομίζοντας πως είναι παιδί του. Για το λιοντάρι είχα δύο ίδια κουκλάκια τα αγαπημένα μου, όμως για να σώσω τη ζωή μου έριξα ένα( και τα είχα παντρέψει, σνίφ) και έτρεξε και το λιοντάρι. Τότε είπα:



-Πινόκιο, γρήγορα, πήγαινέ με σπίτι μου πριν μπλέξουμε και σ' άλλα!

- Εντάξει αλλά πρώτα..!

Ξαφνικά με πήγε στο μαγαζί που είχα πάρει τα υλικά και τα λιονταράκια, με άφησε κάτω κι έφτιαξε κάτι, με πήγε σπίτι μου και έφυγε.

Αργότερα άκουσα μια φωνή:

-Γιώτα, ξύπνα έχεις ένα δέμα από κάποιον.



Ξύπνησα και είδα να λείπει ένα λιονταράκι που είχα και τα υλικά μου. Αμέσως πήγα στην είσοδο του διαμερίσματος της οικογένειάς μου, είδα ένα

κύριο και με ρώτησε:

-Είσαι η Γιώτα Αρδαμερινού;

-Μα...μάλιστα, είπα τρομοκρατημένη.

-Βάλε εδώ κι εδώ υπογραφή.

Έβαλα την υπογραφή μου γρήγορα και πήρα το δέμα, κι είπε:

-Ευχαριστώ πολύ!

-Παρακαλώ.

Έτρεξα γρήγορα στο δωμάτιό μου και διάβασα" από DISNEYLAND προς Λαογραφικού Μουσείου 12" το άνοιξα και είδα:υλικά για χειροτεχνίες, το λιονταράκι μου και ένα χαρτάκι που έγραφε" Συγγνώμη που σε έβαλα σε μπελάδες. Πινόκιο".

Έμεινα με μια απορία:

-Είναι η φαντασία μου ή μήπως όχι ιδού η απορία;!

# THE END!!!!!!!



# Γιώτα Αρδαμερινού!!!!!!!