

Ο αδερφός της Γης, Γο και τα Χριστούγεννα!

Την μέρα που ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο έφτιαξε, μυστικά και το 2ο σύμπαν! Εκεί έβαλε τον Γο τον αδερφό της Γης, τον Υρμή, τον Πία, την Ηφροδίτη, τον Χρόν, τον Έρη... και άλλους πολλούς... **Άγνωστους...!**

Αυτό το σύμπαν το καλούσε, Γελιακό Σύστημα γιατί οι άνεμοι στους πλανήτες ήταν σαν να γελούσαν... Καθώς μια χρονιά το 2047, οι επιστήμονες αποφάσισαν να στείλουν ένα ρομπότ το, Α0Σ9 στο Γελιακό, άγνωστο σύστημα... Μετά από 11,5 μήνες το ρομπότ είχε φτάσει εκεί και οι φωτογραφίες από το Γελιακό σύστημα και ήταν σαν να δραπέτευσαν από απίθανη ταινία φαντασίας...!

Το ρομπότ προσγειώθηκε στον Γο και οι φωτογραφίες από 'κεί, έκαναν τα μάτια των επιστημόνων να βγούν, ΈΞΩ! “Ο Γο κατοικείτε, ο Γο κατοικείτε!” φώναζαν στην τηλεόραση,

“Ο Γο από το 2ο σύμπαν κατοικείτε!!”, ξαναφώναζαν...

Μέχρι που το ρομπότ δεν έστελνε, πια φωτογραφίες! “Τι έγινε;”, είπε ο Αρχιεπιστήμων... Μέχρι που στάλθηκε ένα μήνυμα:

“Βρήκαμε το, ρομποτάκι σας, και, το φροντίζουμε... Σας στέλνουμε ένα διαστημόπλοιο να μας επισκεφθείτε! Σας περιμένουμε. Από τον Δήμαρχο

Ευαγγέλη της πόλης, Αχταπατάχ!”, τότε στο κέντρο της

Θεσσαλονίκης ξεπρόβαλε από τον ουρανό, ένα

διαστημόπλοιο με το όνομα, ΓΟ1Α! Ήταν των

επιστημόνων...!! Έβαλαν (σχεδόν) όλους τους πολίτες και,

μέτα από 6 μέρες είχαν φτάσει στον άγνωστο πλανήτη

“Γο”! Τους φιλοξένησαν οι πολίτες του Αχταπατάχ με,

κουλουράκια από φρούτα, με πολύχρωμα λουλούδια κ.α.

Όμως για 'κείνους γιόρταζαν τα Χριστούγεννα 18
Δεκεμβρίου δηλαδή, σήμερα!

Για εκείνους ονόμαζαν τον Άι Βασίλη, Βασιλάιο! Τα
περιτυλίγματα των δώρων, ήταν πολύ χρωματιστά...
Δυστυχώς για εκείνους ο “Βασιλάιος” ζούσε τον Πόρειο
Βόλο! Στην άλλη άκρη του Γο! Τότε άρχισε να γίνετε, πιο
πολύ ενδιαφέρον το θέμα... Αρχίσαμε να, κατασκευάζουμε
ένα, κρουαζιερόπλοιο... Σχεδόν 12 χλμ! Έπρεπε όμως να
βρούμε έναν Χριστουγεννιάτικο “κρύσταλο” για να
λειτουργήσει το πλοίο... Που βρισκόταν στο απέραντο,
Τρίγωνο των Παππούδων ή αλλιώς, το Τρίγωνο του Φία!
Το Φία ήταν ένα μυθικό τέρας που ζούσε σε άδεια νησιάκια,
και, κατέπνιγε τους ναύτες να πιούν τσάι με κούκλες,
ακόμα και αν ήταν αγόρια! Και επίσης τους έβαζε να
φορούν, φούξια φορέματα!!! Αυτό ήταν βασανιστήριο για
τους Γοώινους. Όμως λέγαν ότι μόνο η μπλε σαλάτα είναι
ο μεγαλύτερος φόβος του Φία...

Δημήτρης Σιάπκαρης, Ε2
& Κών/νος Παπαδόπουλος, Ε2