

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Π/Θμιας & Δ/Θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας για την ημέρα του εορτασμού των
Τριών Ιεραρχών

Στη σημερινή ημέρα ορίστηκε από την εκκλησία και από την πολιτεία να τιμάται η μνήμη τριών προσωπικοτήτων που σφράγισαν με τη ζωή και το έργο τους όχι μόνο την ιστορική εποχή στην οποία έζησαν αλλά και το πνευματικό και κοινωνικό γίνεσθαι ως τις ημέρες μας. Οι τρεις αυτές προσωπικότητες είναι οι επιφανείς άγιοι, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Έχουμε συνηθίσει αυτή την ημέρα να αναφερόμαστε στην προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα και γενικότερα στην παιδεία. Η προσφορά τους όμως αυτή δε σταματά μόνον στην ανάδειξη της αξίας της γνώσης και της παιδείας. Προχωρά πολύ περισσότερο στη διαμόρφωση κριτηρίων για τον άνθρωπο κάθε εποχής, τα οποία θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του καιρού του. Υπό αυτή την έννοια η διδασκαλία και το έργο των Τριών Ιεραρχών εμφανίζεται επίκαιρο σε κάθε εποχή.

Και αποδεικνύεται ίσως περισσότερο επίκαιρο στην εποχή μας, η οποία φαίνεται να δημιουργεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και νέους προβληματισμούς. Μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αντιθέσεις και αντιφάσεις.

Στην εποχή, που στο βωμό της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης θυσιάζεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, η Εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου διδάσκει 16 αιώνες πριν ότι η φύση δε δημιουργήθηκε με σκοπό τη στυγνή εκμετάλλευσή της από τον άνθρωπο, αλλά έχει τη δική της αξία η οποία φαίνεται από την αρμονία της.

Στις μέρες της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής και της κλωνοποίησης, οι οποίες υπόσχονται μεγάλα οφέλη, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν πλήθος βιοηθικών ερωτηματικών, ο λόγος του ίδιου ιερού Πατέρα ότι η ιατρική καταξιώνεται μόνον όταν υπηρετεί το ανθρώπινο πρόσωπο και όχι όταν φαλκιδεύει την ελευθερία του, ακούγεται επίκαιρος όσο ποτέ.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου η πολιτική αυθαιρεσία καυτηριάζεται αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεται ιδιαίτερα απειλητική, οι καταγγελτικοί λόγοι του Ιωάννη του Χρυσόστομου, ο οποίος λάμβανε πάντα με θάρρος το μέρος των αδυνάτων απέναντι στους καταπιεστές, θα ήταν χρήσιμο να προβληματίσουν τους ανά την εμφύλιο κοσμικούς άρχοντες.

Στις ημέρες μας όπου πολύς λόγος γίνεται για διαφάνεια και διαφθορά, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει να μας πει ότι κανένας σκοπός όσο ιερός και να προβάλλεται δεν αγιάζει τα δόλια μέσα, «τον καλόν ού καλόν όταν μη καλώς γένηται». Το καλό δεν είναι καλό όταν δεν πραγματοποιείται με το σωστό τρόπο.

Όταν μέσα στις ελάχιστες αυτές γραμμές μπορούν και συμπεριλαμβάνονται τόσο σημαντικά μηνύματα διαχρονικής αξίας και ο ποιο απλός νους μπορεί να φανταστεί πόσα πράγματα ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας μπορούν να κρύβονται ανάμεσα στις χιλιάδες σελίδες του τεράστιου συγγραφικού θησαυρού που μας άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη οι σημερινοί εορταζόμενοι Άγιοι.

Ας μη γίνει η σημερινή ημέρα μια απλή επέτειος τιμής και μνήμης, αλλά ας γίνει μια αφορμή για γόνιμη μελέτη του θησαυρού αυτού.

Ας γίνουν οι Τρεις Ιεράρχες για όλους μας αθάνατα πρότυπα βίου και αρετής, πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα και οδοδείκτες πορείας για τον εξανθρωπισμό και την ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου.

Αν όλοι θα μπορούσαμε να τους έχουμε ως πρότυπά μας τότε σίγουρα θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη κοινωνία και σε μια ζωή πληρότητας.

**Ο Περιφερειακός Δ/ντής Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας**

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος