

6^ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γ' ΤΑΞΗ
Εργασία στη Λογοτεχνία

« Μιλώ με σπασμένη φωνή »

Ομάδα

Λάββα Ελένη
Μανδραβίλλη Ιωάννα
Μήκου Μαριάννα
Μπόλλη Βίκυ
Νάνο Κωνσταντίνα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011



*«Μέσα από τόσο θάνατο
που έπεσε και πέφτει,
πολέμους, εκτελέσεις, δίκες,
θάνατο κι άλλο θάνατο...»*



*«...πεθαμένα παιδιά
ανέβαιναν ολόένα
στον ουρανό...»*


«...μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν δυο εν δυο...»





ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
ΦΑΓΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΣ.
ΤΣΙΓΑΡΑ


«Δεν λέω - είχες αρρωστήσει από φασισμό...»



*«Την μίαν ημέρα έτρεμα,
την άλλην ανατρίχιαζα
μέσα στο φόβο,
μέσα στο φόβο
πέρασε η ζωή μου»*



*«Όλη η καρδιά του αυριανού μας κόσμου
τσαλαπατημένη...»*



*«Το βράδυ βγήκε το φεγγάρι
αποκριάτικο γεμάτο μίσος...»*



*«Κι από τον δίπλα θάλαμο
ποτίζει η θλίψη
Σαν υγρασία σάπιου χόρτου»*

«Μα κείνος ήτανε στραμμένος σ' άλλα οράματα...»



«Μια απέραντη πατρίδα ονειρευότανε»





«Κι απόμεινα μονάχος
περπατώντας...»



*«...μιλώντας μόνο περί σώματος
η χηρευάμενη κυρία Πανδώρα»*

*«Να πιαστείς ...
σαν τους μισοπνιγμένους που τους τραβάει ο χείμαρρος...»*



*«...τώρα τα καταλάβαμε όλα
καταλάβαμε τη δύναμή μας...»*





*«...μια γενιά που έψελνε
τα δικαιώματά της...»*



END THE
WAR
IN
INDOCHINA
VIETNAM
NOW

*«...μέσα μου μιλούν
χιλιάδες στόματα που
κάποτε φώναζαν
οργισμένα στον ήλιο...»*



*«Να ξαναδείς
ειρηνικότερες μέρες
και να πας
Στο παιδικό σου σπίτι με τον
φράχτη πνιγμένον στα
λουλούδια...»*



*«Να ζήσεις μες στη δίκαιη γαλήνη
Ακούγοντας τον πόλεμο
Σαν τον απόμακρο αχό του καταρράχτη...»*

Επιμέλεια παρουσίασης
Βίκυ Μπόλλη

Μουσική επένδυση

*Μπαλάντα για μια λυπημένη χώρα –
Ωχρά Σπειροχαίτη*

