

Όσο εμπορική και να προσπαθεί να γίνει η αφιέρωση μιας μέρας του χρόνου στους ερωτευμένους, τί γιορτάζουν άραγε οι επιτήδευτοι; Μια καρδιά αγκινάρα; Γιατί είναι ωραίο να είναι ερωτευμένοι αλλά ... όχι με τον ίδιο σύντροφο!!!

Αντίθετα, στην ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία αξία έχει η «αιωνία» χωρίς λήξη και χωρίς πλήξη αγάπη - με λογική και σύνεση, γεμάτη άγιο πνεύμα, όχι συναισθηματική και πρόσκαιρη - των δύο ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικό φύλο. Νιώθουν την έξοδο από το εγώ στο εσύ και την μεταμόρφωσή αυτής της έκστασης του έρωτα σε ΑΓΑΠΗ, στην αγαπητική επικοινωνία των δύο προσώπων. Μιμούμενα την αγάπη της Αγίας Τριάδος στόχο έχουν σε μια έκρηξη αγάπης να φέρουν στον κόσμο θεανθρώπινα πρόσωπα! Να πλημμυρίσουν την χαρμόσυνη αιωνιότητα της Βασιλείας του Θεού με κατά χάριν Θεούς!

Αυτήν την μορφή της όντως αγάπης προβάλλει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία στο πρόσωπο των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλας. Απολαύστε την διαδικτυακή αφίσα που εκπονήσαμε με τους μαθητές και μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου.



**Άγιος Ακύλας και Πρίσκιλλα -
Ουσιαστικός αιώνιος έρωτας -
13 Φεβρουαρίου 2013 ♥**

Στις 13 Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν από την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τιμά η ορθόδοξη εκκλησία τους δικούς της αποστόλους Ακύλα και Πρίσκιλλα. Ένα αγαπημένο ζευγάρι Ιουδαίων που μαρτύρησαν την εποχή του Νέρωνα και η μνήμη τους γιορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου.

Όταν εκδιώχθηκαν από την Ρώμη όλοι οι Ιουδαίοι λόγω των αναταραχών που γινόντουσαν μεταξύ τους στις διαγωγές για τον Ιησού, ο Ακύλας που ήταν σινοποίος στο εργγόλιμα και η γυναίκα του Πρίσκιλλα αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν για την Κόρινθο. Το κανονικό όνομα της Πρίσκιλλας ήταν Πρίσκα που στα λατινικά θα πα Εκλεκτή (priscus = εκλεκτός).

Η ορθόδοξη εκκλησία εφάρει τον αληθινό και ακόνιο έρωτα του Θεού για την νύχη μας για αυτό έθεσε το Πανάγιο Πνεύμα στην καρδιά του χριστιανού για να κρατεί με στεναγμούς αλάλητους έρωτος Θεού και να καλεί την νύχη να βιώσει την αγάπη του Θεού γι αυτήν να του μοιάζει να γίνεται Θεανθρώπινη!

Αν ο ερωτισμός είναι η στάση ο έρωτας, η έξοδος από το εγώ είναι η ΕΚΣΤΑΣΗ!!! και η ΑΓΑΠΗ η μεταμορφωση του ανθρώπου

