

Εντυπώσεις από την υποδειγματική Θεία Λειτουργία



Γ1 - Γ2 - Γ3
2ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 οι μαθητές και μαθήτριες του Γ1 και Γ2 και την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 οι μαθητές και μαθήτριες του Γ3 του Γυμνασίου μας παρακολούθησαν την Υποδειγματική Θεία Λειτουργία από τον πατέρα Νικόλαο Καζαβούλη, εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Θεολόγου Πόθειας, τις πρώτες δύο σχολικές ώρες. Τα παιδιά συνόδεψαν η θεολόγος του Σχολείου κα Πάνου Μαρία, η καθηγήτρια της Μουσικής κα Μακρυλλού Ειρήνη και η καθηγήτρια της Γερμανικής Γλώσσας, κα Στεφανία Χάϊτα. Στο τέλος δόθηκαν σαν ενθύμιο από τον ιερέα εικόνες του Αγίου Λουκά και Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία της εποπτικής διδασκαλίας της Θείας Λειτουργίας και καταγράφουμε παρακάτω τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.



















Κατερίνα Τρ., Γ2

Σήμερα έμαθα πώς ό,τι γίνεται στη Θεία



Λειτουργία έχει συγκεκριμένο λόγο που γίνεται. Πιο πολύ μου έκανε εντύπωση το πώς κόβει το αντίδωρο και με ποια σειρά βάζει τις μερίδες στο δισκάριο. Πότε κάνουμε το σταυρό μας και πότε όχι. Έμαθα για το τί προηγείται πριν την Θεία Κοινωνία, πώς γίνεται, τη σημασία της. Ήταν πολύ ωραία και θέλω πολύ να ξαναπάω και να μάθω περισσότερα ακόμα.

ΕΛΘΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΔΕΦΕΣΗΝ ΑΝΑΡΤΙΩΝΗ



Η επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Θεολόγου
είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί μάθαμε πράγματα
που παλιά δεν ξέραμε. Αυτό που κατάλαβα
είναι ότι ο Χριστός είναι πάντα δίπλα μου.



Η επίσκεψη της τάξης μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεολόγου ήταν μια πολύ ωραία ιδέα της κυρίας Πάνου, γιατί μάθαμε τη διαδικασία που γίνεται στη θεία Λειτουργία μέσα στο ιερό, το λόγο που γίνεται αυτό και το συμβολισμό των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στη Θεία Κοινωνία, κάτι που θα ήθελα να ξανακάνουμε, γιατί ήταν πολύ ευχάριστο.

Θέμελης Μ., Γ2

Η εκπαιδευτική μας επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου μου πρόσφερε πολλά. Έμαθα περισσότερα πράγματα για τη θρησκεία μας και για το πώς όταν μπαίνουμε μέσα στο Ναό νιώθουμε ανάλαφροι. Έμεινα ενθουσιασμένος με τις υπέροχες εικόνες. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι το πώς βάζει ο ιερέας το αντίδωρο μέσα στο Δισκοπότηρο και με ποια σειρά. Επίσης παρατήρησα τη σειρά που λεγάμε τα τροπάρια κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Κοινώνησα, προσευχήθηκα. Μου άρεσε που γονατίσαμε και ήρθαμε πιο κοντά στον Θεό την ώρα που γινόταν το φωμί σώμα και το κρασί αίμα του Χριστού. Εντυπωσιάστηκα. Ο ιερέας μας έδειξε πώς κόβει το αντίδωρο με τη “λόγχη”, ένα μαχαίρι που κόβει τις μερίδες για να φτιάξει την Θεία Κοινωνία. Συμμετέχουν όλοι στην Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός, η Παναγία, οι άγιοι Άγγελοι κι οι άγιοι κι οι κεκοιμημένοι μας. Αηυτή η επίσκεψη με δίδαξε πολλά και έμεινα ευχαριστημένος. Θα ήθελα να επισκεφτούε πάλι αυτόν τον Ναό και να μάθουμε περισσότερα. Στο τέλος πήραμε αντίδωρο και μία εικονίτσα με ευλογημένο από τα εγκαίνια του Αγίου Λουκά και Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ πανί που το κάνουν φυλακτό.






Μου λύθηκε μία από τις μεγαλύτερες απορίες της
Θείας Λειτουργίας, το πώς φτιάχνεται η θεία
Κοινωνία. Θα ήθελα να ξαναπάμε για να μας λυθούν
κι άλλες απορίες.



Μου έκανε εντύπωση που μας έδειξε ο ιερέας πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία. Μέχρι σήμερα δεν είχα ιδέα για τις διαδικασίες που γίνονται μέσα στο ιερό κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας. Επίσης ένιωσα μεγάλη συγκίνηση όταν μας είπε τη διαδικασία που μνημονεύει ο ιερέας εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους, τους ζώντας και τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

Η επίσκεψη αυτή ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική. Μου έμαθε πώς γίνεται η Θεία Κοινωνία, ενώ δεν ήξερα, και μου έμαθε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, με το σωστό τρόπο να κοινωνώ, και να έχω το σωστό τρόπο συμπεριφοράς μέσα στο ναό. Ήταν πολύ ευχάριστα και θέλω να ξαναπάω.





Μου άρεσε που πήγαμε και
προσευχηθήκαμε όλοι μαζί.





Σήμερα επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εκεί μας μίλησε και μας έδειξε ο ιερέας του ναού, ο πατήρ Νικόλαος, πώς γίνεται η θεία Λειτουργία. Ήταν πολύ ωραία! Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, να ακούγαμε περισσότερα και να βλέπαμε περισσότερα. Ο πατήρ Νικόλαος και οι κυρίες που υπήρχαν εκεί ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Εύχομαι να ξαναπάμε και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που αφορούν την εκκλησία. Ευχαριστούμε την κυρία Πάνου Μαρία που μας πήγε εκεί.