

# ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ – Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ολιγόλεπτη εξέταση στις ραψωδίες β-γ-δ-ε

Όνοματεπώνυμο: .....

1. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

- Στη συνέλευση της Ιθάκης ο \_\_\_\_\_ Αλιθέρης προειδοποίησε τους μνηστήρες για την τιμωρία τους.
- Η Αθηνά συνόδευσε τον Τηλέμαχο στο ταξίδι του παίρνοντας την μορφή του \_\_\_\_\_.
- Ο Νέστορας για τον Οδυσσέα γνώριζε μόνο ότι ταξίδεψε μαζί του ως την Τένεδο και από εκεί επέστρεψε στην \_\_\_\_\_, γιατί ήθελε να συμπαρασταθεί στον \_\_\_\_\_, που έμεινε πίσω για να προσφέρει \_\_\_\_\_ στην Αθηνά.
- Ο Μενέλαος, όταν είχε βρεθεί στην Αίγυπτο, είχε μάθει από τον θαλάσσιο γέροντα \_\_\_\_\_ ότι ο Οδυσσέας βρίσκεται στο νησί της \_\_\_\_\_.
- Οι μνηστήρες έστησαν στο νησάκι \_\_\_\_\_ ενέδρα στον \_\_\_\_\_.

2. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

- Ο Αντίνοος στην συνέλευση κατηγορήσε την Πηνελόπη ότι επί τρία χρόνια εξαπατούσε τους μνηστήρες με το τέχνασμα του υφαντού.
- Η Ελένη αναγνώρισε αμέσως τον Τηλέμαχο λόγω της ομοιότητάς του με τον Οδυσσέα.
- Ο Τηλέμαχος ταξίδεψε μόνος του από την Πύλο προς την Σπάρτη.
- Η Πηνελόπη δεν έμαθε για το ταξίδι του Τηλέμαχου.
- Ο νόστος του Μενελάου από την Τροία στην Σπάρτη κράτησε έναν χρόνο.

3. Απαντήστε στις εξής ερωτήσεις με βάση το παρακάτω κείμενο:

- Γιατί η Καλυψώ κατηγορεί τους θεούς;
- Πώς έχει βοηθήσει ως τώρα η Καλυψώ τον Οδυσσέα;
- Πώς θα βοηθήσει τον Οδυσσέα η Καλυψώ από εδώ και πέρα;

130 Ρίγησε η Καλυψώ, ακούγοντας τον λόγο του.  
Ύστερα μίλησε, και πέταξαν τα λόγια της σαν τα πουλιά:  
«Άσπλαχνοι και ζηλόφθονοι θεοί, σ' αυτό είστε πρώτοι!  
Ω, δεν ανέχεστε θεές που φανερά πλαγιάζουν με θνητούς [...].»

144 Έτσι και τώρα πέφτει ο φθόνος σας σ' εμένα που έχω κοντά μου ένα θνητό.  
145 Κι όμως εγώ τον έσωσα, την ώρα που πιασμένος σε καρίνα<sup>25</sup>  
πάλευε μόνος με τα κύματα,  
αφού το γρήγορο καράβι του ο Δίας το τσάκισε με τον πυρφόρο κεραυνό του  
καταμεσής στο μαύρο πέλαγο. Οι άλλοι, ξακουστοί συντρόφοι του,  
όλοι τους έσβησαν και πάνε, κι αυτόν μονάχα  
150 κύμα κι άνεμος τον έφεραν εδώ.  
Κι εγώ τον υποδέχτηκα μ' αγάπη και τον έθρεψα, λογάριαζα  
να γίνει αθάνατος για πάντα και να μείνει αγέραςτος.  
Όμως, όπως το λες, την εντολή του Δία, που έχει σκουτάρι τη βροντή του,  
άλλος θεός δεν τόλμησε να παραβεί ποτέ και να χαλάσει. Ας πάει λοιπόν  
155 να δέρνεται, όπως εντέλλεται εκείνος και προστάζει,  
στο άκαρπο πέλαγος. [...] Είμαι ωστόσο πρόθυμη  
160 στο να τον συμβουλευίσω, δεν θα του κρύψω τίποτε,  
πώς να γυρίσει στην πατρίδα του χωρίς μεγάλη βλάβη.»