

Παραμύθι με συνέχεια.....



Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε μια λίμνη ένα Φλαμίνγκο. Μια μέρα ήρθε στη Λίμνη ένας Ελέφαντας να πει νερό,διψουσε πολύ! Όταν είδε το Φλαμίνγκο μόνο του το ρώτησε :»Θέλεις να παίξουμε κρυφτό:»

Το Φλαμίνγκο όμως δεν έδωσε σημασία επειδή γύρω στη λίμνη ,πάνω στους βράχους οι Βάτραχοι έκαναν δυνατά κουάξ ,κουάξ ,κουάξ,κουάξ.....



Ήταν τόσο δυνατό
το τραγούδι τους
που κανείς δεν
πρόσεξε το Ξωτικό
Πεταλούδα του
δάσους με τα
υπέροχα
χρωματιστά φτερά
του που πλησίασε
στη λίμνη. Ήταν
κάπως παράξενο.



Το Ξωτικό πέταξε
πάνω από την λίμνη
και είπε στους
βατράχους :
«Σταματήστε να
κάνετε κουάξ κουάξ
,αλλιώς θα σας κάνω
ποντίκια». Οι
Βάτραχοι όμως δεν
σταμάτησαν και το
Ξωτικό τους έκανε
Ποντίκια. Τότε τα
Ποντίκια
σταμάτησαν να
τσιρίζουν και
ξαναέγιναν Βάτραχοι
που έκαναν κουάξ
,κουάξ ,κουάξ σιγανά
αυτή τη φορά!



Όταν έγινε ησυχία ο Ελέφαντας ξαναρώτησε το Φλαμίνγκο : «Θέλεις να παίξουμε κρυφτό;» Το Φλαμίνγκο απάντησε «Ναι θέλω να παίξω». Σε λίγο ήρθαν και άλλα ζώα να παίξουν μαζί τους.

Το Φλαμίνγκο κρύφτηκε στην άμμο, το Τσιτάχ κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο, η Αλεπού σε μια σπηλιά, η Αρκούδα πίσω κάτι θάμνους και το Ξωτικό κρύφτηκε σε μια ομπρέλα που είχαν ξεχάσει στο δάσος.



Ο Ελέφαντας
άρχισε να τους
ψάχνει αφού
μέτρησε μέχρι το
δέκα..1..2..3...4..
5..6..7...8...9.....
10..φτου και
βγαίνω!!!



Ύστερα ο Ελέφαντας βρήκε δύο ζωάκια ,το Φλαμίνγκο και το Τσιτάχ! Το Ξωτικό Πεταλούδα όμως παρέμενε καλά κρυμμένο πίσω από την ομπρέλα . Εκεί έμεινε κρυμμένο γιατί άρχισε σιγά σιγά να γεννάει τα μικρά της αυγά,που τα άφησε πάνω στα φύλλα ενός δέντρου εκεί κοντά!



Η Αλεπού όμως η
πονηρή βγήκε έξω
από τη φωλιά κι
έπεσε πάνω στην
ομπρέλα και τι να
δει....το Ξωτικό
και τα αυγά! Κι
ένιωσε μια χαρά
γιατί ήθελε να τα
κάνει ομελέτα να
τα φάει!



Ξαφνικά
εμφανίστηκ η
Αρκούδα πίσω
από τους
θάμνους εκεί
κοντά και τη
σταμάτησε την
Αλεπού, άλλωστε
τα αυγά αυτά δε
γίνονται ομελέτα!
Και εμφανίζεται
από ψηλά ένας
Κόρακας και πήρε
ένα από τα αυγά.



Ο Κόρακας έριξε
κάτω το ένα
αυγό και το
αυγό αυτό
έσπασε . Το
Ξωτικό
Πεταλούδα
πήγε να το
πάρει .Είδε ότι
δεν είχε τίποτα
μέσα . Πήρε τα
αυγά του και τα
έβαλε μέσα σε
μια φωλιά που
έφτιαξε!



Μετά από καιρό
βγαίνουν από τα
αυγά τα μωρά
Ξωτικοπεταλούδ
άκια και πετάνε
μέσα από την
φωλιά τους. Τα
βλέπει η μαμά
τους και τους
λέει να
καθίσουν να
φάνε όλα μαζί!



Στο τέλος τα
ξωτικοπεταλούδά
κια αποφάσισαν
να βγουν όλα
μαζί από τη
φωλιά τους
,πήγαν στο δάσος
,μάζεψαν ξύλα
και φύλλα και
έφτιαξαν ένα
σπιτάκι για όλα
τα ζώα του
δάσους!

Και ζήσαν αυτά
καλά και εμείς
συνεχίσαμε!

